



Παρακολουθείτε καθημερινά
τό blog της εφημερίδας
dekeleianews.blogspot.com

Τώρα τό blog και στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

Ο πλέον κατάλληλος Υπάρχει άξιος για Πρόεδρος Δημοκρατίας

Ο Υπάτος Άρχων στην Ελλάδα έχει καταστεί κυριολεκτικά διακοσμητικό στοιχείο, αφού μετά και την συνταγματική αναθεώρηση του 1985, έχουν αποψιλωθεί οι αρμοδιότητές του. Έτσι είναι φυσικό να σκεπτόμαστε ότι, τί σημασία έχει ποιός θα προτιμηθεί; Και ό νυν και ό κύριος Δήμας και τά υπόλοιπα πρόσωπα που άκούσαμε και διαβάσαμε είναι άπλως καλοί άνθρωποι οι όποιοι δέν μπορούν να κάνουν τήν διαφορά.

Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάποιος να προσδώσει αίγλη στον θεσμό μέ τήν προσωπικότητά του. Δέν άρκει να αναγνωρίζεται στην διεθνή σκηνή και να είναι καλός στις δημόσιες σχέσεις.

Είναι σημαντικό να είναι κάποιος ακαδημαϊκός. Τό να είναι μέλος σε 8 Διεθνείς Ακαδημίες σε 7 χώρες (ΗΠΑ, Βέλγιο, Ελλάδα, Ολλανδία, Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία) είναι έκπληκτικό. Τό να έχει ευρεία παιδεία και να έχει διδάξει σε 19 πανεπιστήμια του έξωτερικού, μεταξύ των όποιων συγκαταλέγονται τά καλύτερα του κόσμου, είναι μοναδικό. Περιβάλλεται από ένα σπάνιο διενές κύρος, ίσως μοναδικό για Έλληνα.

Οί περισσότεροι ήγέτες των μεγάλων χωρών, όχι άπλως τόν σέβονται, αλλά ζη-

τούν τις συμβουλές του. Είναι άριστος γνώστης των γεωπολιτικών θεμάτων και πονάει για τό Έθνος. Δέν έχει έμπλακει σε κομματικές διεργασίες, είναι έξω από τό πολιτικό σύστημα, υπέρμαχος τής εθνικής συμφιλίωσης και πιστεύει ακράδαντα στην ένότητα των Ελλήνων. Έχει γράψει δεκάδες βιβλία και ίσως εκατοντάδες άρθρα τήν τελευταία δεκαετία για τήν έξωτερική πολιτική, τά εθνικά θέματα, τήν άμυνα, τήν παιδεία, τήν πολιτική, τήν οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις. Είναι έμφανές ότι ή πένα του δέν έμφορείται από άγκυλώσεις, ούτε από ιδιοτελή συμφέροντα. Δέν άποσκοπεί πουθενά και άπλως καταγράφει έντιμα τις άπόψεις του για να προσφέρει υπηρεσίες στην Ελλάδα. Εκτός αυτού, είναι επίσης προφανές ότι ή ευρεία αντίληψη των γεωστρατηγικών υποθέσεων και ή έπιτυχής πρόβλεψη γεγονότων που άκολούθησαν άποτελεί έχέγγυο ότι θά συνεισφέρει μέ τή διορατική όπτική του σε μία διεθνή αναβάθμιση τής Ελλάδος.

Έχει βέβαια ένα «μειονέκτημα», τό όποιο ίσως ανατρέπει όλα του τά πλεονεκτήματα. Δέν είναι χειραγωγούμενος. Όντας εκτός των πολιτικών διεργασιών, είναι δυστυχώς άφθαρτος και έτσι δέν είναι ό «δικός τους»

Συνέχεια στη σελ. 8

«Χριστός γεννάται»

Οψόμεθα τον Θεόν εν Βηθλεέμ καθώς εστί

Οδεύουμε προς τη φάτνη. Χριστός γεννάται. Ο τρόπος, που ζούμε απαγορευτικός για να προσφέρουμε τα δώρα μας «μετα των μάγων Ανατολής στο Βασίλεα». Η ποιήτρια περιγράφει την κατάσταση και τις καρδιές μας:

«Ας πάνε τα πουλάκια την μεγάλη πείρα να ρωτήσουν,
ν' ακούσουν, ό,τι είπε και σ' εμένα,
όταν ξεθεωμένη από κούραση, άφτερη
τη ρώτησα πού είναι ν' ακουμπίσω
το πλησιέστερο κλαδί.

Δεν είμαστε καλά είχε καγχάσει η μεγάλη πείρα.
Αν ήξερα εγώ, που είναι το πλησιέστερο
θά' τρεχα να το πιάσω πρώτη
και ας ψόφαγες εσύ
γιατί το πλησιέστερο κλαδί
είναι ο θάνατος σου η ζωή μου».

Έτσι δε μπορούμε να μιλούμε στη καρδιά της Βηθλεέμ. Οι καρδιές μας θα είναι παγωμένες στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Εμπρός λοιπόν: να ταΐσουμε πεινασμένους, να υποδέσουμε ξυπόλητους, να αγκαλιάσουμε γείτονες, να προσφέρουμε δώρα «στους μισούντας ημάς». Γιατί:

«και το Χριστό κανείς δεν τον λατρεύει,
με γονατίσματα βαριά
γιατί ο Χριστός να καίονται γι' αυτόν
καρδιές γυρεύει
και όχι ν' ανάβονται κεριά».

Χρόνια Πολλά!

Κωνσταντίνος Καλογεράς

Κοσμητήτωρ Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων

Συνεύχονται: ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός, ο αντιδήμαρχος κ. Χίος, ο αντιπρόεδρος κ. Παπαμαθαίου, και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η «Δεκέλεια» σε όλα τά σπίτια των
Θρακομακεδόνων

Σελ. 5

Χριστουγεννιάτικη έκδήλωση στό
Όλυμπιακό Χωριό

Σελ. 3

Κακή ή οικονομική κατάσταση του Δήμου
Άχαρνών

Σελ. 16



Η «Δεκέλεια» σας εύχεται
Χρόνια Πολλά και
Καλή Χρονιά

Deco Carpet A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ - ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

**ΧΑΛΙΑ
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ**

έως 60%

Πάντα με την
εγγυημένη
ποιότητα
Deco Carpet

- Μοκέτες
- Υφάσματα
- Στόρια
- Ρόμαν
- Ρόλλερ
- Στρώματα
μαξιλάρια
Dunlopillo
- Λευκά είδη

**προλάβετε
τις ειδικές
τιμές**

Απέραντο φρενοκομείο

Αγαπητοί συμπολίτες,
Μέ την παραπάνω φράση πολύ εύστοχα χαρακτηρίσε την Ελλάδα ένας παλαιός πολιτικός. Τί ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες; Δέν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, δέν κλείνουν επιχειρήσεις, δέν χάνουν την εργασία τους χιλιάδες οικογενειάρχες, δέν ψάχνουν απεγνωσμένα τά σκουπίδια εξαθλιωμένοι πολίτες, δέν αυτοκτονεί κόσμος, δέν μās απειλεί ή Τουρκία σέ Θράκη, Αιγαίο, Κύπρο, δέν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα, παρά νά ελευθερώσουμε έναν εγκληματία και ύπόδικο τρομοκράτη από τήν φυλακή; Σέ μία ομαδική παράκρουση όλη ή χώρα έπεσε στά πόδια ενός καλομαθημένου πλουσιόπαιδου, πού θέλει νά παραστήσει τόν επαναστάτη. **Σωρηδόν μεμονομένες «προσωπικότητες», σύλλογοι, φορείς, δημοτικά συμβούλια, εκκλησία, ΜΜΕ, κόμματα, βουλή απέδειξαν ότι είναι ΜΑΖΑ.** Ο ξεφτιλισμός όλου του κράτους δέν σταμάτησε. Ο ύπουργός δικαιοσύνης έκλιπαρούσε συνάντηση μέ τούς γονείς και αυτοί τόν ρεζίλεψαν άρνούμενοι. Ο άρχιεπίσκοπος δέν εξαιρείται. Ο πρωθυπουργός, τόν όποιο δέν μπορούν νά συναντήσουν, γιά εκατοντάδες κολοσιαία έκκρεμη θέματα, δέχτηκε πρόθυμα νά συνδιαλαγεί μέ τόν πατέρα του έκβιαστή εγκληματία.

Η Νέμεσις όμως χτύπησε άμέσως. Αυτό τό



παιδί πού χαρακτηρίζεται νά έχει πολύ μίσος, τούς άπαξίωσε όλους όσοι έπεσαν στά πόδια του, δηλώνοντας: **«Προφανώς ή διεκδίκηση πού κάνω δέν άφορά τήν στήρησή μου στό δικαίωμα τής εκπαίδευσης. Επέλεξα τήν άπεργία πείνας, όχι κάνοντας μία επίκληση στήν άστική νομιμότητα αλλά θέτοντας έναν έκβιασμό και προκαλώντας τό δήθεν άνθρωπιστικό χαρακτήρα του συστήματος»,** συνεχίζοντας

δέ σέ άλλο σημείο **«τά πανεπιστήμια είναι χωροί περιστολής του άνθρώπινου πνεύματος και δημιουργίας άνθρώπων πειθήνιων»,** κονιορτοποιώντας όλα τά επιχειρήματα τής μάζας τών ύποστηρικτών του.

Έχουμε τέσσερις παράγοντες: Τό παιδί, τούς γονείς, τήν κοινωνία και τό κράτος. Τό πρώτο μέ ληστείες τραπεζών και καλάσνικοφ προσπαθεί δήθεν νά αλλάξει τό σύστημα. **Τό νά άποφασίζεις όμως εσύ γιά τό καλό μου χωρίς νά μέ ρωτήσεις είναι άπόλυτος φασισμός. Τό νά χρησιμοποιείς βία γιά νά επιβάλλεις τίς ιδέες σου είναι καθάρος φασισμός. Παρεπιπτότως σέ αυτή τήν κατηγορία κατατάσσονται και οι άυτοπροσδιοριζόμενοι αντιφασίστες οι όποιοι είναι οι χειρότεροι φασίστες.** Τό θετικό του σημείο είναι ότι δέν ύποκριθήκε. Συνεχίζει νά ύποστηρίζει τήν «πάλη» στήν κοινωνία μέ τίς μολότοφ, τούς έμπρησμούς, τίς βόμβες κ.λπ. Ίσως από τήν σιγουριά του ότι θά βγει νικητής, άφου σέ όλη του τήν ζωή έμαθε ότι πραγματοποιούνται τά χατήρια του.

Οί γονείς φάνηκε ότι είναι οι πρώτοι φταίχτες. Είναι πολύ πιθανόν ένα παιδί νά ξεφύγει από τήν οικογένειά του, αλλά στήν συγκεκριμένη περίπτωση δέν συνέβει αυτό. Οί δηλώσεις και ή συμπεριφορά τους έδειξαν ότι έχουν άπόλυτη ευθύνη

γιά τήν κατάντια του γιου τους, γιά τόν όποιο συνεχίζουν νά είναι «υπερήφανοι». Αντί λοιπόν νά κρύβουν τό πρόσωπό τους από προσώπου γής, έχουν τό θράσος νά γίνονται τιμητές τών πάντων.

Η κοινωνία όπως προαναφέραμε άπέδειξε γιά άλλη μία φορά ότι σέ μεγάλο μέρος λειτουργεί σάν μάζα. Βέβαια ύπήρξαν και εξαιρέσεις όπως π.χ. δήμαρχος πολύ μεγάλης πόλεως, κείμενος μάλιστα ιδεολογικά συγγενώς προς τό παιδί δήλωσε: «Δέν είναι λογικό αυτό. Νά άκούς ότι θέλει νά βγει ελεύθερα νά σπουδάσει και τί; Νά πάρει τό καλάσνικοφ; Δέν στέκουν αυτά τά πράγματα».

Τό κράτος είναι ό μεγάλος ύπόλογος. Υπέκυψε σέ ώμο έκβιασμό, άνοιξε τόν ασκό του Αιόλου και παρανόμησε άυστόλως. Πρώτη παρανομία είναι ότι νομοθέτησε φωτογραφική διάταξη. Δεύτερον γιά νά πάρει κάποιος άδεια από τήν φυλακή μεταξύ άλλων προϋποθέσεων πρέπει α) νά έχει έκτίσει τό 1/3 τής ποινής του, β) νά μήν είναι ύπόδικος γιά συμμετοχή σέ εγκληματική όργάνωση, γ)

νά μήν είναι ύπόδικος γιά συμμετοχή σέ τρομοκρατική όργάνωση και τό κυριώτερον δ) νά έχει άποδείξει έμπράκτως τήν ειλικρινή μεταμέλειά του. Τούς τρεις τουλάχιστον όρους είναι τεκμηριωμένο ότι δέν τούς πληροί. Δραπετεύοντας δέ στό ΤΕΙ, μπορεί νά κάνει ότι θέλει και ποιός είναι δυνατόν νά τόν ελέγξει; Η θά τολμήσει καθηγητής νά μήν τόν προβιβάσει;

Από εδώ και στό έξής λοιπόν όποιος εγκληματίας θέλει μπορεί εκβιάζοντας νά άπαιτεί τήν ελευθερία του μέ μία άπεργία πείνας. Άρκει βέβαια νά έχει κάποιες στοιχειά πού κακώς παρέλειψαν νά προσθέσουν στόν νόμο. Νά είναι ή άριστερός ή όμοφιλόφυλος ή λαθρομετανάστης. Μία καλή άνάλυση επίσης έχουμε άναρτήσει στό blog τής Δεκέλειας τής 1/12/14.

Νά έχετε όλοι χρόνια καλά κι άς είναι και πολλά!



Ίδιοκτήτης - Έκδότης - Διευθυντής Χάρης Δημοΐτσος

Έδρα: Κυριακής Λιόση 4
13677 - Όλυμπιακό Χωριό

Τηλ.: 210 7785444 - 693 888 7040

Όμοιοτηλέτυπο (fax): 210 2400068

e-mail: dekeleianews@gmail.com

Συνδρομές:

Δήμοι - Όργανισμοί - Φορείς 100 €,
Σύλλογοι 80 €, Ίδιώτες 30 €, Φοιτητές 15 €

Η συνδρομή δίνεται γιά έτήσια παραλαβή τής εφημερίδας και δέν άποτελεί άμοιβή γιά δικαίωμα καταχωρήσεων.

Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Τά άρθρα άπνχοϋν τή γνώμη
των συγγραφέων τους

Εκτύπωση «STILVOPRESS»

ΤΗΛ.: 210 5781638

Ρήσεις και άποφθέγματα

«Και καταδύεσθαι γε, ήν δ' έγώ, ώ φίλε, εις τε τās ιδίας οικίας και τελευταῖν μέχρι τών θηρίων τήν άναρχίαν έμφυομένην. Πώς, ή δ' ός, τό τοιοϋτον λέγομεν; Οίον, έφην, πατέρα μέν έθίξεσθαι παιδι όμοιον γίνεσθαι και φοβείσθαι τούς ύεις, ύόν δέ πατρί, και μήτε αισχύνεσθαι μήτε δεδιέναι τούς γονέας, ίνα δη ελεύθερος ή· μέτοικον δέ αστώ και αστόν μετοίκω εξισοϋσθαι, και ξένον ώσαϋτως».

Και θά διεισδύσει ή άναρχία στά ίδια μας τά σπίτια και θά μεταφερθει άκόμη και στά ζωα. Πώς; Κατά τόν ίδιο τρόπο, πού ό πατέρας άνέχεται νά γίνεται όμοιος προς τό παιδί και νά φοβάται τά παιδιά του, τό παιδί νά παίρνει τήν θέση του πατέρα του και οϋτε νά σέβεται οϋτε νά ντρέπεται τούς γονείς του, γιά νά είναι δήθεν ελεύθερο. Και ό μέτοικος νά εξισώνεται μέ τόν πολίτη και ό ξένος παρομοίως.

Πλάτωνος Πολιτεία

Γλωσσικά

«Υπέρ τό δέον»

Και όχι υπέρ του δέοντος! Είναι τό δέον (αυτό πού πρέπει νά γίνει) και κάνουμε κάτι, παραπάνω κι από αυτό.

«Προπηλακίζω»

Σημαίνει βρίζω χυδαία κάποιον, τόν εξεφτελίζω. Δέν σημαίνει σέ καμία περίπτωση ότι ασκώ σωματική βία.

«Επί τούτω»

Και όχι «επί τούτου», «εξεπιτούτου» και άλλα τέτοια χαριτωμένα, πού τά λέμε γιά άστείο και κοντεύουν νά ένσωματωθούν στήν γλώσσα μας. Όμοίως και τό «Επί τώ έργω»

Η «Δεκέλεια» στό e-mail σας

Όποιος επιθυμεί, μπορεί νά λαμβάνει τήν εφημερίδα μας στό ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, στέλνοντάς μας τό e-mail του χωρίς κανένα άλλο στοιχείο, στήν διεύθυνση:
dekeleianews@gmail.com. Προαιρετικά μπορεί νά μās αναφέρει και τήν περιοχή πού κατοικεί.

Έγγραφείτε συνδρομητές
στήν εφημερίδα μας.

Ένισχύετε μία προσπάθεια
γιά τό καλό τής περιοχής.

Τό site «Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών»
eleftherovima.wordpress.com του κυρίου
Κώστα Ζίγκρη, έκτός του ότι μās προσφέρει
έγκυρη έννημέρωση, δέν παραλείπει νά προ-
βάλλει πάντα τήν εφημερίδα μας.

Χριστουγεννιάτικη Βυζαντινή Συναυλία στο Όλυμπιακό Χωριό

Σέ έορταστική καί συγκινησιακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε τή Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο άμφιθέατρο του ΙΓΜΕ στο Όλυμπιακό Χωριό, ή συναυλία τής Βυζαντινής Χορωδίας του Γεωργίου Κακουλίδη. Στο πρώτο μέρος τής έκδηλώσεως, τό καθαρά μουσικό, τριάντα καί πλέον χορωδοί - έμπειροι καί καταξιωμένοι ιεροψάλτες στήν πλειονότητά τους- απέδωσαν έπικαιρους Χριστουγεν-

νιάτικους ύμνους καί παραδοσιακά κάλαντα διαφόρων περιοχών τής πατρίδας μας. Τό δεύτερο μέρος τής έκδηλώσεως, αποτέλεσε έκπληξη γιά τόν Γιώργο Κακουλίδη, ένα καλά κρατημένο από αυτόν μουσικό. Ήταν ένα αφιέρωμα στά 54 χρόνια τής προσφορής του στή Βυζαντινή Μουσική. Περιελάμβανε μιά έμπεριστατωμένη παρουσίαση μέ προβολή εικόνων από όλους τούς σημαντικούς σταθμούς τής σταδιοδρομίας του, πού έπιμελήθηκε ό κ. Άνδρέας Τζανετάκης, μέλος τής Βυζαντινής Χορωδίας. Όμιλία του επίσης μαθητή του, κ. Γεωργίου Δάλκου, καί παλαιότερου μέλους τής χορωδίας (μαζί μέ τόν κ. Δημ. Γκλάβα), ό όποιος αναφέρθηκε στό πολυσι-



δές έργο του δασκάλου τους. Έκτός από τήν δημιουργία τής χορωδίας καί τίς έμφανίσεις της στήν τηλεόραση, τό ραδιόφωνο καί σε πάρα πολλά μέρη τής Ελλάδος, ό Γιώργος Κακουλίδης έχει επίσης νά επιδείξει ένα τεράστιο συγγραφικό έργο δεκάδων βιβλίων βυζαντινής μουσικής, παραγωγής 200 καί πλέον CD, κασετιών αλλά καί δίσκων από τήν εποχή του βιβυλίου.

Στή συνέχεια ό εκπρόσωπος τής Ι. Μητροπόλεως Ίλίου, Άχαρνών & Πετροπόλεως, πανοσιολογιώτατος άρχιμανδρίτης π. Άγαθάγγελος Κόκλας, επέδωσε στό τιμώμενο πρόσωπο τήν τιμητική πλακέτα, πού τό Έκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ναού Άγ. Κυρίλλου & Μεθοδίου αποφάσισε νά του άπονεμίει.

Ή συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ό Γιώργος Κακουλίδης από του βήματος ευχαρίστησε τούς διοργανωτές - πρόκειται γιά τόν ναό στον όποιο προσφέρει άφιλοκερδώς, αυτός καί οί μαθητές του, τίς υπηρεσίες του τά τελευταία 9 χρόνια- καί αναφέρθηκε σε συγκινητικά περιστατικά τής ιεροψαλτικής σταδιοδρομίας του.

Π. Γ.

Με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγούν σε κατάρρευση...

Το μοναδικό σενάριο εξόδου της Ελλάδας από την κρίση φαίνεται πως περνά μέσα από την οικονομική της κατάρρευση.

Μόνο αν δεν καταβληθούν μισθοί και συντάξεις από το δημόσιο, ο μέσος ψηφοφόρος θα δεχτεί να συζητήσει επί του θεμελιώδους προβλήματος της χώρας. Μόνο τότε η θλιβερή πολιτική ηγεσία που αναλώνεται σε «κοκορομαχίες» για success story και «ζουρνάδες» με «νταούλια» θα καθίσει να προτείνει πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το θεμελιώδες πρόβλημα της χώρας συνίσταται στο ότι έχουμε 2,7 εκατ. συνταξιούχους και λιγότερους από αυτόν τον αριθμό εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αν υπολογίσουμε και τις 200-300.000 που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, οι συνταξιούχοι φτάνουν τα 3 εκατ. περίπου. Ακόμη και αν αύριο ως δια μαγείας είχαμε μια επενδυτική έκρηξη στην Ελλάδα και όλοι οι άνεργοι αποκοτούσαν εργασία, θα είχαμε 2,5 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα συν 1,5 εκατ. άνεργους, ίσον περί τα 4 εκατ. εργαζόμενους.

Περί τα 4 εκατ. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι αδύνατο να συντηρήσουν 3 εκατ. συνταξιούχους συν 700 χιλ. εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

Η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι περί τα 900 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα ο μέσος μικτός μισθός φτάνει τα 1.048 ευρώ. Τούτο σημαίνει πως ο μέσος καθαρός μισθός στη χώρα είναι χαμηλότερος από τη μέση σύνταξη.

Κάθε φορά που με καλούν σε τηλεοπτικά πάνελ απέναντι σε πολιτικούς, συνδικαλιστές και άλλα στελέχη του δημόσιου διαλόγου, θέτω αυτό το ερώτημα. Απάντηση δεν λαμβάνω. Οι περισσότεροι μοιάζουν ή παριστάνουν πως ακούν αυτά τα νούμερα για πρώτη φορά. Κάποιοι όντως τα ακούν για πρώτη φορά και ως αποτέλεσμα δημοσιοποιημένα στοιχεία. Βλέπε: Αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος

Παρ' ό,τι δεν αμφισβητούν τους αριθμούς δεν απαντούν επί του πρακτέου. Γιατί οποιαδήποτε λογική απάντηση περνά από τη διάλυση του υπάρχοντος πολιτικού σκηνικού ως εκπροσώπου αυτής της ασταθούς αναλογίας στην κοινωνία και την οικονομία. Περνά δηλαδή από την πολιτική και επαγγελματική αναίρεσή τους. Το υψηλό κόστος συντήρησης του συνταξιοδοτικού συστήματος συνεπάγεται υψηλές εισφορές και υψηλούς φόρους.

Το υψηλό κόστος φόρων και εισφορών συνεπάγεται επιβάρυνση του κόστους των θέσεων εργασίας. Καμιά επιχείρηση που τηρεί το νόμο δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική των ξένων. Στα υψηλά αυτά κόστη αν προσθέσουμε και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, το κόστος γραφειοκρατίας, διαφθοράς κλπ. θα συμπεράνουμε πως ο όρος ανταγωνιστικότητα ή δημιουργία παραγωγικού οικονομικού μοντέλου ηχούν μόνο σαν ανέκδοτα.

Η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση αγνοώντας τη μεγάλη εικόνα προκρίνουν σαν λύση την πάταξη της φοροδιαφυγής, την οποία υπολογίζουν σε 10-15 δισ. ευρώ δια της απόπου απαγωγής και του δόγματος «λεφτά υπάρχουν».

Δηλαδή, πόσο είναι τα δημόσια έσοδα επί τοις εκατό του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.; Τόσο... Της Ελλάδας είναι κατά τι χαμηλότερα, άρα αν τα φτάσουμε στο μέσο όρο θα λύσουμε το πρόβλημα.

Ποιο είναι όμως το υποκείμενο της φορολόγησης; Είναι τα 3,7 εκατ. συνταξιούχοι και 2,5 εκατ. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συν τα 1,5 εκατ. άνεργοι του ιδιωτικού τομέα. Ήτοι, φορολογούμε συνταξιούχους για να τους πληρώνουμε τις συντάξεις και ελπίζουμε πως θα έχουμε και περίσσευμα. Κάτι δηλαδή σαν το σκύλο που κυνηγά την ουρά του...

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, αλλά πως και η εξάλειψή της δεν λύνει το δομικό πρόβλημα.

Η λύση που έχουν επιλέξει οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της μετάθεσης του προβλήματος στο μέλλον, αναλώνοντας τις καταθέσεις μέσω υπερφορολόγησης.

Ο αριθμός των Ελλήνων των οποίων εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα αυξάνεται μήνα με το μήνα. Ξεπερνούν ήδη τα 3 εκατ. Οι ανεξόφλητες οφειλές ξεπερνούν τα 70 δισ. και κάθε μήνα προστίθενται 1 με 1,5 δισ. ευρώ.

Μια Λογική Λύση

Με βάση τη λογική των αριθμών μια λύση θα μπορούσε να είναι η εξής: Αν μειώσουμε τους συνταξιούχους στα 2 εκατ. με αναστολή των πρόωγων συντάξεων και τους υπαλλήλους του δημοσίου στις 500 χιλ. θα έχουμε αντί 3,7 εκατ. περί τα 2,5 εκατ. συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους.

Με τον τρόπο αυτό θα αυξήσουμε μεν τους ανέργους από το 1,5 εκατ. στα 2,7 εκατ. αλλά θα ξέρουμε πως πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για 2 περίπου εκατ. ανθρώπους. Προσθέτοντας σ' αυτούς και τα 2,5 εκατ. που έχουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα αλλάζουμε τα δεδομένα.

Συνέχεια στη σελ. 10

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ

ΠΩΛΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - LAPTOP
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - OFFICE - INTERNET
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΜΕΛΑΝΙΑ - ΧΑΡΤΙ Α4
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

bios05kg@gmail.com
697.300.5983

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Ακόμη 14 γυναίκες»

Σε 14 συμπολιτιστές μας, προσέφερε δωρεάν εξετάσεις test-ppar το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σε αίθουσα που παραχώρησε η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα εξής: «Συνεχίζουμε ακάθεκτοι το έργο μας. Η πρόληψη είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι στο οποίο πρέπει να εμβαθύνουμε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Μαρία Γρυπαίου για την πολύτιμη συνεισφορά της ως μία στο έργο μας, καθώς και την κ. Φωτεινή Γιάτη για την βοήθειά της στην γραμματειακή υποστήριξη».

«Όχι στις ακτινοβολίες»

Μία ιδιαίτερη και άκρως χρήσιμη για τους κατοίκους των Αχαρνών εκδήλωση, διοργάνωσε το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών. Θέμα της ημερίδας ήταν οι ακτινοβολίες ασύρματης επικοινωνίας, ένα ζήτημα που ταλανίζει την πόλη των Αχαρνών με αυξημένα κρούσματα καρκίνου. Ομιλητές ήταν ο κ. Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κα Αικατερίνη Σκουρολιάκου, επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών, ο κ. Στυλιανός Ζηνέλης, ιατρός και η ερευνήτρια κα Αδαμαντία Φραγκο-



πούλου. Τα συμπεράσματα-προτάσεις που αναδείχθηκαν είναι τα εξής:

Το διεθνώς ισχύον όριο των 1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ δεν αποτελεί δείκτη ασφαλείας για την υγεία, ιδιαίτερα όσων εκτίθενται πολλές ώρες την ημέρα, όπως αυτό συμβαίνει με την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες βάσεις κινητής τηλεφωνίας.

Να εφαρμοστεί αρχικά, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, σε συνεννόηση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, το όριο ασφαλείας της Ιταλίας (3 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$) και αργότερα το όριο ασφαλείας βιολογικής επίπτωσης (0,5 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$) δεδομένου ότι το όριο των 630 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ που ισχύει στην χώρα μας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (μείωση 30% και κατά περίπτωση 40%) είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα και αρκετές χιλιάδες φορές π.χ. Ιταλία 10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$, Παρίσι 10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$, Βέλγιο 3 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$, Salzburg της Αυστρίας 0.1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την εγκατάσταση μικροκυβελών σύμφωνα με το Ιταλικό μοντέλο.

Σε επίπεδο καθημερινότητας και για την αποφυγή αναφερθέντων συμπτωμάτων (πονοκέφαλοι, κόπωση, αϋπνίες, διαταραχές μνήμης, υπογονιμότητα, ανάπτυξη εγκεφαλικών όγκων, κτλ) απομακρύνουμε το κινητό από το σώμα (χρησιμοποίηση μόνο hands-free), το κρατάμε μακριά από εγκύους, μικρά παιδιά και άτομα με βηματοδότη, καταργούμε το ασύρματο τηλέφωνο και το αντικαταστήσουμε με σταθερό (αν είναι αναγκαίο το αντικαταστήσουμε με μοντέλο eco, που δεν εκπέμπει ακτινοβολία όταν το ακουστικό

βρίσκεται πάνω στην βάση) και φροντίζουμε να βρίσκεται τουλάχιστον τέσσερα μέτρα μακριά από ανθρώπινη δραστηριότητα το ασύρματο δίκτυο. Επίσης χρειάζεται προσοχή με όλες τις συσκευές που συνδέονται με το ασύρματο δίκτυο διότι εκπέμπουν ακτινοβολία (κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop, κ.τ.λ.)

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η αναφορά που έγινε με αποδεικτικά στοιχεία στην αδιαφάνεια με την οποία καθορίζονται τα όρια ασφαλείας καθώς και οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Παράλληλα οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν έκθεση ζωγραφικής από παιδιά Δημοτικών Σχολείων των Αχαρνών και γλυπτών του κ.Μιχαήλ Δυράκη.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι χορηγός-συμ-παραστάτης της εκδήλωσης ήταν για ακόμη μία φορά η εταιρεία Pro-Party.

* * *

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, επισκέφθηκε την Παρασκευή 5-12-2014 το 28ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές της Ε και Στ τάξης σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου και μέλους του Δ.Σ. του Παραρτήματος, κας Ελένης Καμπόλη, στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής υγείας που υλοποιείται στο σχολείο με θέμα "Μαθαίνω την αλήθεια, λέω ΌΧΙ στο τσιγάρο"

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Παναγιώτης Καζανάς σε δηλώσεις του αφού ευχαρίστησε θερμά την επισκέπτρια υγείας κ. Ευαγγελία Παπαγιάννη, τόνισε πως με την εισήγησή της κατάφερε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και να τους μεταφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

«Το Παράρτημα Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό»

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας προσέφερε δωρεάν εξετάσεις test-ppar σε 16 συμπολιτιστές μας, στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 σε συνεργασία με την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού-Αχαρνών. Την λήψη των δειγμάτων έκανε η Ιατρός Μικροβιολόγος κ. Αποστολία Δεβετζή και την κυτταρολογική εξέταση η Ιατρός Κυτταρολόγος κ. Κλειώ Βρεττού. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Καζανάς και τα μέλη του Δ.Σ. τις ευχαριστούν για άλλη μια φορά για την αφιλοκερή προσφορά τους.



Επίσης, ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα εξής: «Συνεχίζουμε ακάθεκτοι το έργο μας ως Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Λόγω της ημέρας (1^η Δεκεμβρίου - παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS) έχω την ανάγκη να πω ιδιαίτερος στη νέα γενιά ότι πέρα από την πρόληψη και η προφύλαξη σώζει ζωές...»

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Η 74η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 γιορτάστηκε στους Θρακομακεδόνες με επιτυχία για ακόμη μια φορά και τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η εκκλησία, οι δημοτικές και οι πολιτικές αρχές, κι άλλες ακόμη κοινωνικές οργανώσεις έχουν καθιερώσει βαθιά το θεσμό της εθνικής επετείου που φωτίζεται από την ελευθερία, τη μεγάλη αυτή αρετή των Ελλήνων. Οι έπαινοι αξίζουν περισσότερο στην εκπαιδευτική κοινότητα των ακούραστων δασκάλων αλλά και στο σώμα της σχολικής κυρίως νεολαίας μας που φαίνεται να αφομοιώνει τα προγονικά μηνύματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν. Λύκειο, Γυμνάσιο, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Προσκόπους, Οδηγούς κ.α. φορείς καθώς επίσης και τη Δημοτική Αρχή που μου έκανε τη τιμή να μου εμπιστευθεί την ευθύνη των σχετικών εκδηλώσεων στους Θρακομακεδόνες, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε επετειακή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων με την παρουσία του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και άλλων πολιτικών παραγόντων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Καλογερά, τη Βαρβάρα Ταβλαρίδου-Μπακάλη και τη Χωρωδία του Συλλόγου Γυναικών, για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση. Ο αναθηματικός, μεστός, προτρεπτικός, στοχαστικός λόγος σε συνδυασμό με επιτυχείς ποιητικές επιλογές, τα τραγούδια του 40 της Βέμπο και τα ζωντανά χορωδιακά άσματα, μας χάρισαν στιγμές ιδιαίτερης συγκίνησης. Βέβαια υπήρξαν κάποια ανώνυμα σχόλια σ' ένα περιοδικό έντυπο που με «κορναρίσματα», συνιστά προσοχή και δίνει στη νέα ηγεσία του ΠΚΘ οδηγίες εύπεπτου πνευματικού έργου. Φαίνεται ότι οι χαρισματικοί λειτουργοί του λόγου και της ποίησης, είναι, ελπίζουμε για πολύ λίγους, «κουραστικοί και δυσκατανόητοι». Αναμφίβολα η εκπομπή και η λήψη μηνυμάτων εξαρτώνται από την υποδομή και την παιδεία των ενεχομένων, δηλαδή τόσο από τους κώδικες του αποστολέα όσο και από τις κεραίες του δέκτη. Έργο του ΠΚΘ είναι να γεφυρώσουμε και να εξομαλύνουμε το ανοίγματα με σεβασμό στη γνώση του λόγου και του πολιτισμού.

Ανδρέας Παπαμαθαίου
B' Αντιπρόεδρος ΠΚΘ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Διευθυντά,

Είναι καθήκον όλων μας να αναγνωρίζουμε την προσφορά συγκεκριμένων ατόμων στην τοπική μας κοινωνία και η ευγνωμοσύνη μας να εκφράζεται με το σεβασμό μας και την αγάπη μας. Εκφράζω, πιστεύω, όλους τους συμπολίτες μου επαινώντας δημόσια και αναγνωρίζοντας το έργο, που επετέλεσε στη βιβλιοθήκη του πνευματικού κέντρου Θρακομακεδόνων η κυρία Ράνια Θεοδωροπούλου. Και όχι μόνο στη βιβλιοθήκη. Το σύνολο των προσπαθειών της επηρέασε ευεργετικά τη ζωή όλων μας και ιδίως εκείνων, που κατεχοχρήν επωφελήθηκαν ως αποδέκτες, από αυτό. Η έννοια της ωρισμμένης θητείας, που ήταν απαγορευτική για τη συνέχισή του έργου της, ας της προσφέρει την ικανοποίηση ότι θα το συνεχίσουν άλλοι. Η θητεία του Επαμεινώνδα μεγάλου Θηβαίου-Ελληνα στρατηγού ήταν μονοετής. Τον αντικατέστησε άλλος, αποδεδειγμένα ιστορικά, κατώτερος, αλλά τον αντικατέστησε. Εκφράζοντας προς το πρόσωπο της την αγάπη όλων μας την ευχαριστούμε για τη προσφορά της.

Γράφω στο σπίτι μου στους Θρακομακεδόνες.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Κωνσταντίνος Καλογεράς

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
με
ΥΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ
Βαρβάρα Μπακάλη



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στη μνήμη των θυμάτων του Πολυτεχνείου ο Σύλλογος Γυναίκων Θρακομακεδόνων με αντιπροσωπεία του κατέθεσαν λουλούδια στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, ως ένδειξη τιμής σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι ενάντια στη δικτατορία με κεντρικό σύνθημα «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία».

* * *

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, ώρα 8.00-9.30 μ.μ.

Διδάσκουν: **Αναστασία Παμουκτσόγλου**, Δρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ο **Λαμπρινός Πλατυπόδης**, Δρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. "Ηθική Φιλοσοφία" των τμημάτων Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α.

Συνοδεύει στο πιάνο η **Μερσίνη Θεοδοκάτου**, Καθηγήτρια Πιάνου και Μουσικής στο 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

30-1-2015, 27-2-2015, 17-4-2015, 22-5-2016

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
2102432309

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ANNA ΓΚΟΝΟΥ
2106526729

Ποια πόλη θέλουμε

Διερωτήθηκε πραγματικά κανείς σε ποια πόλη θα θέλαμε να ζήσουμε. Σε μια πόλη καθαρή ή σε μια πόλη βρώμικη γεμάτη με σκουπίδια στους δρόμους, στις πλατείες, στις παιδικές χαρές, στο περιβάλλοντα χώρο των δημοσίων ή ιδιωτικών κοινωνικών ιδρυμάτων; Η ομόφωνη απάντηση, φυσικά, θα είναι σε μια καθαρή πόλη, πρωτίστως για την υγεία των πολιτών της αλλά και για την καλή εμφάνιση της ίδιας της πόλης.

Δυστυχώς όμως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή, αν ρίξουμε μια ματιά στους προαναφερόμενους χώρους, παντού θα διαπιστώσουμε σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια και βρωμιά. Γιατί; Γιατί αυτή η κατάντια. Διερωτώμαι, είμαστε μέλος της Ευρώπης και δη λαός με προϊστορία και πολιτισμό ή μια τριτοκοσμική χώρα; Αν κρίνουμε από τα σκουπίδια και την βρωμιά μας, τότε πραγματικά είμαστε πολίτες μιας τριτοκοσμικής χώρας.

Ποιος και τι φταίει για όλα αυτά; Τώρα θα μου πείτε, και όπως πάντα, το Κράτος φταίει ή οι δημόσιοι φορείς φταίνε και στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος φταίει, που δεν μεριμνά για την καθαριότητα της πόλης. Βλέπετε, πάντα φταίει κάποιος άλλος. Ποτέ εγώ ή εμείς.

Επειδή η ευθύνη για την καθαριότητα του Δήμου βαραινεί όλους μας, θα πρέπει να σοβαρευθούμε και να πάρουμε την καθαριότητα στα χέρια μας. Από εμάς εξαρτάται η καθαριότητα της πόλης μας και όχι μόνο από τον φορέα καθαριότητας του Δήμου.

Για να διατηρηθεί όμως η πόλη μας καθαρή, επιτρέψτε μου να προτείνω ή μάλλον να σας υπενθυμίσω τα γνωστά:

- Δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια, αντιθέτως θα πρέπει και είναι υποχρέωσή μας να σκύβουμε και να τα μαζεύουμε, χωρίς να θεωρούμε την πράξη αυτή ταπεινωτική.
- Το πεζοδρόμιο που ανήκει σε κάθε σπίτι/οικόπεδο είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να το διατηρεί καθαρό.
- Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, ιδρυμάτων είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό.
- Οι σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει να ρίχνονται εντός των κάδων και όχι να αφήνονται έξω από αυτούς.
- Στα σχολεία μας που γίνεται το μάθημα περιβάλλοντος, είναι μια ευκαιρία για τους μαθητές να κάνουν μια πρακτική εξάσκηση για όσα έμαθαν εντός της τάξης, με το να βγουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου τους για να συλλέξουν τυχόν υπάρχοντα σκουπίδια, που δυστυχώς, ενίοτε υπάρχουν σε σωρούς.

Το να φροντίζουμε για την καθαριότητα των δημοσίων χώρων δεν είναι ντροπή, ούτε και αποτελεί δυσβάστακτο κόπο στους πολίτες, στους μαθητές και στους δημοτικούς υπαλλήλους. Αντιθέτως μάλιστα, θα λάβουν τα ευμενή σχόλια όλων των πολιτών, αφ' ενός και αφ' ετέρου θα παραδειγματισθούν και οι αδιάφοροι για την καθαριότητα πολίτες και θα συμμορφωθούν. Αρκεί η ενέργεια αυτή να γίνεται αγόγγυστα και με καλή διάθεση.

Αυτά τα ολίγα για τις ευθύνες των πολιτών και των δημόσιων λειτουργών, αναφορικά με την διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη μας.

Τώρα όσον αφορά τον δημοτικό φορέα καθαριότητας θα πρέπει:

- Να φροντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την συλλογή των σκουπιδιών από τους κάδους απορριμμάτων.

Η «Δεκέλεια» σέ όλα τὰ σπίτια τῶν Θρακομακεδόνων

Από τόν Νοέμβριο τοῦ 2008, πού πρωτοκυκλοφορήσαμε τήν «Δεκέλεια», καί γιά 3,5 χρόνια διανέμαμε τήν ἐφημερίδα μεταξύ ἄλλων καί σέ ὅλα τὰ σπίτια τῶν Θρακομακεδόνων. Στίς ἀρχές τοῦ 2012 ἡ Γ.Γ. Τύπου ἔπαυσε νά ἐπιδοτεῖ, κατά 73% περίπου, τὰ ταχυδρομικά τέλη τῶν ἐντύπων. Αυτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά κλείσουν οἱ περισσότερες ἐφημερίδες καί περιοδικά ἀνά τήν Ἑλλάδα, ἢ νά μειώσουν σημαντικά τόν ἀριθμό τῶν φύλλων. Ἀπό τότε καί ἐμεῖς ἀναγκαστήκαμε νά τήν τοποθετοῦμε στά σταθερά σημεῖα πού γνωρίζετε.

Ὅμως ἐδῶ καί πολύ καιρό ἔχουμε γίνεи δέκτες τῆς ἐπιθυμίας πολλῶν κατοίκων νά τήν λαμβάνουν ὅπως καί πρῶτα στήν πόρτα τους. Ἐτσι λοιπόν ἐπανερχόμαστε στό παλαιό καθεστῶς. Βέβαια αὐτό προϋποθέτει μεγαλύτερο κόστος (ἐκτύπωση περισσότερων φύλλων σὺν διανομῇ), ἀλλά προσδοκοῦμε καί προσβλέπουμε στήν κατανόηση καί τήν ἀλληλεγγύη τῶν φορέων καί τῶν πολιτῶν γιά νά καλύπτουμε τὰ ἐπὶ πλέον ἔξοδα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

1ο Δημοτικό Θρακομακεδόνων

Αγαπητοί γονεῖς, τὸν περασμένο μήνα ἐγίναν ἐκλογές γιὰ τὴν ἀνάδειξη νέου Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Σχολείου μας. Στὸ ἀπερχόμενο Δ.Σ. αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσω δημόσια ἓνα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, γιὰ ὅλα ὅσα προσέφεραν στὸ Σχολεῖο μας τὰ δύο χρόνια τῆς θητείας τους, καὶ στὸ νέο Δ.Σ. εὐχομαι καλὴ δύναμη καὶ καλὴ συνεργασία.

Θα ἠθέλα ἐπίσης νὰ σας θυμίσω, πὼς καὶ φέτος τὸ σχολεῖο μας, γιὰ τέταρτη συνεχῆ χρονιά, σὲ συνεργασία με τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐνορίας μας, συγκεντρώνει τρόφιμα γιὰ συνανθρώπους μας πὼς ἔχουν ἀνάγκη. Ἀς μάθουμε στὰ παιδιὰ μας νὰ προσφέρουν. Μόνο ἔτσι ὁ κόσμος μας μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνεи καλύτερος.

Καλὲς Γιορτές, με υγεία καὶ οἱ ευχές σας τὴ νέα χρονιά νὰ γίνουν πραγματικότητας.

Ἡ Δ/τρια
Βασιλείου Ὑλγα

850 δεντρίλια φυτεύτηκαν στους Θρακομακεδόνες

Με επιτυχία στέφθηκε ἡ ἐπιχείρηση ἀναδάσωσης – δεντροφύτευσης τῆς δημοτικῆς δασικῆς ἐκτασης στὴ θέση Ἀγ. Γεωργίου Βουρδουμπά στους Θρακομακεδόνες.

Ἡ ἀναδάσωση, πὼς πραγματοποιήθηκε τὸ Σαββατοκύριακο 22 – 23 Νοεμβρίου, ἐγίνε με τὴν συνεργασία τοῦ Δήμου Αχαρνών, τῶν Ἐθελοντῶν Δασοφυροπροστασίας Ἀττικῆς – ΕΔΑΣΑ καὶ τοῦ Δασαρχείου Πάρνηθας. Σκοπὸς τῆς δράσης, ἡ δεντροφύτευση 1000 δενδρὺλλίων γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ πράσινου τῆς δημοτικῆς δασικῆς ἐκτασης πὼς εἶχε καταστραφεί στὴ πυρκαγιά τῆς 22ας Ἰουνίου 2013.

Με σύνθημα: «Τὸ δάσος πρέπει νὰ ξαναγίνεи δάσος», δεκάδες ἐθελοντές, κάθε ηλικίας, ἐσπευσαν ἀπὸ τὸ πρῶν στὰ σημεῖα συνάντησης, προσφέροντας πολὺτιμη βοήθεια. Μεταξύ αὐτῶν καὶ μέλη τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, πὼς συμμετεῖχαν ἐνεργά στήριζοντας ἐμπρακτὰ τὴν προσπάθεια τῆς ἀναδάσωσης ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐθελοντισμοῦ! Τὰ 850 δενδρὺλλα διατέθηκαν ἀπὸ τὸ Φυτῶριο τῆς Διεύθυνσης Ἀναδάσωσης Ἀττικῆς.



**σχοιή
οδηγῶν**



Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ

**ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ**

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 125
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΤΗΛ.: 210-24.32.836
6977 24.88.33
6944 29.77.78

Η 28η Οκτωβρίου στο ΠΚΘ

Στό Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, έλαβε χώρα πανηγυρικός έορτασμός της έπετειού της έθνικης έορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στό περασμένο φύλλο της Δεκέλειας αναφερθήκαμε στό γεγονός περιληπτικά, έπειδή όμως κάπου γράφτηκε μέ άπαξίωση ή εκδήλωσης και μάλιστα μέ τόν περιεργό νεολογισμό «δυσκατανόητα», θεωρούμε ύποχρέωσή μας νά αποδώσουμε δικαιοσύνη.

Αισθανόμαστε τήν ανάγκη νά όμιλήσουμε ύπέρ των συντελεστών, δηλαδή της νέας ήγεσίας του ΠΚΘ, μολοντί δέν είχαν αναλάβει τίς άρμοδιότητές τους και δέν είχαν καν όρκισθει. Ο τελετάρχης 2ος αντιπρόεδρος του ΠΚΘ κύριος Παπαματθαίου, μέ μεστή νοημάτων εισαγωγή και μέ σοβαρότητα όδήγησε τούς παρισταμένους στό πνεύμα της έθνικης έορτής. Έκάλεσε στό βήμα τόν Δήμαρχο κύριο Κασσαβό και τόν αντιδήμαρχο κύριο Χίο, οί όποιοι μέ σύντομες προσφωνήσεις συνέτειναν στην δημιουργία έθνικης ανάτασης.

Ο κεντρικός όμιλητής καθηγητής κύριος Καλογεράς, σέ μία ακαδημαϊκού τύπου έμπεριστατωμένη αναφορά, συνείκνησε τούς πάντες άξιοποιώντας ιστορικές και λογοτεχνικές πηγές και στοχεύοντας, όπως προδιέγραφε και τό θέμα της όμιλίας του, στην επανελληνισή όλων μας. Όταν ακούσαμε: «Άγνωεϊστε όλους τούς πομπώδεις λόγους γιατί απομακρύνουν τόν έθνικό μας κορμό από τήν πραγματική του σύζευξη. Μέ τόν θάνατο και τό αίμα των ήρώων νεκρών μας και ή επανάληψη τους κάθε χρόνο μέ κούφια λέξεις, ρητορισμούς και άφορισμούς, ενώ ή καρδιά και ό νους ντύνονται τό περιβλήμα της άδιαφορίας, αφαιρούν από τά γεγονότα τόν παιδαγωγικό και διαπλαστικό τους ρόλο, πόνο στό σύνολο του έθνους, μέ αποτέλεσμα αντί για αναβάθμιση σέ έθνικά νάματα, σέ πνευματική και έθνική τροφή, δείχνει βύθισμα στην έθνική μας παράδοση και στόν έθνικό μας κόσμο, πού είναι κόσμος κόσμημα και έμπνευση της οικουμένης». Αλήθεια είναι δυσκατάληπτα αυτά τά λόγια;

Τήν κλίμακα της πνευματικής ανάτασης και συγκίνησης έξύψωσε στά όριά τους μέ τούς λόγους της και τά ποιήματά της ή κυρία Βαββάρα Μπακάλη ή όποια συνεπικουρείτο από τήν άπαγγέλουσα ήθοποιό κυρία Μαρία Μαλταμπέ-Γεωργιάδη. Όποιος αγαπά τήν ποίηση έφυγε από τήν έορτή ποιητής. Αυτή είναι ή αλήθεια. Τό κλείσιμο της έορτής μέ τά ύπέροχα τραγούδια του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων, ολοκλήρωσαν μία μυσταγωγία έθνικης έμπνευσης και διέσπειραν εύφραντικά μύρα στους παρακολουθούντες συνέλληνες. Όλοι αυτοί οί συντελεστές του πανηγυρικού έορτασμού της έπετειού, έδωσαν δείγματα ύψηλης πνευματικής προσφοράς και τούς ευχαριστούμε. Φύγαμε έχοντας στόν νου μας τήν ύπόσχεση του αντιδημάρχου, ότι ή νέα δημοτική αρχή, θά δώσει στις έθνικές έορτές λαμπρότητα και βάθος άντάξιο των θυσιών του έλληνικού λαού.

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Διδάγματα από την αρχαία ελληνική ιστορία

Του **Αλέκου Αθανασιάδη**, Δικηγόρου παρ. Α.Π. Ε.Τ.

Η μεγαλοσύνη του Ελληνικού πολιτισμού δεν αρκείται και δεν περιορίζεται στη φιλοσοφία, στην ποίηση, στη λογοτεχνία, στο θέατρο στην πολιτική και στα άφθαρτα μνημεία τωνιών και των μνημείων, μάρτυρες του Ελληνικού πνεύματος που έφθασαν μέχρι τις ημέρες μας. Ο αρχαίος Ελληνικός κόσμος κατά την διάρκεια της ιστορικής διαδρομής του, μας έδωσε και ορισμένα παραδείγματα συμπεριφοράς της ανθρώπινης φύσης, εκείνης που μεγαλουργεί όταν πολιτεύεται σωστά αλλά και οδηγεί στο βάραθρο της καταστροφής, άτομα και λαούς, όταν κυριαρχείται από την αλαζονεία της δύναμης, του φθόνου και της μικροψυχίας.

Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία και γι αυτό άλλωστε επιχειρούμε εδώ μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία, είναι ότι ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, οι λαοί και οι ηγέτες του σημερινού κόσμου, δεν έμαθαν, δυστυχώς, τίποτε απ όσα αυτός ο ίδιος κόσμος έπαθε στο παρελθόν. Τα διδάγματα και τα παθήματα του παρελθόντος δεν μας έγιναν μαθήματα. Ο μεγάλος Θουκυδίδης μας άφησε την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.χ.) όχι μόνο για να ιστορήσει έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων αλλά για να διακηρύξει στην ανθρωπότητα και στους αιώνες που θα έρχονταν μετά από αυτόν, τις συνέπειες μιας αλόγιστης συμπεριφοράς, μιας κακής πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει λαούς και έθνη, στην καταστροφή και στον όλεθρο.

Ο Θουκυδίδης, που θα τον θυμίσουμε εδώ, έχει δραματική επικαιρότητα για την ανθρωπότητα που παραστέκεται μάρτυρας ανάμεσα στην άνοστη αλαζονεία των ισχυρών και τη θαρραλέα αντιπαράθεση των μικρών λαών. Το παρήγορο μήνυμα που στέλνει η ιστορία είναι ότι η αλαζονεία της δύναμης, που προκαλεί αδιάντροπα την παγκόσμια αγανάκτηση, αυτή τελικά συντρίβεται κάτω από τό βάρος των ολισθημάτων και των αμαρτημάτων προς τα οποία φέρεται ακατάσχετα.

Τα ιστορικά γεγονότα που αποτελούν αφετηρία και σημείο αναφοράς, τα αφηγείται πολύ παραστατικά ο Θουκυδίδης σαν επεισόδια αρχαίας τραγωδίας. Η ιστορία όμως αυτή, όπως μας την παραθέτει ο Θουκυδίδης, έχει παιδευτική σημαντικότητα. Αυτή την παιδευτική σημαντικότητα της ιστορικής μνήμης επισημαίνει και ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος «αθηνωτάτην είναι παιδείαν και γυμνασίαν προς πολιτικές πράξεις την εκ της ιστορίας μάθησιν».

Το 478 π.χ., όταν πια είχαν περάσει 10 με 15 χρόνια από τα Μηδικά και ο περσικός κίνδυνος είχε περάσει από τις ελληνικές θάλασσες αλλά και τις συνειδήσεις των Ελλήνων, άλλαξε και ο τρόπος σκέψης των Αθηναίων. Αυτοί, που συνεχώς καυχόνταν και καμάρωναν για τα κατορθώματα των πατέρων τους στο Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα, συνήψαν «συμμαχία «με 400 περίπου ελληνικές πόλεις. Η «συμμαχία» αυτή είχε συγχρόνως αμυντικό και επιθετικό χαρακτήρα (ο οποιοσδήποτε παραλληλισμός των γεγονότων εκείνης της εποχής με ό,τι συμβαίνει σήμερα δεν είναι τυχαίος - η ιστορία άλλωστε, επαναλαμβάνεται) ενάντια σε οποιοδήποτε που θα απειλούσε την ανεξαρτησία των μελών της.

Έδρα της συμμαχίας ορίστηκε η Δήλος. Εκεί συνεδρίαζαν οι αντιπρόσωποι των πόλεων-μελών και είχαν όλοι ίση ψήφο. Όλα τα μέλη είχαν υποχρέωση να συμβάλουν με πολεμικά πλοία ή να καταβάλουν ετήσιο φόρο στο συμμαχικό ταμείο, που φυλασσόταν στον ιερό ναό του Απόλλωνα στη Δήλο. Ο αριθμός των πλοίων και το ύψος του φόρου καθοριζόταν με διμερή συμφωνία ανάμεσα στην Αθήνα και κάθε πόλη-μέλος χωριστά, κάθε 4 χρόνια. Έτσι η Αθήνα είχε θέση ηγεμονική μέσα στην συμμαχία αφού οι δέκα Ελληνιστίες που διαχειριζόνταν τα χρήματα της «συμμαχίας» ήταν όλοι Αθηναίοι και τις αποφάσεις της «συμμαχίας» τις εκτελούσε αποκλειστικά η Αθήνα, που διατηρούσε (με τα πλοία και τα χρήματα των συμμάχων), ετοιμοκίνητο στόλο. Με τα χρήματα αυτά, που τριπλασιάστηκαν στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αθηναίοι ναυπηγούσαν πλοία (στα δικά τους ναυπηγεία), πλήρωναν ναύτες (Αθηναίους), έφτιαχναν εξαρτήματα και οπλισμό (σε Αθηναϊκά

εργαστήρια). Τότε, οι «σύμμαχοι» άρχισαν να δυσφορούν. Ήταν όμως πλέον άργά μια και ήταν αδύναμοι και ανίσχυροι για να αντιταχθούν σε μια πλούσια και πανίσχυρη Αθήνα που πλέον ήταν δυνατή και γι αυτό πιο επικίνδυνη. Τότε τη δύναμη αυτή της Αθήνας και τη νέα αντίληψη που είχε επικρατήσει στους Αθηναίους για τους «συμμάχους» τους τη δοκίμασαν πρώτοι οι Νάξιοι (468) και λίγο αργότερα (465-63 π.χ.) οι Θάσιοι. Τότε ο «συμμαχικός» στόλος, που πλήρωναν για τη συντήρηση του οι «σύμμαχοι» χρησιμοποιήθηκε ενάντια στους «συμμάχους», πρώτα για δυναμική επίδειξη και στη συνέχεια για πολιορκία των «συμμάχων». Και συνεχίζω. Οι «σύμμαχοι» υποχρέωναν τους «συμμάχους» να γκρεμίζουν τα τείχη τους, να παραδίνουν τα πλοία τους και να πληρώνουν μεγαλύτερη εισφορά στη «συμμαχία» και να δέχονται Αθηναίους κληρούχους που κατελάμβαναν αδιάντροπα τη γη των «συμμάχων».

Ακόμη οι «σύμμαχοι» αναγκάζονταν να υποχωρούν και σε άλλες αξιώσεις των Αθηναίων. Οι Θάσιοι απομακρύνθηκαν από τις πλούσιες αποικίες τους στην απέναντι θρακική ακτή και από τα ορυχεία του Παγγαίου. Δεν θα περάσει πολύς χρόνος και οι Αθηναίοι θα πάρουν σκληρότερα μέτρα, όπως κατά των Ερυθρών όπου οι Αθηναίοι επεμβαίνουν (453 π.χ.) για να αποκαταστήσουν την ευπρέπεια και τη δημοκρατική τάξη. Το ίδιο μάθημα θα πάρουν οι Κολοφώνιοι, οι Χαλκιδάοι και οι Σάμιοι.

Κατ' αυτόν λοιπόν τον τρόπο οικοδομείται το μεγαλείο της Αθήνας αλλά συγχρόνως υπονομεύεται και το μέλλον της και όχι μόνον της Αθήνας αλλά ολόκληρου του Ελληνισμού, όπως και η ενότητά του. Έτσι λοιπόν, τίθενται οι προϋποθέσεις για να ξαναγυρίσει ο βάρβαρος και να επιβάλλει ειρήνη στους Έλληνες ως διαιτητής. Και αυτή τη φορά θα είναι οι Ρωμαίοι. Ο θεσμός της «συμμαχίας» και η λάμψη του χρυσού του ταμείου καλλιέργησαν συλλογικά την πλεονεξία, την αλαζονεία και παρέσυραν τους Αθηναίους σε πράξεις αδικίας.

Οι Αθηναίοι άρχισαν να διεισδύουν και οικονομικά στους «συμμάχους» αφού επιβάλλουν το δικό τους νόμισμα και το δικό τους μετρικό σύστημα στις «συμμαχικές» πόλεις. Για τό λόγο αυτοί οι Αθηναίοι καμαρώνουν ότι φέρνουν στην πόλη τους όλα τα αγαθά της γης («εκ πάσης γης τα πάντα»), όπως καυχόταν ο Περικλής. Ωθούμενοι λοιπόν οι Αθηναίοι από αποκάλυπτο πολιτικό κυνισμό, σκληρότητα αλλά και αποχαλίνωση της βίας επιχειρούν δύο εκστρατείες που θα μείνουν στην ιστορία μνημεία ανεξίτηλα της αλαζονείας της δύναμης.

Τα μνημεία αυτά, παραδείγματα προς αποφυγήν, διασώζει η διαχρονικότητα των ιστοριών του Θουκυδίδη.

Αφού λοιπόν οι Αθηναίοι φούσκωσαν με τα κατορθώματά τους και υποδόλωσαν την Ελλάδα υποκρίνοντο ότι έψωναν τους Έλληνες σε μια συμμαχία όπου όλοι είχαν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, άρχισαν να σκέπτονται και να σχεδιάζουν την επέκταση τους και εκτός Ελλάδος. Στο στόχαστρο της Αθήνας ήταν αυτή τη φορά η Σικελία με τον ακμάζοντα εκεί Ελληνισμό. Σ αυτό συνέβαλε αποφασιστικά ο αρχομανής Αλκιβιάδης, ο ανιψίος του Περικλή, με τον πολιτικό ομόγλωμο του Λάμαχο. Μάταια ο μετριοπαθής και νουενης Νικίας προσπάθησε να αποτρέψει τους Αθηναίους μιλώντας στην εκκλησία του λαού και κάνοντας έκκληση στους πρεσβύτερους να μην τραπεούν να ψηφίσουν κατά του πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι «επιθυμία μεν ελάχιστα κατορθούνται προνοία δε πλείστα».

Οι Αθηναίοι παρά ταύτα, αποφάσισαν να εκτελέσουν την παρανοική εκστρατεία αφού κατά τον Αλκιβιάδη «δεν ήταν καθόλου δυνατόν, Αθηναίοι, να θέσουμε όρια στις επεκτατικές μας δυνατότητες, αφού επιθυμούμε να διατηρούμε την ηγεμονική εξουσία». Στο σημείο αυτό ο Θουκυδίδης μας δίδει μια θαυμάσια περιγραφή του απόπλου του Αθηναϊκού στόλου από τον όρμο του Φαλήρου όπου κατέβηκαν οι Αθηναίοι, συν γυναίξ και τέκνοις, για να τον κατευδώσουν. «Παρασκευή γαρ αύτη, πρώτη. Εκπλεύσασα μιας πόλεως δυνάμει Ελληνική, πολυτελεστάτη δει και ευπρεπεστάτη των ες εκείνον τον χρόνον εγένετο» γράφει ο Θουκυδίδης.

Το τέλος αυτής της υπερπόντιας εκστρατείας ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή του Αθηναϊκού στόλου και των οπλιτών του που τους κατέσφαξαν οι Συρακούσιοι. Και όσοι μεν εσώθησαν οι Συρακούσιοι τους «κατεβίβασαν



Συμπολίτες μου,
Οι τρεις μάγοι φορτωμένοι δώρα, πορεύονται προς τη Βηθλεέμ.
Το Θείο Νήπιο ευρίσκεται ήδη στην φάτνη.
Καλώ τον καθένα σας να γίνει ο 4ος μάγος που θα προσφέρει τα δικά του δώρα.
Στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι το δικό μου και το δικό σας πρέπει να παρακαθήσουν και «οι ελάχιστοι του Χριστού αδελφοί».

Οι άστεγοι, οι ανυπόδητοι, οι ανάπηροι οι ορφανοί, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, οι καταφρωνημένοι ακόμη και οι εχθροί μας.
Ας ετοιμάσουμε το γιορτινό τραπέζι με τρυφερή καρδιά και αγάπη, έχοντας κατά νουν: «Κρείστων ξενισμός μετά λαχάνων προς φίλιαν και χάριν ή παράθεσης μόσχων μετά έχθρας».

Χρόνια Πολλά
Καλές Γιορτές

Αναστάσιος Χίος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών &
Ανθρώπινου Δυναμικού,
Θρακομακεδόνων & Πολιτικής Προστασίας

Cash & Carry

ΝΤΕΜΟΣ

e-ntemos.gr

f Demos Cashcarry

Τώρα και στο διαδίκτυο επισκεφθείτε μας

**ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 74 ΚΟΛΩΝΟΣ ΤΗΛ.: 210 5152524, ΤΗΛ./FAX: 210 5140687**

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΑ ΞΥΛΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

- ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
- ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ
- ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ
- ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
- ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ
- ΣΧΑΡΕΣ

Όλα
εισαγωγής μας!



ΕΛΙΑ 85,00€
ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ
0,18€
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΔΡΥΣ 85,00€
ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ
0,15€
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΟΞΙΑ 85,00€
ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ
0,15€
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΠΕΥΚΟ 65,00€
ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ
0,14€
ΤΟ ΚΙΛΟ

**ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ!**

17€



**ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
10KG 8.30€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ZVEZDA EKO 1 E

€ 160,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
915/390/480 mm
ΒΑΡΟΣ 56 kg
ΙΣΧΥΣ 8kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ZVEZDA 1 EKO

€ 153,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
730/390/480 mm
ΒΑΡΟΣ 53 kg
ΙΣΧΥΣ 8 kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ZVEZDA 1 K1 EKO

€ 166,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
915/390/480 mm
ΒΑΡΟΣ 56 kg
ΙΣΧΥΣ 8kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ZVEZDA 4 BP 12

€ 300,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
910/420/480 mm
ΒΑΡΟΣ 92 kg
ΙΣΧΥΣ 7kW
+12kW ΙΣΧΥΣ
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ZVEZDA ΜΑΞΙ Κ

€ 379,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1160/580/610 mm
ΒΑΡΟΣ 125 kg
ΙΣΧΥΣ 16kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ZVEZDA ΠΕΡΝΙΚ

€ 160,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
940/430/330 mm
ΒΑΡΟΣ 80 kg
ΙΣΧΥΣ 7 kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ZVEZDA ΓΦ ΒΡ 16

€ 436,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1070/570/600 mm
ΦΟΥΡΝΟΣ
170/442/440 mm
ΒΑΡΟΣ 160 kg
ΙΣΧΥΣ 10 kW
+ 16 kW ΙΣΧΥΣ
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΦΣ

€ 242,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
850/520/840 mm
ΦΟΥΡΝΟΣ
250/420/440 mm
ΒΑΡΟΣ 70 kg
ΙΣΧΥΣ 7kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ΝΑΡΟΝΤΝΑ ΕΜΑΓΙΕ

€ 163,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
660/520/820 mm
ΦΟΥΡΝΟΣ
200/410/400 mm
ΒΑΡΟΣ 55 kg
ΙΣΧΥΣ 7 kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

ZVEZDA ΜΑΞΙ ΛΟΥΣ

€ 379,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
880/580/650 mm
ΒΑΡΟΣ 145 kg
ΙΣΧΥΣ 16 kW
ΜΠΟΥΡΙ 130mm

SWAZ 4L 4,00€ **SWAZ 1L 1,20€** **ΑΚΡΥΛΑΧ ΧΛΩΡΙΟ ΑΠΛΟ 2L 0,60€** **ENDLESS ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L 3,00€** **FRESH LINE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L 1,65€**

DETOI ΣΠΡΕΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2,20€ **COLGATE 0,95€** **AQUAFRESH 0,90€** **FAMILY ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 2,00€**

SHAMPOUN 750ml 2,90€ **SHAMPOUN 2,90€** **SHAMPOUN 3,10€** **SHAMPOUN 3,00€** **SHAMPOUN 400ml 2,90€** **SHAMPOUN 400ml 1,30€** **SHAMPOUN 2,90€** **SHAMPOUN 0,65€** **SHAMPOUN 0,65€** **ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 750ml 3,35€** **ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 750ml 2,85€** **ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 750ml 2,20€** **ΜΑΛΑΚΤΙΚΗ 300ml 3,60€**

AZAX ΠΑΤΖΑΜΙΑ 450ml 1,10€ **AZAX ΣΠΡΕΥ ΠΑΤΖΑΜΙΑ 500ml 0,85€** **AZAX ΠΑΤΖΑΜΙΑ 450ml 1,10€** **AZAX ΣΠΡΕΥ ΠΑΤΖΑΜΙΑ 1,75€** **FINISH ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ 15 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 2,50€** **ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ 7,50€** **VANISH GEL 1,5L 4,60€** **ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 3L 4,30€** **ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 3L 2,40€**

FAIRY 1L 1,80€ **FAIRY 500ML 1,00€**

Πρόσκληση σε Εκπαιδευτικούς από το Δημοτικό Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών στέκεται με ευαισθησία στο πλευρό των οικογενειών με παιδιά που φοιτούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία του Δήμου μας και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τη σημασία της εκπαίδευσης και των ευκαιριών που πρέπει να έχει κάθε μαθητής για να προχωρήσει στις σπουδές του, αλλά και την αδυναμία πολλών οικογενειών να αντεπεξέλθουν στα συνεχώς αυξανόμενα έξοδα για την μόρφωση των παιδιών τους, η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής προχωρούν στη θέσπιση του **Δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου**.

Στόχος μας, μέσω του Δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου, είναι να προσφέρουμε ενισχυτική διδασκαλία για την κατανόηση της σχολικής ύλης, και προετοιμασίας των μαθητών για την εισαγωγή στις ανώτατες και ανώτερες σχολές της χώρας.

Καλούμε όσους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να προσφέρουν αφιλοκερδώς ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, να επικοινωνήσουν με τους Προέδρους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ Κώστα Καρυδάκη (τηλ. 2132072434 και skol.epit.1@gmail.com) και κα Γεωργία Ευθυμιάδου – Τουμανίδου (τηλ 2132072397 και [mail skol.epit.2@gmail.com](mailto:mail_skol.epit.2@gmail.com)) αντίστοιχα.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ**

Ό πλέον κατάλληλος

Συνέντευξη από τη σελ. 1

άνθρωπος. Προφανώς για να δαθεί αυτήν την θέση, θά πρέπει να του τό ζητήσουν σχεδόν όλα τά κόμματα. Αυτό δέ, είναι δυνατόν μετά τίς αναπόφευκτες εκλογές.

Από τήν αρχή βεβαίως καταλάβατε ότι αναφερόμαστε στον (χρισμένο από τήν Βασίλισσα τής

Αγγλίας) Sir Βασίλειο Μαρκεζίνη.

Οί δύσκολοι και ύπουλοι καιροί απαιτούν να δωθεί τό χρίσμα σέ ένα τέτοιον άνθρωπο τό επίπεδο του οποίου, όπως αναφέραμε, απέχει παρασάγγας από άλλες επιλογές. (Τό άρθρο εγράφη μετά τήν ά ψηφοφορία).



ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΣΚΑΦΙΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΙΤΕΛΛΙ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
Τηλ: 5719679-0922.373%

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΑ
210 5718679
693 223 7393
697 221 2913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το **έτος 1997** και κατοικούν στον Δήμο Αχαρνών (ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι στα μητρώα αρρένων του Δήμου μας) υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο στρατολογικό γραφείο Ανατολικής Αττικής, Πέτρου Ράλλη 2, Ταύρος από τις **2 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Μαρτίου 2015** και ώρες 09:00 – 13:00 έχοντας μαζί τους:

- Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό γεννήσεως
- Σχετική ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας για την κατάθεση του απογραφικού τους Δελτίου.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αρχαίου Θεάτρου 35^ο, Φιλ/φείας 502, Νικ. Καζατζάκη 13^ο (Αγία Άννα), Αγίου Διονυσίου 40 Αχαρνές και ΚΕΠ Θρακομακεδόνων, Πλατεία Αριστοτέλους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανακοίνωση της Δημοτικού Συμβούλου Αχαρνών Σοφίας Χριστοπούλου

Απαράδεκτη και πολιτικά ανήθικη η προσπάθεια εκφοβισμού του Δημοτικού Συμβούλου από τον πρόεδρο του ΣΥΝ.ΠΑ. κ. Λαζάρου.

Είναι πρωτοφανές για τα αυτοδιοικητικά χρονικά η απόφαση του ανώτερου Διοικητικού Οργάνου ενός Δήμου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, να προκαταλαμβάνεται και να εκτοξεύονται απειλές κατά των Συμβούλων πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης ενός θέματος.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2014 πριν εκφωνηθεί το 6ο θέμα, που αφορούσε την εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.), ο νυν πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ. κ. Βασίλης Λαζάρου ανέγνωσε την **εξώδικη επιστολή** που έστειλε προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λαζάρου ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή του ότι, **ΑΝ η διαδικασία που θα τηρηθεί δεν ΘΑ είναι σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασε, τότε θα βάλει κατά πάντων.**

Ως Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών, δηλώνω απερίφραστα ότι η **προσπάθεια εκφοβισμού και οι λεονταρισμοί της οποιασδήποτε πολιτικής "κλίμακας"** είναι απαράδεκτη και πέρα από κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας.

Οι πολιτικοί νταήδες ας βρουν αλλού πεδίο δράσης.

Ας περιοριστούν στο σχεδιασμό των μελλοντικών πολιτικών ακροβατικών περιστροφών τους.

Παρακάτω αναλύονται λεπτομερώς οι θέσεις της κυρίας Χριστοπούλου, για τίς οποίες σάς παραπέμπουμε στό blok μας στις 15/12/14.



Teletai
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ † ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ † ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΕΛΕΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 95, ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ.: 211 4015323 - 210 2382240
ΚΙΝΗΤΑ. 6983 326000 - 6948 086032



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ECONOMY ΓΙΑΝΝΗΣ
210 - 9427315
6978 - 239 124

Τα του Καίσαρος;... Εμά.

Στις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές δημοκρατίες η σιωπηλή πλειοψηφία, όπως λέγεται, άρχισε να χτυπάει ένα αδιόρατο και απόηχο σήμαντρο, που απειλεί να διαρρήξει την εγκύπτωση, στην οποία είναι ως τώρα φυλακισμένη και ζητεί επίμονα να ακουστεί από εκείνους που έχουν κλειστά τα αυτιά τους, ενώ έπρεπε από καιρό να γίνουν ευήκοα και οι κάτοχοί τους να αφυπνιστούν. Μεταφράζω τα σήματα – ήχους του πανεθνικού αυτού σήμαντρου: ποιος θα πάρει το μόνεβρο ή το μούνεβρο ή κατανοητότερα το βούνεβρο – μαστίγιο, βούρδουλα – για να επιβάλλει μια ορθολογική οργάνωση και τάξη σε άρχοντες, όργανα διοίκησης και αρχόμενους στην πατρίδα μας, που κινδυνεύει να αφανιστεί; Ποιός μπορεί να διαφωνήσει με την συγκλονιστική άποψη του Niccolò Machiavelli, όπως σας την παρουσιάζω: «Ακόμα πιο κακότυχη είναι η πόλη (κράτος) που βρίσκεται βαθύτερα χωμένη μέσα στην αταξία και τέτοια είναι, όποιος οι θεσμοί στέκουν ολότετα έξω από τον ίδιο δρόμο, που θα την οδηγήσει στο άριστο και ταιριαστό τέρμα. Όσοι βρίσκονται σε τούτη την κατάσταση είναι σχεδόν αδύνατο να μπούν ξανά σε λογαριασμό από κάποιο περιστατικό». Έστω και τώρα, που οι φανατισμοί και η αναρχία έχουν ανοίξει την κερκόπορτα της εθνικής συμφοράς αναζητώ αφεντιά συμβατή προς το μέγεθος των κινδύνων, που διατρέχει ο Ελλαδικός χώρος που, κατάντησε από ζώπυρος φάρος σε πυγολαμπίδα ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας.

Χρησιμοποιώ από θεοπύρωτη ανάγκη λέξεις, που υποδηλώνουν μεσαιωνικά μέσα από το Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis, γιατί ζούμε υπό συνθήκες μεσαιωνικού σκοταδισμού και δραστηκά μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να χειρουργηθεί αποφασιστικά η σαπρία, που μολύνει τον κορμό της κρατικής και εθνικής μας υπόστασης και μας εμποδίζει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την ιστορική και εθνική μας μοίρα. Σηκώνω στην κεντρική πλατεία μας, στην Αριστοτέλους πιλίριν – πάσσαλον για να στεριώσω επάνω του προκήρυξη – διακήρυξη εναντίον της σημερινής κατάστασης, για να μην μπορεί να ισχυρισθεί κάποιος από την τοπική μας κοινωνία ότι δεν άκουσε, δεν πληροφορήθηκε το κρίσιμο της κατάστασης: «Ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, ηθική και πολιτισμός ως ζωή και έκφρασή της ενταφιάζονται. Το σύστημα διακυβέρνησης είναι φαύλο, η δημοκρατία είναι ψευδοδημοκρατία, η πολιτική εξουσία διεφθαρμένη, οι θεσμοί απατηλό σκηνικό, η δικαιοσύνη ως δικαστική εξουσία - κρατάει ευτυχώς ακόμη ένα στέρεο ηθικό έδαφος – οι εκλογές παρωδία, το κοινοβούλιο όργανο αντιλαϊκών συμφερόντων, οι πολιτικοί ανενδοίαστη συντεχνία, τα κόμματα κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, η εκκλησία παρατηρητής ή ύστερος επικριτής.

Η εξαχρειωμένη εξουσία πειθήνιο ενεργούμενο των οικονομικών συγκροτημάτων, όντας ήδη εξαρτημένη από τους χρηματοδότες της παραδίδει ολόκληρη την κρατική περιουσία για εκμετάλλευση σε εγχώριους και ξένους κεφαλαιούχους. Προσχεδιάζει ήδη η ίδια εξουσία να παραδώσει κείριους κρατικούς τομείς, όπως την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλιση σε ιδιώτες, τροχοδρομεί την κατάρνηση του συνδικα-

λισμού – απορώ πως οι συνδικαλιστές δεν το βλέπουν όταν, με τις ανεύθυνες πράξεις τους και συμπεριφορές προκαλούν την εχθρότητα μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης και τη δική μου – και απώθηση του συνόλου των εργαζομένων στο περιθώριο».

Πιστεύω ότι μπορούμε ακόμη στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος – αν και πολλοί λένε όχι – να σταματήσουμε τις συμφορές, που με τα ίδια μας τα χέρια απεργαζόμαστε εις βάρος της πατρίδας. Χρειαζόμαστε πρώτα - πρώτα ένα νέο είδος άρχοντες εκλεγμένου απ ευθείας από το λαό δηλ. χρειαζόμαστε Καίσαρα. Τα χείλη μου εκχέουν λόγους ακριβείς, συμβατούς με την επιστήμη, ώστε η πλήρης κατανόηση τους θα στοχεύει στην ανάληψη της αντίστοιχης ευθύνης από όλους μας. Καίριο ερώτημα: Ποιος είναι ο Καίσαρ «ο πρώτος ανήρ αρχής» δημοκρατικής όμως για να μην παρεξηγούμαστε. Όταν ρίχνεις από ψηλά ένα σάκκο πάνω σε άλλο ή άλλους σάκκους ακούγεται, ένα απόηχο σακ,σακ,σακ. Από αυτό το σακ, με τον γνωστό γλωσσολογικό νόμο της μετάθεσης προέκυψε το κας, που έγινε κάσα, κασέλλα. Η λέξη πέρασε στα Ιταλικά ως Casa – οικία και Cassa – ταμείο. Ο ελέγχων επομένως το ταμείο είναι ο Καίσαρ, που στα Ρωσικά έγινε Τσάρος. Ο Καίσαρ ελέγχει το ταμείο, αυτός πληρώνει και επομένως έχει την εξουσία να κυβερνήσει, να διατάξει, να επιβάλει χωρίς αντιρρήσεις την θέλησή του. Έχουμε όμως δύο αποφασιστικές διαφοροποιήσεις στην άσκηση της εξουσίας: Πρώτα την στρατιωτική, όπου η επιβολή του ανωτέρου πάνω στον κατώτερο με βάση τους στρατιωτικούς κανονισμούς είναι απόλυτη και εκ δευτέρου την πολιτική εξουσία.

Η πολιτική εξουσία, στα πλαίσια της δυτικού τύπου δημοκρατίας ασκείται με δύο διαφοροποιήσεις: Στις Αγγλοσαξονικές χώρες περιλαμβανομένων και των Η.Π.Α. η πολιτική εξουσία λίγο απέχει από τον τρόπο ασκήσεως της στρατιωτικής εξουσίας, αφού ο αρχηγός τμήματος ή ο Διευθυντής υπηρεσίας απολύει κατά βούληση τους υπό τας διαταγές του. Στις χώρες του Ευρω-

παϊκού νότου και κυρίως στην Ελλάδα, όπου η δημοκρατία νοείται ως αναρχία και οι υπάλληλοι έχουν μόνο δικαιώματα, η δυνατότητα επιβολής του προϊσταμένου είναι προβληματική, αν όχι δυσχερής. Οι υφιστάμενοι, ακριβώς γιατί δεν έχουν υπαλληλική κουλτούρα, λόγω κομματικών διορισμών και πολιτικών επεμβάσεων και κυρίως εξ αιτίας ενός συνδικαλισμού που τονίζει ανενδοίαστα μόνο τα δικαιώματα των υπαλλήλων και αδιαφορεί για την υπεύθυνη διαπαιδαγώγησή τους στην άσκηση των καθηκόντων τους, η άσκηση εξουσίας στα πλαίσια της δυτικού τύπου δημοκρατίας είναι με τις σημερινές συνθήκες σχεδόν αδύνατη.

Χαρακτηριστική, η ύπαρξη επιδόματος εγκαιρίου προελεύσεως – αυτός που το απεφάσισε έπρεπε να διαπομπευθεί και να στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Είναι σχεδόν αξιωματική παραδοχή ότι στους χώρους της δημόσιας διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης παρατηρείται ένα φαινόμενο με δυο όψεις. Από τη μία, σειρά όλη συμπτωμάτων που έχουν μεταδοθεί ως είδος επιδημίας στην πλειονότητα των υπαλλήλων της διοικητικής μηχανής, κρατικής ή αυτοδιοικητικής, και παρουσιάζουν την εικόνα ενός πεδίου αναμετρήσεων, λαθών, ματαιοδοξιών, κλικών, καστών, συμπερόντων και επιρροών, κομματικών και ατομικών με σχεδόν ποτέ θεμιτά μέσα. Και από το άλλο μέρος υπάλληλοι υπηρέτες του κοινού συμφέροντος, που σεβόμενοι εαυτούς απέχουν πλήρως από τέτοιες συμπεριφορές και παρακολουθούν ανήμποροι να αντιστρατευθούν στην πλήρη παράλυση του κρατικού μηχανισμού και κατ' επέκταση της χώρας.

Η νέα ηγεσία του Δήμου Αχαρνών ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός και ο αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Χίος έχουν την ευθύνη να γίνουν Καίσαρες. Σαν πρώτο βήμα θα ανακοινώσουν τον πρώτο νόμο του Δράκοντος: «Για τα μικρά αδικήματα προβλεπόμενη ποινή θάνατος, για τα μεγάλα ποινή δεν υπάρχει». Με όρους σύγχρονου διοικητικού δικαίου: Για κάθε παραβίαση: πρώτον επίπληξη, δεύτερον αργία, τρίτον απόλυση. Γνωρίζω τους δύο άνδρες: έχουν

τις ικανότητες, τη θέληση και το κύρος να εφαρμόσουν το νόμο και να γνωρίζουν ότι η πλήρης εφαρμογή του θα είναι σωτήρια και για τους υπαλλήλους συνανθρώπους μας και για τους δημότες. Ασκώντας το καθήκον μου τους θυμίζω: «Η τύχη τόδωσε και μη ξέροντας ούτε για του μαλλιού ούτε για του μεταξίου τις δουλειές ούτε για κέρδητα και χασούρες, μου ταιριάζει να μιλώ για το κράτος και πρέπει ή να πάρω όρκο πως θα βουβαθώ ή να μιλήσω γι' αυτό» αντιγράφω εκπροσωπώντας τον Nicolo Μακιαβέλλι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν την θεμελιώδη κοινωνιολογική αρχή, που κάθε ηγέτης πρέπει να έχει στο γραφείο του, όπως ακριβώς την διατύπωσε ο Κάρλ Πόππερ: «Η βήμα προς βήμα κοινωνική μηχανική ξεκινάει με την επίγνωση ότι δεν υπάρχουν θεσμικά μέσα για να γίνονται ευτυχισμένοι οι άνθρωποι, παρά μόνον για να μη γίνονται δυστυχισμένοι. Κατά συνέπεια η μέθοδος αυτή συνίσταται στην αναζήτηση και καταπολέμηση των πιο σοβαρών και πιο επιτακτικής αντιμετώπισης δεινών της κοινωνίας μάλλον, παρά στην αναζήτηση και μαχητική επιδίωξη του μέγιστου τελικού αγαθού της». Οι δυο νέοι Καίσαρες βρήκαν στο Δημαρχείο - όπως και σ' όλη τη χώρα άλλωστε - μια συνειδητοποιημένη και καταστροφική άποψη για την διοίκηση, άποψη των υπαλλήλων και των συνδικαλιστών. «Τα του Καίσαρος... εμά». Αυτή η νοοτροπία θα σταματήσει εδώ και τώρα. Βρήκαν σε έπαρση στο Δημαρχείο μια σημαία, που διαλαλούσε, όπως και οι αντίστοιχες σε όλη τη χώρα:

*Εμπρός για μια Ελλάδα νέα,
μασάτε, κλέβετε γενναία.*

Αυτήν την σημαία θα την υποστείτε και θα υψώσετε μιαν άλλη που θα αναστήσει τις ψυχές των νεκρών μας, θα αναδείξει δακρυχέουσες τις ψυχές όλων των Ελλήνων χωρίς εξαίρεση και θα διαλαλεί στα πέρατα της αιματωμένης πατρίδας την ουσία της φιλοπατρίας: «τοίς μὲν σώμασιν αλλοτριωτάτοις υπέρ της πόλεως χρώνται, τη δε γνώμη οικειοτάτη ες το πράσσειν τι υπέρ αυτῆς».

Κωνσταντίνος Καλογεράς
Καθηγητής



Αποκαθίσταται το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου των Αχαρνών

Αποκαθίσταται σταδιακά το σύνολο των ζημιών του οδικού δικτύου του Δήμου Αχαρνών, με προτεραιότητα στις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την καταστροφική νεροποντή, που είχε ως αποτέλεσμα την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον περασμένο Οκτώβριο.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έχει αποκατασταθεί το οδόστρωμα σε κεντρικές αρτηρίες του Δήμου Αχαρνών όπως η Λεωφόρος Καραμανλή, η Πλατεία Καραβού, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και σε άλλες κεντρικές οδούς όπως η Λεωφ. Δημοκρατίας, η Φιλαδελφίας, η Πάρνηθος και παρόδους στο Κέντρο των Αχαρνών.



Η ιδιαιτερότητα και η έκταση των ζημιών επέβαλλε την άμεση αποκατάστασή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για κεντρικές οδικές οδούς στις οποίες είχαν δημιουργηθεί «κρατήρες» μεγάλου βάθους, αυξάνοντας την επικινδυνότητα

πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους πεζούς.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος βρέθηκε κοντά στα συνεργεία προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία αποκατάστασης των ζημιών, δήλωσε: «Η νεροποντή του περασμένου Οκτωβρίου άφησε ανοικτές πληγές στην πόλη μας. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος με τις αρμόδιες υπηρεσίες βρεθήκαμε στο πλευρό των πολιτών που επλήγησαν, καταγράφοντας ταυτόχρονα τις ζημιές στις υποδομές της πόλης. Στόχος μας, η γρήγορη και ομαλή ανάκαμψη της εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης μας. Σήμερα, ικανοποιημένος βλέπω ότι οι προσπάθειές μας απέδωσαν. Όμως, δε σταματούμε εδώ. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας για την αποκατάσταση του συνόλου των δρόμων και των λοιπών υποδομών του Δήμου και όχι μόνο όσων επλήγησαν από τις πλημμύρες».

Ξεκινά και επίσημα το «Σπίτι του Ξενιτεμένου Ηπειρώτη»

«Το σπίτι του Ξενιτεμένου Ηπειρώτη», ένα όνειρο ζωής, γίνεται πραγματικότητα για τα μέλη του Συλλόγου Ηπειρωτών Αχαρνών. Η ανέγερση του πολιτιστικού κέντρου, που ξεκινά επίσημα μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, τέθηκε στο επίκεντρο της προγραμματισμένης επίσκεψης του Συλλόγου Ηπειρωτών Αχαρνών στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους με τον Δήμαρχο κ Γιάννη Κασσαβό για μια σειρά από θέματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος.

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Κασσαβός δήλωσε: «Το σπίτι του Ξενιτεμένου Ηπειρώτη, εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί τον διακαή πόθο της πολυπληθούς κοινότητας του Συλλόγου Ηπειρωτών Αχαρνών. Ενός συλλόγου με σημαντική προσφορά και δυναμική παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστικά τεκταινόμενα του Δήμου μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που επί των ημερών μου, συνυπέγραψα μαζί με τον επιβλέποντα Πολιτικό Μηχανικό Αλέξανδρο Βησσαράκη την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας. Ένα όνειρο ετών παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Ο Δήμος Αχαρνών στηρίζει το έργο τοπικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, που αποτελούν έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης για τον τόπο μας».

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού με τον Υποπρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ο υποπρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ Alexey Katsnelson επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβό στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών. Κεντρικό θέμα της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών, ήταν η διευθέτηση μίας σειράς θεμάτων που αφορούν δημότες του Δήμου Αχαρνών με καταγωγή από τη Ρωσία, με έμφαση κυρίως στα ζητήματα δημοτολογίου και τους τρόπους διευκόλυνσης των πολιτών.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ευχαρίστησε τον Ρώσο υποπρόξενο κ Katsnelson για την επίσκεψη, τονίζοντας ότι: «Μακρά παράδοση και ισχυροί ιστορικοί, πολιτισμικοί, και θρησκευτικοί δεσμοί συνδέουν το Δήμο Αχαρνών με τη Ρωσία. Ο Δήμος Αχαρνών προσβλέπει στην καλή συνεργασία και φιλία με τη Ρωσία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας».

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος δώρισε στον Ρώσο υποπρόξενο ένα συλλεκτικό βιβλίο με την Ιστορία των Αχαρνών και μία γύψινη αναπαράσταση του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών.

Με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγούν σε κατάρρευση...

Συνέχεια από τη σελ. 3

Αν αλλάξουμε ριζικά το ασφαλιστικό σύστημα, καταργώντας για εργαζόμενους και εργοδότες τις ασφαλιστικές εισφορές, θα μειώσουμε δραστικά το κόστος εργασίας και θα δημιουργήσουμε ισχυρά κίνητρα για δημιουργία θέσεων εργασίας. (Θα χρειαστεί βέβαια και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, μείωση φόρων, πάταξη γραφειοκρατίας κ.λπ.).

Το κράτος θα αναλάβει να πληρώνει από τον προϋπολογισμό μια σύνταξη 600 ευρώ για κάθε Έλληνα πολίτη άνω των 65 ή 67 ετών ανάλογα. Αυτό σημαίνει 7.200 ευρώ το χρόνο, επί 2 εκατ. συνταξιούχους, 14,4 δισ. το χρόνο. Το ποσό δεν είναι απαγορευτικό για τα δεδομένα του κρατικού προϋπολογισμού σήμερα. Με υγεία και φάρμακα άλλα 5 δισ., έχουμε λύσει το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Έτσι δεν θα έχουμε ανθρώπους στο δρόμο και θα έχουμε δημιουργήσει τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Θα αυξήσουμε τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που παράγουν έσοδα πάνω από τα 4 εκατ. και θα διορθώσουμε την ανισορροπία με συνταξιούχους και εργαζόμενους στο δημόσιο. Αυτό φυσικά θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να γίνει ομαλά.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα αυξήσει τη ζήτηση για εργαζόμενους και αυτό θα αυξήσει τους μισθούς. Είναι ο μοναδικός τρόπος αύξησης των μισθών με βιώσιμο τρόπο.

Παράλληλα κάθε εργαζόμενος είτε από κοινού με τον εργοδότη είτε μόνος του θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατά το δοκούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές ή επαγγελματικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για να εξασφαλίσει επιπλέον της εθνικής σύνταξης απολαβές.

Αν τα 600 ευρώ μιας εθνικής σύνταξης σας φαίνονται λίγα, ο δρόμος που ακολουθούμε οδηγεί στην κατάρρευση του συστήματος, την έξοδο από το ευρώ με τελική κατάληξη, συντάξεις Βουλγαρίας, αγοραστικής αξίας 80-100 Ευρώ. Και αυτό μετά από καμιά δεκαετία χάους.

Στην αναλογία 3,7 εκατ. συνταξιούχοι και υπάλληλοι του δημοσίου και 2,5 εργαζόμενοι και 1,5 άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα η απάντηση της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι σήμερα;

Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει πρόωρες συντάξεις και εφάπαξ... με μόνο στόχο τις επόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται 13η σύνταξη και προσλήψεις στο δημόσιο για να αντιμετωπιστεί η ανεργία μέσω της αύξησης της ζήτησης με λεφτά που δεν έχουμε. Όπερ, σε χώρα εισαγωγών χωρίς παραγωγική υποδομή η αύξηση της ζήτησης είναι απάντηση «κουκουρούκου»...

Ο κ. Σταθάκης δήλωσε χτες στο ξένο κανάλι Chanel 4: «Η κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) θα δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας. Αυτή θα φτιάξει το πλαίσιο για δημόσιες επενδύσεις, αλλά ο ιδιωτικός τομέας θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας».

Θα κάνει δηλαδή τα 3,7 εκατ. 4 ή 4,5 εκατ., θα αυξήσει συντάξεις και άρα φόρους και το μόνο που θα συμβεί θα είναι η πλήρης κατάρρευση...

Ποτέ κάποιος δεν έχει υποσχεθεί το δρόμο για την πλήρη κατάρρευση τόσο ξεκάθαρα.

Εθνικό σχέδιο

Σε κάθε πολιτισμένη χώρα, αν μη τι άλλο το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα καθόταν να αναλύσει το πρόβλημα και εν ανάγκη θα ανέθετε σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας να εφαρμόσει λύσεις βιώσιμες.

Μετά θα είχε ξανά την πολυτέλεια να διαφωνήσει για το αν το καράβι θα πρέπει να κινηθεί λίγο αριστερότερα ή λίγο δεξιότερα.

Οι πρόωρες εκλογές και το κλείσιμο της χρηματοδότησης των τραπεζών από την ΕΚΤ και της χώρας από την Τρόικα, απλώς θα επιταχύνουν την κατάρρευση που είναι αναπόφευκτη.

Γι' αυτό τις επόμενες εβδομάδες και μήνες χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και φυσικά των πολιτικών μας υποθέσεων.

Καιροί ου μενετοί...



STANDARDKLIMA

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΦΑΝΗΣ ΤΖΙΕΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

KIN.: 697 460 1656
- 693 719 1636

Άμεση παρέμβαση της δημοτικής αρχής στον καταυλισμό ΚΑΠΟΤΑ να μην διακοπούν συνδέσεις ρεύματος

Εν μέσω εορτών και την στιγμή που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά χωρίς καμία προειδοποίηση συνεργείο της ΔΕΗ συνοδεία των ΜΑΤ διέκοψε τις συνδέσεις του ηλεκτρικού ρεύματος σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας στον καταυλισμό Καποτά, κατόπιν εισαγγελικής εντολής!

Την ώρα που πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των συνανθρώπων μας και να δείξουμε αλληλεγγύη, την ίδια ώρα στο Καποτά πραγματοποιήθηκε μία ανάληψη πράξη, αφήνοντας στο σκοτάδι και στην απελπισία οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός επικοινωνήσε αμέσως με τους υπευθύνους της ΔΕΗ και έλαβε την απάντηση πως τηρεί το νόμο καθώς έχει διαταχθεί από τον Εισαγγελέα διακοπή του ρεύματος μετά από καταγγελίες της προηγούμενης δημοτικής αρχής κατά το παρελθόν. Αμέσως ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου και συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Ευστάθιο Τοπαλλίδη, Χαράλαμπο Ορφανίδη, Γιώργο Δασκαλάκη και τους Προέδρους Επενδυτικής Γιώργο Σιδηρόπουλο και Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών Γεωργία Καττή επισκέφθηκαν τον καταυλισμό ΚΑΠΟΤΑ.

Η Περιφερειάρχης Αττικής μαζί με τον Δήμαρχο Αχαρνών επικοινωνήσαν με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό και μετά την δέσμευσή τους πως θα αποπληρωθούν από την Περιφέρεια οι οφειλές όσων κατοίκων αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν, τα συνεργεία αποχώρησαν, ενώ όσα ρολόγια διεκόπησαν θα επανασυνδέονταν την επομένη.

Εορτασμός των Ενόπλων Δυνάμεων στις Αχαρνές

Με λαμπρότητα και επισημότητα τελέστηκε η Δοξολογία για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στο Δήμο Αχαρνών, ανήμερα της εορτής «Τα Εισόδια της Θεοτόκου», προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη Δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Λαζαρίδης. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Σμήναρχος Αντώνης Βαρζάκης τονίζοντας τη σπουδαιότητα της στρατηγικής θέσης των Αχαρνών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ανά τους αιώνες, αλλά και τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στην προστασία της χώρας μας σε περιόδους κρίσης και το θετικό ρόλο τους σε ειρηνικούς καιρούς. Τη Δοξολογία παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι και Σύμβουλοι του Δήμου Αχαρνών, πλήθος κόσμου και μαθητές



από σχολεία του Δήμου. Μετά τη λήξη της Δοξολογίας, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μήτρου Λέκκα από τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό, τον Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής Γιώργο Βλάχο που εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών Μαρία Χαριτίδη, καθώς και εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

- 2 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DEFENDER.
- 40 ΠΥΡΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.
- 20 ΛΟΞΟΙ ΠΥΡΟΙ.
- 5 ΙΝΟΞ ΛΑΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.
- ΕΞΤΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ.
- Η ΜΟΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ.



ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ: www.photofimage.gr - Kalogerakis Photography



HALKIASDOORS

A HELLENIC CREATIVE DOOR STUDIO
 ΕΔΡΑ - ΕΚΘΕΣΗ: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 42, ΑΧΑΡΝΑΙ
 ΤΗΛ. 210 2443678 e-mail: halkiasdoors@gmail.com
 www.halkias-doors.gr
 http://www.facebook.com/HalkiasPortesAsphaleias

Σοβαροί κίνδυνοι από το στέγνωμα ρούχων μέσα στο σπίτι

Μήπως ανήκετε κι εσείς σε αυτούς που βρίσκουν καλή ιδέα να στεγνώνουν τα ρούχα τους, το χειμώνα, μέσα στο σπίτι; Αν ναι, μάλλον θα πρέπει να σταματήσετε, καθώς μία ομάδα Βρετανών ερευνητών προειδοποιεί ότι η μέθοδος αυτή κρύβει σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία μας.

Μάλιστα, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος για τα άτομα με σοβαρή μορφή άσθματος και αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό.



Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο Ντέβιντ

Ντένινγκ, καθηγητής στο Εθνικό Κέντρο Ασπεργίλλωσης στο Μάντσεστερ της Μ. Βρετανίας, τα ρούχα όταν στεγνώνουν πάνω σε θερμαντικά σώματα αυξάνουν τα επίπεδα υγρασίας στον χώρο κατά 30%, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας.

«Μια μπουγάδα βρεγμένων ρούχων περιέχει σχεδόν δύο λίτρα νερό, το οποίο εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά το στέγνωμα. Οι περισσότεροι εξ ημών, είτε έχουμε ανοσία στους μύκητες που αναπτύσσονται σε συνθήκες υγρασίας, είτε το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ικανό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις», εξηγεί ο Δρ Ντένινγκ.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουν οι ερευνητές σχετικά με το μύκητα της ασπεργίλλωσης, ο οποίος ενοχοποιείται για λοιμώξεις στους πνεύμονες.

«Στους πάσχοντες από άσθμα ο μύκητας της ασπεργίλλωσης μπορεί να προκαλέσει βήχα και συριγμό, ενώ σε

άτομα με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, οι πάσχοντες από AIDS και τα άτομα που έχουν αυτό-άνοσα νοσήματα, κινδυνεύουν περισσότερο να εκδηλώσουν ασπεργίλλωση», διευκρινίζει.

Τι πρέπει να κάνουμε...

Σύμφωνα με τον Δρ Ντένινγκ θα πρέπει να προσπαθούμε να:

- Στεγνώνουμε τα ρούχα σε ανοιχτό χώρο ή σε ειδικό στεγνωτήριο
- Αν δεν έχουμε εναλλακτική, φροντίζουμε, όταν το στέγνωμα γίνεται μέσα στο σπίτι, να μην πρόκειται για την κρεβατοκάμαρα ή το σαλόνι
- Σε κάθε περίπτωση έχουμε ανοιχτά παράθυρα

Τι είναι η ασπεργίλλωση

Εκδηλώνεται σε όσους έχουν εισπνεύσει σπόρια του μύκητα της ασπεργίλλωσης.

Η ασπεργίλλωση προσβάλλει κυρίως ανοσοκατεσταλμένα άτομα, άτομα με κοκκιοκυτταροπενία, οξεία λευχαιμία, ή λέμφωμα. Χτυπά συνήθως τους πνεύμονες (90%), αλλά δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλα όργανα.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Οι ασθενείς εμφανίζουν βήχα, πleurωδυνία, πυρετό, δύσπνοια και ταχύπνοια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτη που έγινε από την Αρχιτεκτονική Σχολή «Mackintosh» της Γλασκώβης, διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των σπιτιών έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας. Το ένα τρίτο αποδίδεται στο στέγνωμα των ρούχων εντός του σπιτιού.

Πηγή: <http://www.onmed.gr/>

Όλη η αλήθεια για το φραπέ!

• ΤΑ ΚΑΦΕΟΔΕΝΤΡΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΛΙΒΟΥΝ.

• ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΑΦΕΣ. ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΕΡΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΟΥΜΙΔΗΣ - ΜΠΡΑΒΟ Κ.ΑΠ.). ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

• ΑΘΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΛΕΣΗ, ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΔΕΝ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΨΗΝΟΝΤΑΙ! ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕΟΔΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΕΤΟΥΣΑΝ.

• ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΩΣ ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΦΕ ΣΕ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ NESTLE ΠΡΟΣΕΘΕΣΕ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΑΦΡΟ.

• ΕΤΣΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ» ΤΟΥ ΚΑΦΕΟΔΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟ > ΧΗΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΡΟ! ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΑΠΕ!

• ΤΟ ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΡΑΠΕ!!! ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ.

zougla.gr

Το "εγχειρίδιο" του καλού βιαστή - Σοκαριστικές οδηγίες των τζιχαντιστών του ISIS

Βιασμοί γυναικών, αλλά και κοριτσιών που ακόμα δεν έχουν μπει στην εφηβεία, ξυλοδαρμός για συμμόρφωση και πειθαρχία και πόληση, είναι μερικές από τις οδηγίες που δίνουν τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους, επικαλούμενα πάντα το Κοράνι και τη μουσουλμανική θρησκεία.

Διαβάστε ενδεικτικά:

Ερώτηση 1: Τι είναι η al-sabi;

Η Al sabi είναι μια γυναίκα, την οποία κρατούν αιχμάλωτη οι Μουσουλμάνοι.

Ερώτηση 2: Γιατί μια al-sabi κρατείται αιχμάλωτη;

Οι Μουσουλμάνοι έχουν δικαίωμα να την κρατούν αιχμάλωτη γιατί είναι άπιστη. Στις άπιστες γυναίκες που αιχμαλωτίστηκαν και κρατούνται στα βάθη του Ισλάμ έχουμε "πρόσβαση", μια και ο ιμάμης μας τις μοιράζει.

Ερώτηση 4: Επιτρέπεται να έχουμε σεξουαλική επαφή με αιχμάλωτη;

«Είναι επιτρεπτό να κάνουμε σεξ με αιχμάλωτη. Ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος είπε: (Επιτυχημένοι είναι οι πιστοί) που κρατούν την αγνότητά τους, εκτός από τις συζύγους (ή τις αιχμάλωτες και τις σκλάβες)».

Ερώτηση 5: Είναι θεμιτό να έχεις σεξουαλική επαφή με την αιχμάλωτη, αμέσως μετά τη στιγμή της αιχμαλωσίας της;

«Αν είναι παρθένα, αυτός (ο αφέντης της) μπορεί να έχει αμέσως σεξουαλική επαφή μαζί της. Αν δεν είναι παρθένα, θα πρέπει πρώτα να καθαριστεί η μήτρα της».

Ερώτηση 6: Επιτρέπεται να πουλήσεις αιχμάλωτη;

«Επιτρέπεται να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να δωρίσετε αιχμάλωτες και σκλάβες, διότι είναι απλώς ιδιοκτησία, που μπορεί να διατεθεί, εφόσον δεν προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά».

Ερώτηση 9: Αν η αιχμάλωτη μείνει έγκυος από τον ιδιοκτήτη της, μπορεί μετά να πωληθεί;

«Δεν μπορεί να πωληθεί αν πρόκειται να γίνει μητέρα».

Ερώτηση 13: Είναι θεμιτό να έχεις σεξουαλική επαφή με αιχμάλωτη που δεν έχει μπει στην εφηβεία;

Είναι θεμιτό να έχεις σεξουαλική επαφή με αιχμάλωτη που δεν έχει μπει στην εφηβεία, αν είναι κατάλληλη. Αν δεν είναι κατάλληλη, μπορείτε να την απολαύσετε, χωρίς σεξουαλική επαφή.

Ερώτηση 19: Είναι θεμιτό να δέρνεις μια αιχμάλωτη;

«Επιτρέπεται να χτυπάς αιχμάλωτη ως μέθοδος πειθαρχίας, αλλά απαγορεύεται ο ξυλοδαρμός που έχει σκοπό την ικανοποίηση του αφέντη. Επιπλέον, απαγορεύεται να τη χτυπήσει στο πρόσωπο».

Ερώτηση 21: Ποια είναι η τιμωρία μιας αιχμάλωτης που δραπετεύει από τον αφέντη της;

«Η γυναίκα που δραπετεύει δεν έχει καμμία τιμωρία σύμφωνα με τη σαρία του Αλλάχ. Ωστόσο, η επίπληξη θα πρέπει να γίνει με τρόπο που θα είναι παραδειγματικός και θα αποτρέπει άλλες σκλάβες να το σκάσουν!»

Πηγή: defencenet.gr

Άννα Κανδύλη Ρευματολόγος



- Πάρνηθος 82 - 136 74 Αχαρνές
Τηλ.: 210 2402311 - Κιν.: 6974 801416
- Δ. Σούτσου 38 - 115 21 Αθήνα (στάση μετρό Αμπελοκήπων)
Τηλ.: 210 6410984 - Fax: 210 6410987
- E-mail: annakandili@yahoo.gr

Δωρεά Κυπρίων προς την Ιερά Μητρόπολη

Για μία ακόμα φορά, οί Έλληνες αδελφοί από τή μαρτυρική μεγαλόνησο Κύπρο απέδειξαν τήν αγάπη, τήν αλληλεγγύη και τή συμπαραστάσή τους στό Κοινωνικό – Φιλανθρωπικό Έργο τής Έκκλησίας τής Ελλάδος.

Αυτή τή φορά, μιά ομάδα Κυπρίων επιχειρηματιών ευαισθητοποιήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν για τήν αποστολή στην Ελλάδα μεγάλης ποσότητας από νωπά κοτόπουλα, τά όποια διετέθησαν για τίς ανάγκες τών έμπεριστάτων συνανθρώπων μας στή Μητρόπολη Ίλίου, Άχαρνών και Πετρούπολεως, στή Μητρόπολη Νικαίας και στό «Λύρειο Ίδρυμα».

Πρόκειται για τούς κυρίους Χρυσόστομο Παναγιῆ, Γεώργιο Παναγιῆ και Σάββα Κάκο από τήν Λάρνακα, τόν κ. Ήρακλή Ματθαίου από τήν Πάφο και τούς κυρίους Γιαννάκη Ίωάννου και Χρήστο Ζαννέτο από τήν Άγία Νάπα.

Συγκεκριμένα, διετέθησαν 2 τόνοι για τή Μητρόπολη Νικαίας, 1 τόνος για τήν Μητρόπολη Ίλίου και 300 κιλά για τό «Λύρειο Ίδρυμα».

Τήν ὄλη ἐπιχείρηση συντονισμοῦ τῆς παραλαβῆς καί παραδόσεως τοῦ φορτίου αὐτοῦ τῆς αγάπης ἀπό τήν Κύπρο μας, ἀνέλαβε καί διεκπεραίωσε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ὁ γνωστός καί ἀγαπητός στοὺς ἐκκλησιαστικούς κύκλους σέ Κύπρο καί Ελλάδα, Ἀρχιμανδρίτης π.Τερώνυμος Πυλιώτης, τ. Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος, ὅπως καί κατά τό παρελθόν, ἔδειξε ἀπτά δείγματα τῶν ἱκανοτήτων του σέ τέτοιου εἴδους κοινωφελῆς δραστηριότητες ἤδη ἀπό τήν ἔναρξη τῆς οικονομικῆς κρίσης στήν Ελλάδα κατά τά ἔτη 2011-2012.

Ἡ παράδοση τῶν κιβωτιῶν γεμάτων μέ τήν αγάπη τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν, πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, μέ προσωπική ἐποπτεία τοῦ π. Τερώνυμου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Συνέχεια από τη σελ. 6

εις τας λιθοτομίας» όπου «οι μεν πλείστοι διεφθάρσαν εν τοις λατομίαις υπό νόσου και διαίτης πονηράς... ουκ ολίγοι δ επράσθησαν διακλαπέντες ή και διαλαθόντες ως οικέται».

Αυτό ήταν το τραγικό τέλος της άδικης και παράλογης εκστρατείας, της αλαζονείας της δύναμης. Η Αθήνα βουτήχτηκε και πνίγηκε μέσα στον ίδιο τον παραλογισμό και τ ανομήματά της που η ίδια οικοδόμησε.

Το δεύτερο, τραγικό κι αυτό σε όλη του την έκταση, συμβάν που ιστορεί ο μεγάλος Αλμύσιος (από τον Δήμο Αλμύσιος στο Φάληρο) είναι η διά πυρός και σιδήρου από τους Αθηναίους υποταγή της νήσου Μήλου. Βέβαια, χρονικά, το συμβάν της Μήλου προηγήθηκε της Σικελικής εκστρατείας ώστε οι Αθηναίοι να τιμωρηθούν, με τον αφανισμό τους από τους Συρακούσιους και για τα όσα έκαναν στους Μηλίους. Ο Θουκυδίδης στις δημηγορίες που παραθέτει, δηλαδή στα επιχειρήματα τα οποία ανέπτυξαν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών των Αθηναίων και των Μηλίων, οι Αθηναίοι εκφράζουν, κατά τον πλέον κυνικό τρόπον, το δικαίο των ισχυροτέρων. «Και επί Μήλον την νήσον οι Αθηναίοι εκστράτευσαν ναυσίν εαυτών μεν διακοσίοις και χιλίοις και τοξόταις είκοσι των δε έξιμμάχων και νησιωτών οπλίταις μάλιστα πεντακοσίοις και χιλίοις», λέει ο Θουκυδίδης.

Η Μήλος, είναι ένα μικρό νησί και οι κάτοικοι της ήταν Δωριείς στην καταγωγή αλλά όχι και σύμμαχοι των Σπαρτιατών. Ήθελαν οι άνθρωποι, στη μεγάλη εκείνη διένεξη μεταξύ της Σπάρτης και της Αθήνας, να μείνουν ουδέτεροι. Δεν τους άφησαν όμως οι Αθηναίοι και τους εξήγησαν το δικαίο του ισχυρότερου «δυνατά δε οι προύχοντες πράσσουσι και οι ασθενέστεροι ξυγχωρούσιν». Και τους εξήγησαν το δικαίο του ισχυρότερου με τόση κυνικότητα ώστε έκαναν διάκριση μεταξύ αισχύνης της «εκούσιας υποταγής» και της χειρότερας κατασχύνης της ακούσιας υποδούλωσης. Και η υπεροχή της δύναμης βέβαια επικράτησε αφού προηγουμένως οι Αθηναίοι υπογράμμισαν στους δυστυχείς Μηλίους τα του δικαίου του ισχυροτέρου, «και εμείς τώρα μεταχειρίζομαστε αυτόν τον φυσικόν νόμον χωρίς να τον

θέσομε εμείς, ούτε και πρώτοι εμείς τον μεταχειριστήκαμε, αλλά υπάρχοντα τον παραλάβαμε και ύστερα από εμάς θα υπάρχει αιωνίως. Γνωρίζουμε καλά ότι και σεις και όσοι άλλοι φθάσουν στο σημείο της δικής μας δύναμης θα κάνατε το ίδιο».

Και οι Μήλιοι που δεν δέχθηκαν τους όρους των Αθηναίων (να είναι δια της βίας «σύμμαχοι» τους) και προτιμούσαν την ουδετερότητα πολιορκήθηκαν και συνθηκολόγησαν. Τότε, οι Αθηναίοι «απέκτειναν Μηλίων όσους ηβώντας έλαβον, παιδας δε και γυναίκας ανδραπόδισαν. Το δε χωρίον αυτό, ώκησαν αποίκους ύστερον πεντακοσίου πέμψαντες».

Έτσι, το αναπόφευκτο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η καταστροφή της Αθήνας. Οι Αθηναίοι θέλησαν να ενώσουν τον ελληνισμό, όχι όμως βάσει της αρχής της ισοπολιτείας αλλά της αρχής της επιβολής του ισχυρότερου επί των αδυνάτων.

Μετά 13 περίπου χρόνια κανέναν από τους Αθηναίους δεν θα μπορούσε να φαντασθεί τον ξεπεσμό της πρώην ισχυρής πόλης τους. Και να βλέπουν να γκρεμίζονται τα τείχη της υπό τους ήχους της μουσικής των αυλητριδών.

Μετά ταύτα οι νικητές, προεξαρχόντων των Κορινθίων και των Θηβαίων ζήτησαν να μην υπογραφεί καμία συνθήκη με τους ηττημένους Αθηναίους αλλά το όνομα της Αθήνας να εξαφανισθεί και οι κάτοικοι της να εκποιηθούν ως δούλοι. Οι Σπαρτιάτες όμως «ουκ έφθασαν πόλιν Ελληνίδα ανδραποδεῖν μέγα αγαθόν ειργασμένη εν τοις μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τη Ελλάδι».

Αυτό ήταν το τέλος της αλαζονείας της δύναμης, των ανομιμάτων και της αισχράς συμπεριφοράς ηγεσίας και πολιτών μιας πόλης που θα μπορούσε εάν σπήριζε τη δύναμή της στο δικαίο και την ισοπολιτεία μεταξύ των συμμάχων της να οδηγήσει τον Ελληνισμό στην ενότητα και το μεγαλείο.

Αυτά είναι τα αιώνια παραδείγματα που μας δίνει η ελληνική ιστορία από τα οποία πρέπει να παραδειγματίζονται, λαοί και γέτες, του σημερινού κόσμου. Διαφορετικά θα επαναλαμβάνονται και η ανθρωπότητα δεν θα ειρηνεύει ποτέ.



Οπτομετρία
Οπτικά
Φακοί επαφής
Ακουστικά βαρηκοΐας



ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ
ΟΡΑΣΕΩΣ & ΗΛΙΟΥ
1+1 ΔΩΡΟ

• Λεωφ. Αθηνών 1 & Φιλαδέλφειας 18
16374 Αχαρνάι - Αθήνα
Τηλ. 210 2441955

• Λ. Κύμης & Επταλόφου
(κτίριο ΙΚΑ, έναντι Α' πύλης Ολ. Χωριού)
13677 Αχαρνάι - Αθήνα
Τηλ. 210 2449520

www.giakoumelos.gr
info@giakoumelos.gr

: optika giakoumelos

• ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ



Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ... ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑΣ 13 ΕΤΩΝ!

ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑΚΡΑΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ! ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ, ΚΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΗΜΩΝ!

Συγκλονιστική, αποκαλυπτική μαρτυρία μιας παιδούλας της Β. Ηπείρου της Α! τάξης Γυμνασίου, που καταγράφει σε έκθεσή της.

Διαβάστε το, είναι ένα πολύ καλά γραμμένο κείμενο για τα μέτρα μιας παιδίσκας. Διαβάστε το. Είναι αβάσταχτο και ΝΤΡΑΠΕΙΤΕ! ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΙΜΕ!

Το κοριτσάκι αυτό, με το αναμφισβήτητο συγγραφικό ταλέντο, επιστήμων πια, δεν άντεξε και επέστρεψε στη Βόρειο Ήπειρο αγωνιζόμενη για την ελευθερία των σκλαβωμένων συμπατριωτών της.

Μας γράφει: Καθώς "ξεσκόνιζα τις αναμνήσεις" των μαθητικών μου χρόνων βρέθηκα μπροστά σε μια έκθεση την οποία είχα γράψει στην Α' Γυμνασίου με ελεύθερο θέμα επιλογής μας. Δείτε το παρακάτω.

Η έκθεσή της:

«Θα σας γυρίσω χρόνια πίσω, περίπου τέσσερα, ήταν Αύγουστος 1995, ένα πρωινό η μητέρα μας ανακοίνωσε πως θα πρέπει να αποχωριστούμε το όμορφο χωριό μας το (Α) για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν πέρασαν αρκετές ημέρες και το μεγάλο και πρωτόγνωρο ταξίδι για τα δύο παιδιά της οικογένειας (Χ) και (Β) ήταν πλέον γεγονός. Ο προορισμός μας, η Ζάκυνθος, ένα νησί του Ιονίου, όπου ανέθρεψε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό και τον πολιούχο του νησιού, Άγιο Διονύσιο.

Στην αρχή εγκατασταθήκαμε σε ένα συγγενικό μας σπίτι. Ο μπαμπάς μας (Κ) δεν άργησε να μας εξασφαλίσει τη δική μας στέγη. Εκείνος είχε μεταβεί στο νησί 1 μήνα πριν. Επί μια εβδομάδα σπίτι του ήταν το καμπαριό του Αγίου Διονυσίου! Μαθημένος ήταν από τις κακουχίες. Δεν τον έσκιαζαν. Σπλαχνικός πατέρας και γενναϊόδωρος άνθρωπος δούλευε μέρα νύχτα να μη μας λείπει τίποτα κάθε σπιθαμή του κορμιού του έχει και ένα σημάδι να μαρτυρεί τα βάσανα και τις αδικίες όπου έχει υποστεί στην 37 χρονή ζωή του.

Η παραμονή μας στο όμορφο νησί μετρούσε ήδη 1 μήνα, η νέα σχολική χρονιά άνοιξε τα "λευκά φτερά" της να αγκαλιάσει

τους μαθητές. Εγώ θα πήγαινα Δ' και ο αδερφός μου Α' Δημοτικού. Η πρώτη ημέρα στο νέο μας σχολείο ήταν αρκετά «παγερή», αν και ο καιρός ακόμη ήταν αρκετά ζεστός, σιγά-σιγά αρχίσαμε να εναρμονιζόμαστε στη νέα μας πραγματικότητα, αν και δύσκολα στην αρχή.

Περνώντας οι μέρες, οι εγγραφές συνεχίζονταν στο σχολείο μας, νέοι μαθητές και μαθήτριες έκαναν την εμφάνισή τους ανάμεσά τους και αλβανικής καταγωγής. Η δασκάλα μου είχε δυσκολία στο να συνεννοηθεί με τα παιδάκια αλβανικής καταγωγής και με παρότρυνε να της μεταφράσω τα λεγόμενά τους.

Εγώ της απάντησα -μα κυρία δεν γνωρίζω την αλβανική γλώσσα, η μητρική μου γλώσσα είναι η ελληνική, τι να σας μεταφράσω!



- Άσε τα αστεία (Β) μου απαντάει και κάνει αυτό που σου λέω!

- Μα κυρία πως είναι δυνατόν να ξέρω αλβανικά εγώ είμαι από τη Βόρειο Ήπειρο και όχι από την Αλβανία!

Εκείνη τότε γέλασε γεμάτη ειρωνεία και με επιβλητική φωνή μου λέει: Σήκω επάνω είσαι τιμωρία μέχρι να τελειώσει η ώρα των αγγλικών μικρή, για να μάθεις να μην λες ψέματα. Έτσι σε δίδαξαν οι δικοί σου, τι καλό να περιμένουμε από σένα.

Σηκώθηκα δίχως να βγάλω άχνα, στάθηκα στη γωνία με μάτια βουρκωμένα, δάγκωνα τα χείλη μου να μη με πάρουν τα κλάματα. Άντεξα. Όμως τα χείλη μου μάτωσαν εκείνη την ημέρα, όμως και η

καρδιά μου την ίδια μοίρα είχε.

Την επομένη, ο πατέρας μου εξαγριωμένος με συνόδεψε στο σχολείο να ζητήσει εξηγήσεις από την δασκάλα. Εκείνη είπε πως παρεξήγησα την κατάσταση και κάπως έτσι έκλεισε το θέμα.

Για να ανοίξει ένα νέο όμως αυτή τη φορά από τους συμμαθητές μου. Η ώρα του διαλείμματος ήταν μαρτυρική για μένα και τον αδελφό μου, συνεχώς μας χλεύαζαν και μας αποκαλούσαν **παλιό-αλβανικά**. Οι δάσκαλοι, απαθείς στο θέμα, δεν τους καίγονταν καρφί. Αυτό συνεχίζονταν επί δυο μήνες. Οι γονείς μας δεν γνώριζαν κάτι, δεν τους το είπαμε, δεν θέλαμε να τους στενοχωρήσουμε. Δούλευαν δυο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Πού καιρός και για άλλες στενοχώριες.

Μόνα μας, με τον αδερφό μου, διανύσαμε σχεδόν 1 χιλ. καθημερινά να φτάσουμε στο σχολείο. Στο σχολάσμα δεν γνωρίσαμε την ζεστή αγκαλιά να μας περιμένει στην αυλόπορτα του σχολείου, όπως όλα τα άλλα παιδάκια. Ως μεγαλύτερη είχα αναλάβει εγώ τη σκυτάλη της «μητέρας», παίρνοντας από τον χέρι τον μικρό μου αδερφό γυρνάγαμε στο σπίτι.

Ένα σπίτι κρύο, παγερό δίχως φωνές, δίχως τη ζεστή φωνή της μάνας να μας περιμένει στο κατώφλι του σπιτιού. Τελειώνουμε γρήγορα-γρήγορα τα καθήκοντα, τα οποία μας είχαν αναθέσει οι δάσκαλοι μας για την επόμενη ημέρα και αμέσως σκαρφαλώναμε σε ένα ψηλό δέντρο, με θέα το δρόμο. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να αγναντεύουμε με υπομονή και προσμονή το λεωφορείο που θα γύρναγε τη μαμά μας από τη δουλειά. 16:05 το απόγευμα έδειχναν οι δείκτες του ρολογιού.

Αχ, Θεέ μου, πόσο λησμονήσαμε την πατρίδα μας, τη Βόρειο Ήπειρο. Εκεί νιώθαμε τόσο ξένοιαστοι, χαρούμενοι. Συχνά αναπολούσαμε το παρελθόν με το μικρό μου αδερφό (Χ) και κάπως έτσι κυλούσε η καθημερινότητα μας.

Τα χειρότερα δεν άργησαν να 'ρθούν. Τα πράγματα είχαν φτάσει στο απροχώρητο. Συμμαθητές, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σπίτι - σχολείο άρχισαν να μας πετροβολούν και να μας χλεύαζον με πολύ άσχημο τρόπο. Η κατάσταση είχε ξεφύγει πια. Αναγκαστήκαμε να αναφέρουμε στον διευθυντή, εκείνος δεν έδειξε καμία ευαισθησία. Ταραγμένη κάθισα στο θρανίο. Η δασκάλα μου με πλησίασε και με ρώτησε τι μου συμβαίνει. Της εξήγησα.

Εκείνη, το μόνο που μπόρεσε να ξεστομίσει είναι: Να δώσω τόπο στην οργή και να μην προκαλώ τους συμμαθητές με τις δηλώσεις μου -ότι δεν είμαι Αλβανίδα αλλά βορειοηπειρώτισσα- να μου συμπεριφέρονται αρνητικά.

Να που βγήκα και κατηγορούμενη

στην τελική! ΕΓΩ, Αλβανίδα! ΌΧΙ δεν θα συμφωνήσω μαζί σας κυρία. **Ο πατέρας ήταν αυτός που ύψωσε την ελληνική σημαία με φόβο την ίδια του τη ζωή, ο πατέρας μου ήταν αυτός που φυλακίστηκε και ξυλοκοπήθηκε άγρια για αυτή τη σημαία κυρία, την γαλανόλευκη την ΕΛΛΗΝΙΚΗ και εσείς μου λέτε να συμβιβαστώ να πω ότι είμαι Αλβανίδα! ΕΓΩ κυρία; Ποτέ!**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Αυτό είναι το μεγαλείο του λαού της Β. Ηπείρου, του μόνου στη δύση που εξακολουθεί να είναι σκλαβωμένο! Ας όψονται τα μπάσταρδα της πολιτικής μας σήμερα, Βενιζέλο-Σαμαράς κι άλλοι!

Τρέχοντας φεύγω από την τάξη με δάκρυα στα μάτια να ποτίζουν την διψασμένη μου ψυχή και καρδιά για ψίχουλα αγάπης, χωρίς να κοιτάω πίσω μου. Για πότε έφτασα στο σπίτι ακόμη δεν το θυμάμαι. Εκεί βρήκα τον πατέρα μου, μόλις είχε γυρίσει από την δουλειά, γεμάτος αίματα «δήμιος των βοοειδών και αιγοπροβάτων».

Ο πατέρας μου είναι σκληρός χαρακτήρας, αλλά πάνω απ' όλα υπεραγαπάει τα παιδιά του. Δεν άντεξε. Αμέσως έτρεξε κρατώντας με σφικτά από το χέρι, προσπαθούσε να με καθησυχάσει -σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα που τα παιδιά του υπέστησαν τέτοια ταπείνωση, έλεγε με αγριεμένη φωνή- να θυμάσαι τη σημερινή ημέρα κόρη μου, μου είπε. Ήταν 21 Νοέμβριος 1995, παραμονή των γενεθλίων μου.

Τότε και το κανε. Έδωσε σε όλους ένα γερό μάθημα, που θα το θυμούνται ακόμη και σήμερα. **Το δέντρο στην αυλή του σπιτιού τους ακόμη θα αγκομαχεί από το βάρος των παιδιών που έδεσε εκεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι γονείς των παιδιών ζήτησαν συγγνώμη για την συμπεριφορά τους και το συμβάν θεωρήθηκε λήξαν, μια για πάντα.**

Αλλά όχι για μένα, για πάντα θα μείνει καρφωμένο στην καρδιά και την ψυχή μου ως λαβωματιά που ακόμη αιμορραγεί και στάζει αίμα για αυτή τη γη, τη Βόρειο Ήπειρο, την Πατρίδα μου, την Πατρίδα μας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Η παιδούλα δεν το διευκρινίζει στην έκθεσή της. Συμπεραίνουμε πως ο λεβέντης πατέρας της μάζεψε τα παιδιά του σχολείου και τα έδεσε σε κάποιο δέντρο..Θα είχε μαζί του και καμιά τριχιά... Πλην όμως η πράξη του είχε αποτέλεσμα. Κι αυτά συμβαίνουν στη Ζάκυνθο! Φανταστικό!

Κλάψαμε πολλές φορές, κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία του κειμένου αυτού μέχρις ότου το αναρτήσουμε. Έχει σάμπως καμιά σημασία τι θα κάνετε εσείς; Οι βορειοηπειρώτες, τα αδέρφια μας που κρατάνε επί αιώνες τα μετερίζια τους συνεχίζουν και σήμερα να πονάνε, να πληγώνονται. Εξακολουθούν να είναι σκλαβωμένοι... οι μόνοι από τους Πανελλήνους. Ντροπή για όλους μας!

Πηγή: <http://diktuovip.blogspot.gr/>

ΝΕΟ φροντιστήριο
Από το 1990 στις Αχαρνές!

Τμήματα: Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ

Λεωφ. Αθηνών 1Α - τηλ. 210 2407175 & 210 2465928

email: neomenidi@gmail.com

facebook: neomenidi

Ο... τρύπιος κουμπαράς της δημόσιας παιδείας

Το πρόβλημα είναι βαθύτερο, από αυτό που μας σερβίρουν τα κανάλια, οι συνδικαλιστές και οι πολιτικοί. Απλά εμείς για να λαϊκίσουμε, το περιορίζουμε στις κενές θέσεις και στις χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών μας.

Ξεκίνησε χθες η σχολική χρονιά και, όπως κάθε -μα κάθε...- χρόνο είπαμε τα ίδια και τα ίδια.

Διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά τα χάλια της παιδείας μας και -για να λαϊκίσουμε κιόλας- τα αποδώσαμε στις κενές θέσεις δασκάλων και καθηγητών, καθώς και στους χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών μας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.



Πράγματι, υπάρχουν κενές θέσεις καθηγητών-δασκάλων που μέχρι να καλυφθούν, θα περάσουν ένας-δυο μήνες. Κακό αυτό.

Πράγματι επίσης, οι αποδοχές των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι χαμηλές. Με βάση τα στοιχεία (βλέπε Education at a glance 2014) οι σχετικοί μισθοί στην Ελλάδα είναι περίπου κατά 33% μικρότεροι από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Επίσης κακό αυτό, γιατί με τέτοιους μισθούς, δεν μπορείς να ελπίζεις σε καλό επίπεδο παιδείας.

Από την άλλη πλευρά όμως, την ίδια ακριβώς ανεπάρκεια παρουσίαζε το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης π.χ. και το 2008, όταν ο αριθμός των καθηγητών ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον σημερινό και όταν οι αμοιβές των Ελλήνων εκπαιδευτικών ήταν κατά 34% υψηλότερες από τις τρέχουσες.

Άρα το πρόβλημα είναι βαθύτερο, από αυτό που μας σερβίρουν τα κανάλια, οι συνδικαλιστές και οι πολιτικοί. **Τρανή απόδειξη, ότι από τα σχολεία της δεκαετίας του 1960 και του 1970 (με τους εξήντα-εβδομήντα μαθητές ανά τάξη, με αίθουσες χωρίς θέρμανση και με τους δασκάλους πάμπτωχους) αποφοιτούσαν άτομα με πολύ καλύτερη γνώση ελληνικών σε σχέση με σήμερα*...**

Πού λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα;

Πρώτον, αλλά όχι και κυριότερο, στις λίγες ώρες διδασκαλίας. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρή σχολική περίοδο και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί λίγες ώρες απασχόλησης. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση, ο καθηγητής στην Ελλάδα διδάσκει 415 ώρες τον χρόνο, σε σχέση με τις 694 ώρες στον ΟΟΣΑ και με τις πάνω από 1.000 στις ΗΠΑ. Αντίστοιχες είναι οι συγκρίσεις για τα δημοτικά και τα λύκεια.

Στην πράξη, η ψαλίδα στις ώρες διδασκαλίας σε σχέση με το εξωτερικό, είναι ακόμη μεγαλύτερη αν κάποιος συνυπολογίσει τις κενές θέσεις που προαναφέραμε, τις συχνές απεργίες, τις «παράδοσιακές» καταλήψεις που υποκινούν τα κόμματα και οι συνδικαλιστές, τις συναντήσεις των εκπαιδευτικών εν ώρα υπηρεσίας, τις εκδρο-

μές και την... θερινή ραστώνη που στα ελληνικά σχολεία ξεκινάει -κόντρα στο ανοιξιάτικο του κλίματος...- αμέσως μετά το Πάσχα.

Το δεύτερο -και πολύ μεγαλύτερο- πρόβλημα είναι το ανέλεγκτο του συστήματος. Το αν και τι ποιότητας μάθημα γίνεται, εξαρτάται κάθε φορά από την... φιλοπατρία και τις ικανότητες κάθε εκπαιδευτικού. Ουδείς ουσιαστικός έλεγχος, από κανέναν. Έτσι, υπάρχουν ταυτόχρονα, από τη μια πλευρά εκπαιδευτικοί-ήρωες και από την άλλη, συνάδελφοί τους που είναι πανάκριβοι ακόμη και αν τους μειώσεις το μισθό σε επίπεδα Μπαγκλαντές...

Ένα τρίτο σοβαρό πρόβλημα είναι η απουσία -με κάποιες εξαιρέσεις- καλών βιβλίων. Να τονίσουμε πως **η ύπαρξη καλών ή κακών βιβλίων δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά θέμα πολιτικής βούλησης.** Είναι τόσο μεγάλη η παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος (βλέπε βόλεμα ημετέρων) και η ανικανότητα της κρατικής μηχανής, έτσι ώστε εδώ και δεκαετίες να μην μπορούμε να έχουμε «έξυπνα» και «εύληπτα» βιβλία.

Και εργόμαστε τώρα, στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Την απουσία προσανατολισμού. Ως κοινωνία και ως κράτος δεν έχουμε αποφασίσει τον χαρακτήρα που θέλουμε να έχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μας.

Θα προσφέρει ένα σετ γενικών γνώσεων που χρειάζεται κάθε αυριανός πολίτης; Θα αποτελεί ένα στάδιο προετοιμασίας ενόψει εισόδου ενός ατόμου στο πανεπιστήμιο; Θα προετοιμάζει τους μαθητές προκειμένου να μπορούν να βρουν κάποιες δουλειές αμέσως μετά το Λύκειο; Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως τίποτε από αυτά δεν γίνεται. Απλά, παπαγαλία και... άγιος ο Θεός.

Με άλλα λόγια δηλαδή, αν δεν καταλήξουμε στο τι δευτεροβάθμια εκπαίδευση θέλουμε (άρα τι μαθήματα θα διδάσκονται και από πόσο), αν δεν προσαρμόσουμε τους εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση που επιλέξαμε, αν δεν αποκτήσουμε καλά και εύληπτα βιβλία και -φυσικά- αν δεν ελέγξουμε-αξιολογήσουμε το διδακτικό προσωπικό, τότε η υπόθεση είναι χαμένη.

Αν δεν γίνουν προηγούμενες όλα αυτά, όσα λεφτά και να ρίχνει το κράτος, θα πάνε και αυτά στην μαύρη τρύπα, ή αν θέλετε στον... τρύπιο κουμπαρά της δημόσιας παιδείας.

ΥΓ1: Φαντάζεστε το επίπεδο των αποφοίτων λυκείου της Ελλάδας αν δεν υπήρχαν τα φροντιστήρια και οι ιδιωτικές σχολές ξένων σχολών;

ΥΓ2: Η τρόικα που θεωρεί ως απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές τις ημερομηνίες λήξης του γάλακτος και το ζύγι των φουρναριών, γιατί δεν άνοιξε το στόμα της για το ζήτημα της παιδείας, όπου η πλειονότητα των νοικοκυριών καταβάλει έως και χίλια ευρώ κάθε μήνα;

* Χαρακτηριστική είναι η ιστορία του Β' Γυμνασίου Αθηνών (η σημερινή «Βίλα Αμαλία») όπου μέσα σε περιβάλλον παροικιών φτώχειας, σε πολύ λίγα χρόνια αποφοίτησαν πολλές από τις μετέπειτα προσωπικότητες της χώρας.

Στέφανος Κοτζαμάνης
Euro2Day

Ανακοίνωση Άρδην:

Όταν ο Τσίπρας γίνεται ουρά του Σαμαρά

Τελικά η επίσκεψη του Νταβούτογλου ήταν πολύ διδακτική για το πόσο δουλοπρέπες είναι σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου δέχτηκε το αίτημα του Νταβούτογλου για νέο κοινό υπουργικό συμβούλιο Ελλάδας - Τουρκίας στην πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Έβγαλε την αστυνομία να απαγορεύσει κάθε διαδήλωση στην Αθήνα και τα πιστά παπαγαλάκια των ΜΜΕ εκφόβιζαν για ένα εικοσιτετράωρο τον ελληνικό λαό να μην κατεβεί στη διαδήλωση εναντίον του «βεζιρη».



Από την άλλη, η εικόνα της αντιπολίτευσης είναι πιο απογοητευτική. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ (ούτε καν οι περιφημες πατριωτικές πτέρυγες - με μόνη εξαίρεση το ΔΗΚΚΙ) δεν έβγαλαν ούτε μια ανακοίνωση για την απαράδεκτη

επίσκεψη του Νταβούτογλου και την αξίωσή του να μεταβεί με το μισό του υπουργικό συμβούλιο στη Θράκη.

Το μόνο μέλημα του Τσίπρα ήταν να κλείσει μια συνάντηση με τον Νταβούτογλου για να του πει ότι θα είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός της χώρας. Ο Νταβούτογλου φυσικά τον εξευτέλισε και τον στρίμωξε στο πρόγραμμά του να τον δει για λίγα λεπτά πριν ανεβεί στο αεροπλάνο για να φύγει από τη χώρα. Ο Νταβούτογλου του έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς θα τον αντιμετωπίζει.

Φυσικά η εικόνα δεν είναι διαφορετική στην ακροδεξιά.

Άλλοτε λαλίστατη, η ακροδεξιά δεν έβγαλε τιμουδιά για το υπουργικό συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας. Άλλωστε, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμπεριφορές και στο παρελθόν, όταν μας επισκεπτόταν ο Ερντογάν, η Μέρκελ ή ο Σόιμπλε (δηλαδή οι πραγματικοί επικυρίαρχοι της χώρας) και πάντα απουσίαζαν.

Αυτή τη φορά όμως απουσίαζε πιο προκλητικά από κάθε άλλη φορά, ενώ οι ψευτοπαλληκάρδες της Χρυσής Αυγής, από τη στιγμή που συνέλαβαν μέρος της ηγετικής ομάδας, έχουν εξαφανιστεί.

Το Άρδην μαζί με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το ΔΗΚΚΙ, τη Χριστιανική Δημοκρατία, το Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα, την Επιτροπή Συμπαράστασης στο Κουρδιστάν και το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν ήταν οι μόνοι που κατέβηκαν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Νταβούτογλου.

Παρά το κλίμα τρομοκρατίας, διαδηλώσαμε την αντίστασή μας στα νεο-οθωμανικά σχέδια που προωθούνται στην Ελλάδα και εκφράσαμε αυτό που σκέφτεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και που δεν τολμάει κανένας από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό να ψελλίσει...

ΓΥΑΛΙΣΜΑ - ΚΕΡΩΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

πριν **1** ώρα **μετά**

Επαναφορά των φαναριών 100% στην αρχική τους κατάσταση.

Τηλ.: 6976 014 792
email: topouridis@hotmail.com

Τοπουρίδης Δημήτριος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΘΕΣ/ΚΗΣ 31 - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210-5440446
ΚΙΝ.: 6932669566/6936709602
ΟΙΚΙΑ: ΕΛ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΤΗΛ.: 210-9634122 (ΕΞΥΠ. ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ)

Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών

Η ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών κυριάρχησε κατά την 25^η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση είχε προσκληθεί, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού, ο Δρ Γεώργιος Γαλανός, Οικονομολόγος, Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη δυσχερή οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Κατά την αναλυτική και εμπειριστατωμένη παρουσίαση που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες οφειλές του Δήμου ανέρχονται στα 55 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε υποχρεώσεις από δάνεια και τα 15 εκατομμύρια ευρώ είναι υποχρεώσεις του Δήμου προς προμηθευτές, εργολάβους και ασφαλιστικά Ταμεία. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων, τα οποία, αν υπολογιστούν, εκτινάσσουν τις συνολικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και χρέη από δικαστικές αποφάσεις και απαλοτριώσεις που βρίσκονται στις αρχικές δικαστικές κινήσεις. Ενώ οι απαιτήσεις του Δήμου από τρίτους φτάνουν στα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 70% έχει μεγάλη επισφάλεια. Και παρά τις συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής και των αρμοδίων υπηρεσιών, η είσπραξη των ποσών αυτών συναντά σημαντικές δυσκολίες, δεδομένου ότι ορισμένες από τις οφειλές αυτές προέρχονται από προηγούμενα έτη καθώς δεν εισπράχθηκαν από τις τότε δημοτικές αρχές.

Από την ανάλυση ακόμα προέκυψε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση καθώς το σύνολο των απαιτήσεων και των χρηματικών διαθεσίμων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από την αρχή του νέου έτους.

Παράλληλα, οι διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης των επενδύσεων παρουσιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα, ενώ η ακίνητη περιουσία του Δήμου δεν αξιοποιείται με συγκεκριμένη στρατηγική και διαδικασίες. Επίσης, δεν σημειώνονται αυξήσεις στην απόδοση ιδίων εσόδων που υστερούν σε σχέση με τις δημοσιονομικές τους δυνατότητες. Τέλος, το μερίδιο των επενδύσεων στα συνολικά έσοδα είναι χαμηλό.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός στην παρέμβασή του τόνισε: «Σκοπός της σημερινής παρουσίασης δεν είναι η αναπαραγωγή μιας στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, ούτε έχουμε διάθεση να κουνήσουμε επικριτικά το δάκτυλο στους προκατόχους μας. Σκοπός μας είναι να ενημερωθούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου, όπως την παραλάβαμε και όπως είναι πραγματικά, και όχι όπως μας την είχαν παρουσιάσει προεκλογικά.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, θέλω να τονίσω προς όλους τους δημότες και τις δημόσιες των Αχαρνών, ότι εμείς δεν παραιτούμαστε από την προεκλογική δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και κοινωνικά ανθρώπινο Δήμο. Όμως για να το επιτύχουμε αυτό, επιβάλλονται ευρύτερες συναיένσεις και η συνεργασία όλων μας. Μας το ζητούν οι δημότες μας και είμαστε όλοι μας υπόλογοι απέναντί τους. Κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να τους απογοητεύσει».

Δημοτικό Συμβούλιο

• Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Δεκεμβρίου ο Οικονομολόγος, Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δρ. Γεώργιος Γαλανός, παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Σύμφωνα με την μελέτη του, **είμαστε σε άσχημο επίπεδο, δεν βρισκόμαστε στο κόκκινο σημείο, αλλά κινούμαστε όριακά. Η προοπτική δεν είναι βιώσιμη, ενώ κινδυνεύουμε ακόμη και μέσα στο 2015 να μην βγαίνει ούτε ήμισθοδοσία.**

• Οί επί κεφαλής του Δήμου συναντήθηκαν με τους Υπουργούς Αργύρη Ντινόπουλο και Μιχάλη Χρυσόχοιδη, τους έθεσαν τα προβλήματα που προέκυψαν από τις πλημμύρες και έλαβαν υπόσχεση για βοήθεια στα θέματα όδοποιίας και άποκομιδής μπάζων.

• Βάσει του νόμου περί οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Χαρών των ΟΤΑ, μετά και από την τροποποίηση της 25/07/14, είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να λαμβάνουν πιστοποίηση καταλληλότητας. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων των τεχνικών προδιαγραφών είναι όμως αύστηρος, με αποτέλεσμα σε όλη την Ελλάδα να τίς πληρούν περίπου τό 1%. Τό κόστος επίσκεψης των 56 παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών είναι δυσβάστακτο, γι' αυτό και δεν λύθηκε τό πρόβλημα και επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Τίθεται λοιπόν τό δίλημμα κλείνουν αυτοί οι χώροι, ή κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι οι αρμόδιοι σε περίπτωση άτυχηματος;

• Κατά τά άλλα, ο Δήμαρχος ακολουθεί ένωτική πολιτική, προσπαθεί να δέχεται τίς απόψεις όλων των παρατάξεων, αλλά αισθάνεται πικρία γιατί αντιμετώπιζει σκληρή αντιπολίτευση από κάποιους, αλλά και χτυπήματα κάτω από τήν μέση μέ παρεμβάσεις στόν Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες ζημιώνουν (κατά τά λεγόμενά του) όχι τόν ίδιο αλλά τίς Αχαρνές.

• Ο κύριος Ντούρος σε κάνει να νομίζεις ότι είναι προεκλογική περιόδος.

• Ο συμπαθέστατος κύριος Καμπόλης αντί για φλέγοντα ζητήματα του Δήμου, άσχολήθηκε μέ τόν Ρωμανό, πράγμα που δείχνει (όπως είπε ένας δημοτικός σύμβουλος) ότι είναι έγκλωβισμένος στόν κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

• Ο κύριος Γρηγοριάδης διαμαρτύρεται γιατί τόν λένε γραφικό και διαβεβαιώνει ότι δεν είναι γραφικός.

• Ο κύριος Τοπαλιανίδης συμφωνεί απόλυτα μέ ότι λέει ο κύριος Κουτσούμπας.

Ποια πόλη θέλουμε

Συνέντευξη από τη σελ. 5

• Να καθορίσει ημερομηνίες που θα διέρχεται κατάλληλο όχημα ανά περιοχή για την συλλογή των εποχικών ή μη, ογκωδών σκουπιδιών, όπως σκουπίδια από κοπή κλαδιών ή δέντρων, μπάζα από ανακαίνιση σπιτιών κλπ.

• Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν την ημερομηνία διέλευσης του εν λόγω οχήματος και μόνο την προηγούμενη να σωριάσουν στο πεζοδρόμιο τους τα εν λόγω σκουπίδια τους, άλλως να παρατηρούνται ή και να τιμωρούνται από τις δημοτικές αρχές, αν τα τοποθετούν για ημέρες ή και εβδομαδιαίως χωριότερα.

Εάν συμμορφωθούμε με τα ανωτέρω, είναι βέβαιο ότι η πόλη μας θα γίνει όπως την ονειρευόμαστε και θα αποτελέσει πρότυπο για τους παρακείμενους Δήμους και όχι μόνο. Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί να καθαρίσουμε τον Δήμο μας, τον ελλαδικό χώρο μας, γιατί οι γείτονες μας παρ' ότι φτωχότεροι υλικά, είναι πιο καθαροί από εμάς*.

* Το 2010 έκανα ένα ταξίδι οδικώς από την Ν. Τραπεζούντα Κατερίνης στην Τραπεζούντα του Πόν-

του-Τουρκίας. Αυτό που διαπίστωσα ήταν η καθαριότητα τους παντού, στους δρόμους, στις πλατείες, στους δημόσιους χώρους, στα μουσεία τους και ειδικότερα στις τουαλέτες τους. Διερχόμενος οδικώς από τον τελωνιακό σταθμό των Σκοπίων, διαπίστωσα ότι ο χώρος του τελωνείου τους ήταν καθαρός. Ερχόμενος στο ελληνικό τελωνείο, ντραπήκα που ήμουν Έλληνας. Κάθε είδους σκουπίδια παντού, ενώ ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος με τον τότε αρμόδιο υπάλληλο.

- Δεν ντρέπεστε για την βρωμιά που έχετε στο τελωνείο σας, στον χώρο που ζείτε και αναπνέετε, δεν παραδειγματίζεστε από τους σκοπιανούς συναδέλφους σας;

- Ο Δήμος φταίει, που δεν στέλνει τακτικά προσωπικό για να καθαρίσει... κ.λπ... κ.λπ.

Όπως πάντα οι άλλοι φταίνε. Θα του έκανε κόπο, να πάρει μια σακούλα λίγο πριν και μετά την υπηρεσία του, να μαζέψει τυχόν σκουπίδια για να διατηρήσει καθαρό τον χώρο που εργάζεται και ζει από αυτόν, για την υγεία του προσωπικού του τελωνείου και προβολής της χώρας του. Δυστυχώς αυτοί είμαστε, δεν πτωχεύσαμε τυχαία, πτωχεύσαμε και από ηθικές αξίες, από αγάπη και ενδιαφέρον για την πατρίδα μας, από εκπαίδευση, από εργατικότητα και από ιδιωτική/προσωπική πρωτοβουλία για το συνολικό καλό, για το καλό του Έθνους μας.

Χρήστος Δ. Γιανταμίδης
Θρακομακεδόνες

Θερμές Ευχαριστίες στην οικογένεια Δαμάσκου από τη Διοίκηση της ΑΡΩΓΗΣ

Το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ" του Δήμου Αχαρνών ευχαριστεί την οικογένεια Δημητρίου και Χρήστου Δαμάσκου για την ευγενή πρωτοβουλία τους να δωρίσουν 3 ακίνητα στη μνήμη της κόρης και αδελφής τους Άννας Μαρίας Δαμάσκου, με σκοπό την ενίσχυση του έργου της «ΑΡΩΓΗΣ».

Η οικογένεια Δαμάσκου, ένα αξιοσέβαστο μέλος της τοπικής κοινωνίας των Αχαρνών με ισχυρούς δεσμούς και γνήσια αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του, δώρισε στην ΑΡΩΓΗ 3 ακίνητα – γραφεία επί της πλατείας Αγίου Νικολάου στις Αχαρνές.

Κατά τη διάρκεια μίας σεμνής και συγκινησιακά φορτισμένης τελετής, υπογράφηκαν τα συμβόλαια αποδοχής της δωρεάς στο Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ", παρουσία του Προέδρου κ. Νίκου Γκασούκα, του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού, της Προέδρου του Φιλανθρωπικού Σωματίου "ΑΡΩΓΗ" κ. Βίκυς Έλλιοττ, και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ".

Ο πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ" κ. Γκασούκας ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια Δαμάσκου και εξήρε την πράξη της σημειώνοντας πως "Η ΑΡΩΓΗ έχει ανάγκη από τη στήριξη και την ενίσχυση όλων μας. Ευχαριστώ θερμά την οικογένεια Δαμάσκου, γιατί με την θεάρεστη πράξη της στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των παιδιών και των οικογενειών της ΑΡΩΓΗΣ και μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερο έργο προς όφελος των παιδιών μας".

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε και εκείνος την οικογένεια Δαμάσκου τονίζοντας ότι: "Σε μια εποχή που το ατομικό συμφέρον κυριαρχεί, η οικογένεια Δαμάσκου μας θυμίζει με την πράξη της, πως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με ευαισθησία, σεβασμό και αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Εύχομαι το παράδειγμά της οικογένειας Δαμάσκου να ακολουθήσουν και άλλοι συμπολίτες μας".