



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολουθείτε καθημερινά  
τό blog της εφημερίδας  
[dekeleianews.blogspot.com](http://dekeleianews.blogspot.com)

Τώρα τό blog καί στό facebook:  
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

# 18 έναντίον ενός;

Είναι δυνατόν νά έχουμε εμείς δίκιο καί όλοι οί άλλοι άδικο;

Σέ μία ταινία τοῦ Ματιέ Κασοβίτς, τό «Μίσος», πέφτει κάποιος ἀπό τόν 40ό ὄροφο. Ὅταν φτάνει στόν 20ό λέει: «Μέχρι ἐδῶ όλα καλά». Σημασία δέν ἔχει ἡ πτώση, ἀλλά ἡ πρόσκρουση.

Σ' αὐτή τήν φάση βρισκόμαστε, πέφτουμε συνεχῶς, ἐξαπατᾶμε τον ἑαυτό μας, όλα πᾶνε καλά. Μέχρι νά συμβεῖ τό «ἀτύχημα». Τό ἀτύχημα δέν εἶναι ἀνάγκη νά εἶναι θεαματικό, νά διακοπεί ἡ χρηματοδότηση, νά στεγνώσουν τά ταμεία, νά παίρνουμε λεφτά μέ δελτίο. Τό ἀτύχημα συμβαίνει ἤδη. Τρεῖς μῆνες τώρα ἡ οἰκονομία εἶναι κλινικά νεκρή. Ἀκόμα κι ἂν βρεθεῖ μία λύση, θά προσπαθοῦμε νά ἐπανορθώσουμε τίς ζημιές πού ἤδη ἔχουν προκληθεῖ.

Αὐτό πού ζοῦμε αὐτές τίς μέρες εἶναι ἡ πρόσκρουση τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας τήν ὅποια ἔχουμε κατασκευάσει 5 χρόνια τώρα, μέ τήν πραγματικότητα τοῦ ὑπόλοιπου πλανήτη Γῆ. Οἱ καλλίτεροι κατασκευαστές τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας, οἱ «ἀγανακτισμένοι», τώρα ἀσκοῦν κυβερνητική πολιτική. Δέν φταῖνε αὐτοί μόνο, ὅλοι μέ μισές ἀλήθειες καί πολλά ψέματα ὀδήγησαν τά πράγματα ὡς ἐδῶ, ἀλλά ἡ δικιά τους ἐκδοχή τῆς πραγματικότητας ἦταν τόσο ἀνορθολογική, τόσο μακριά ἀπό τήν ἀλήθεια, πού τούς κρατᾶει ἐγκλωβισμένους, δυσκολεύει τήν προσγείωση. Κι ἂν ἀκόμα βρεθεῖ μία φόρμουλα στό Eurogroup, μετά;

## Eurogroup: Η στιγμή που ο Γιάνης Βαρουφάκης μπαίνει καθυστερημένος



Υπάρχει χρόνος γιά τή «βίαση ὠρίμανση», πού λέει καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης;

Ξαναπαίζουμε τό ἴδιο ἔργο. Καί τώρα δέν εἴμαστε στό 2010 πού οἱ συνθήκες ἦταν ἀπείρως δυσκολότερες, πού ξαφνικά χρεωκοπήσαμε, πού ἡ Εὐρώπη δέν εἶχε καν σχέδιο ἀντιμετώπισης χρεωκοπίας κράτους, πού χρειάζομασταν 25 δῖς τό χρόνο δανεικά γιά νά συνεχίσουμε νά ζοῦμε. Τώρα, ἔστω καί μέ τόν πῖο ὀδυνηρό καί ἄδικο τρόπο, αὐτά τά ἔχουμε ξεπεράσει. Παρ' ὅλα αὐτά, βρισκόμαστε γιά ἄλλη μία φορά στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. **Γιατί 5 χρόνια**

**τώρα δέν ἔχουμε ἀποδεχτεῖ τήν πραγματικότητα, πιστεύουμε ὅτι ὅλοι κάνουν λάθος, ὅτι μποροῦμε νά συνεχίσουμε νά ζοῦμε μέ τόν ἴδιο τρόπο, χωρίς καμμία ἀλλαγή, καμμία προσπάθεια, καί οἱ ἄλλοι ὀφείλουν νά μᾶς συντηροῦν.**

Θά ἦταν πραγματικά ὠφέλιμο, μία φορά, ὅλοι αὐτοί πού φωνάζουν συνθήματα καί μιλᾶνε γιά «ἐκβιασμούς» καί «ἀποικιακούς πολέμους», νά ποῦν τί ἀκριβῶς ζητᾶνε. Πρακτικά, τί θέλουμε; Τί ζητᾶμε ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο;

Ὁ λαϊκισμός γιά κάθε πρόβλημα δέν ἔχει μία λύση ἀλλά ἕναν ἔνοχο. Δέν μιλάει ποτέ μέ στοιχεῖα, μέ πραγματικά δεδομένα, «πάνω ἀπό τούς ἀριθμούς εἶναι οἱ ἄνθρωποι». Συνθήματα, μόνο συνθήματα, βαριές λέξεις γιά νά μεταμφιέσουν τίς πολιτικές, νά τίς κρύψουν.

Ζητᾶμε τήν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους; Τόσα χρόνια λέγαμε ψέματα ὅτι αὐτό εἶναι ἡ αἰτία τῆς λιτότητας καί ὄχι ὅτι πρέπει νά ζοῦμε χωρίς τά 25 δῖς τό χρόνο δανεικά. Στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη τό χρέος ἀντιμετωπίζεται ἤδη, ἡ Πορτογαλία ἐκμεταλλεύεται τήν ποσοτική χαλάρωση τοῦ Ντράγκι, ἀντικαθιστᾶ τά μνη-

μονιακά δάνεια μέ ἄλλα φθηνότερα καί ἀπαλλάσσεται ἀπό βάρη δισεκατομμυρίων. Ὅχι μόνο οἱ μνημονιακές χῶρες ἀλλά καί οἱ ὑπόλοιπες κάνουν τό ἴδιο, ἐκμεταλλεύονται τή ρευστότητα καί ἀπομειώνουν τά δάνεια μέ ἐπιμηκύνσεις, κερδίζουν ἀπό τά φθηνότερα ἐπιτόκια.

Εμείς δέν μποροῦμε νά τό κάνουμε. Γιατί δέν μᾶς δανεῖζει κανείς, **γιατί μας θεωροῦν «ἀποτυχημένη» χώρα πού ἀρνεῖται νά ἐφαρμόσει ὅσα ὅλη ἡ Εὐρώπη κάνει γιά νά ξεπεράσει τά προβλήματά της.** Τό χρέος λύνεται ὅπως ἔχει κωδικοποιηθεῖ ἀπό τήν Εὐρωζώνη ἀπό τήν ἀρχή τῆς περιπέτειας: «Τό χρέος δικό μας, τά ἑλλείμματα δικά σας». Γι' αὐτό οὔτε καν συζητεῖται αὐτές τίς μέρες. Τά ἑλλείμματά μας εἶναι τό πρόβλημα.

Τί ζητᾶμε στ' ἀλήθεια; Λεφτά. Μέ μπερδεμένες διατυπώσεις καί εὐφημισμούς, θέλουμε «χῶρο καί χρόνο», θέλουμε «δημοσιονομικό χρόνο», δέν ζητᾶμε «νέα δάνεια», στ' ἀλήθεια ζητᾶμε λεφτά. Κι ἄλλα λεφτά. Νά μὴν τά δώσουν τά κράτη ὅποτε θά πρέπει νά μποῦμε σέ νέο πρόγραμμα, ἀλλά οἱ τράπεζες, δηλαδή οἱ εὐρωπαῖοι πολῖτες. Καί ἀπό τίς δικές μας τράπεζες νά τά δανειστεῖ μέ ἔντοκα γραμμάτια τό ἑλληνικό κράτος. **Δηλαδή κρυφός κρατικός δανεισμός, δηλαδή ἀφαίρεση τῆς ρευστότητας ἀπό τήν πραγματική οἰκονομία γιατί θά τήν ἀφαιμάξει τό κράτος, δηλαδή πάλι προβληματικές τράπεζες πού θά χρειάζονται ξανά ἀνακεφαλαιοποίηση, δηλαδή πᾶνε οἱ καταθέσεις μας.**

Προτιμᾶμε νά δανειζόμαστε ἀκριβότερα μέ ὀλέθριες συνέπειες, παρᾶ νά δεχτοῦμε τίς μεταρρυθμίσεις.

Μετονομασία τῆς πραγματικότητας, ἀλλαγή τῆς σημασίας τῶν λέξεων, the artist formerly known as Prince, ἡ Εὐρώπη τό ἔχει κάνει ἤδη ἀνέκδοτο. Δέν θέλουμε δανεικά ἀλλά λεφτά, ἡ τρῶικα θά λέγεται οἱ τρεῖς θεσμοί, τό πρόγραμμα θά λέγεται γέφυρα. Κι ἐμεῖς διαδηλώνουμε.

Γιά τί πράγμα ἀκριβῶς; **Θέλουμε**



Σημαῖες  
τοῦ ΠΑΜΕ  
στό 27ο  
Δημοτικό  
Σχολεῖο

Σελ. 3

Υπάρχει σχέδιο ἀφελλντισμοῦ;

Σελ. 15

## Κυβερνητική πορεία

Αγαπητοί συμπολίτες

Όπως είχαμε γράψει στο 61ο φύλλο (Νοέμβριος 2014), από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ή οποία πρόκειται να έλθει, δέν περιμένουμε σημαντικές αλλαγές στα οικονομικά και ότι δέν θά τολμήσει να προχωρήσει σέ ρηξικέλευθες τομές. Εκεί πού περιμένουμε περισσότερες αλλαγές είναι σέ θέματα κοινωνικά, έθνικά κ.λ.π. γιά τά όποια διακατέχονται από χρόνιες ιδεοληψίες. Ήδη έχουν αρχίσει και εμφανίζονται τά δεύτερα, ενώ γιά τά πρώτα δικαιωνόμαστε πριν αλέκτωρ λαλήσει. **Όμως ή ύπαρξη ενός έθνους δέν στηρίζεται μόνο στήν οικονομία. Στηρίζεται στίς αξίες, στήν ιστορία, στήν εθνική παρακαταθήκη, στήν γλώσσα και σέ χίλια δυό άλλα.**

Μιά πρώτη γεύση πήραμε μέ την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα γιά τόν Πρόεδρο Δημοκρατίας. Απογοητευθήκαμε γιατί ελπίζαμε νά ξεφύγει από την πεπατημένη. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ή λύση Μαρκεζίνη (τήν όποια είχαμε προτείνει), ήταν ή επόμενη μετά τόν Παυλόπουλο. Χάθηκε μιά μοναδική ευκαιρία νά εκλεγεί Άνάτατος Άρχων, ό



όποιος θά προσέδιδε ιδιαίτερη αίγλη στόν θεσμό και σεβασμό όλων τών χωρών πρὸς τήν Ελλάδα. Τουναντίον προτιμήθηκε όπως δήλωσε ή Λιάνα Κανέλλη, κάποιος «άκίνητος και βολικός». Ή όπως εἶπε ό Στέφανος Μάνος: «*Η επιλογή του κ. Παυλόπουλου γιά τήν ΠτΔ σηματοδοτεί, δυστυχώς, τήν αφομοίωση του κ. Τσίπρα από τό πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο.*»

Ένα «βασικό» έπιχειρημα πού τό ακούμε πολύ συχνά και δέν μπορέσαμε νά τό κατανοήσουμε, είναι ότι υπάρχει νωπή λαϊκή έντολη και οί έταίροι μας, όφείλουν νά σεβαστούν τήν έτυμηγορία του έλληνικού λαού. Δηλαδή αν κάποιος πάρει δάνειο από τήν τράπεζα, μπορεῖ νά πάει νά πει στόν τραπεζίτη: «Ξέρεις συγκάλεσα οικογενειακό συμβούλιο και αποφασίσαμε ότι δέν σου χρωστάω». Μέ τό ίδιο σκεπτικό ό Γερμανός θά υποστηρίξει ότι μέ σύνθημα: «δέν όφείλουμε κατοχικές αποζημιώσεις», ό λαός του τόν ενέκρινε και έτσι καθάρισε. Ή θά πούμε στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι: «Έχουμε νωπή έντολη από τόν λαό νά βαρέσουμε

νταούλια και έσεις νά χορέψετε πεντοζάλι» και από σεβασμό πρὸς τούς Έλληνες πρέπει νά πραγματοποιήσετε τήν έπιθυμία τους. Άς σοβαρευτούμε λίγο και νά θέτουμε πειστικά έπιχειρήματα.

Ό πρωθυπουργός όραματίστηκε και προσπάθησε νά κάνει μιά μεγάλη επανάσταση. Νά τά βάλει μέ τά άγρια θηρία και ό κόσμος ήταν στό πλευρό του. Ήταν δυνατόν νά πετύχει; Μόνον ένας τρόπος υπάρχει νά νικήσει ό Δαυίδ τόν Γολιάθ: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτην έκοπίασαν οί οικοδομούντες: εάν μη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις μάτην ήγγύτησεν ό φυλάσσων». Αν μελετήσει κάποιος τήν Παλαιά Διαθήκη και ακολουθώντας τήν Όμήρου Ίλιάδα, θά κατανοήσει πώς μπορούν νά ανατρέπονται μεγάλες ανισοροπίες υπέρ του αδυνάτου. Γι' αυτό και οί αρχαίοι Έλληνες δέν έπιχειρούσαν τίποτε σοβαρό αν δέν είχαν τούς οίωνους υπέρ τους. Όμως ό Αλέξης υποκατέστησε τήν ευλογία του Θεού, μέ τήν ευχή του κυρίου Ιερωνύμου, του κυρίου Βαρθολομαίου και άκουσον-άκουσον του ...Πάπα της Ρώμης.

Μακάρι νά μήν αποδειχθούμε Κασάνδρα (της όποιας οί δυσοίωνες προβλέψεις, έβγαιναν πάντα σωστές), αλλά όσο και νά προσπαθούμε νά είμαστε αισιόδοξοι, τά σημεία δέν μās ευνοούν.



Ίδιοκτήτης - Έκδότης - Διευθυντής  
**Χάρης Δημοῦτσος**

Έδρα: Κυριακῆς Λιόση 4  
13677 - Όλυμπιακό Χωριό

Τηλ.: 210 7785444 - 693 888 7040

Όμοιοτητέτυπο (fax): 210 2400068

e-mail: dekeleianews@gmail.com

**Συνδρομές:**

Δῆμοι - Όργανισμοί - Φορεῖς 100 €,  
Σύλλογοι 80 €, Ίδιωτες 30 €, Φοιτητές 15 €

Ή συνδρομή δίνεται γιά έτήσια παραλαβή τῆς έφημερίδας και δέν αποτελεί άμοιβή γιά δικαίωμα καταχωρήσεων.

Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Τά άρθρα άπνχοῦν τῆ γνώμη  
τῶν συγγραφέων τους

Εκτύπωση «STILVOPRESS»

ΤΗΛ.: 210 5781638

## Ρήσεις και αποφθέγματα

Όταν ρώτησαν τόν Σωκράτη νά τούς δώσει τόν όρισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δέν ανέφερε τίποτε γιά τήν συσσώρευση γνώσεων. «Ή μόρφωση, εἶπε, είναι θέμα συμπεριφοράς.

»Ποιούς ανθρώπους λοιπόν θεωρώ μορφωμένους;

1. Πρώτα απ'όλους αυτούς πού έλέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί νά έλέγχονται από αυτές.

2. Αυτούς πού αντιμετωπίζουν όλα τά γεγονότα μέ γενναιότητα & λογική.

3. Αυτούς πού είναι έντιμοι σέ όλες τους τίς συνδιαλλαγές.

4. Αυτούς πού αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα.

5. Αυτούς πού έλέγχουν τίς απολαύσεις τους.

6. Αυτούς πού δέν νικήθηκαν από τίς άτυχίες & τίς άποτυχίες τους.

7. Τελικά αυτούς πού δέν έχουν φθαρεί από τίς έπιτυχίες και τήν δόξα τους...»

*ellinonpaligenesia*

## Γλωσσικά

**Έπερχόμενος, επικείμενος:**

Έπερχόμενος, επικείμενος: Ή διαφορά γίνεται ευκολότερα αντιληπτή, αν συγκρίνουμε τίς έννοιες τών ρημάτων από τά όποια προέρχονται οί μετοχές (έπ-ερχομαι, επί-κείμαι). Τό έπερχομαι δηλώνει τήν κίνηση ενός προσώπου ή συμβάντος πρὸς τό μέρος μας, είναι αυτό πού ανεξάρτητα από τήν θέλησή μας εμφανίζεται (συχνά αιφνιδίως ή άπροόπτως). Γιά παράδειγμα, ή κατάρρευση του καθεστώτος θά έπέλθει σύντομα, ό θάνατος έπῆλθε άκαριαία (ή έπερχόμενη κατάρρευση, ό έπερχόμενος θάνατος).

Τό ρῆμα **κείμαι** δηλώνει τήν ύπαρξη απλώς ενός προσώπου ή πράγματος και ως σύνθετο (**επίκειμαι**) δηλώνει τήν ύπαρξη στο άμέσως προσεχές μέλλον. Τό «επικείμενο» δέν είναι αυτό πού «ερχεται», αλλά απλώς αυτό πού αναμένεται ότι θά συμβεί, είναι τό προσεχές, τό προσδοκώμενο. (Γιά παράδειγμα, οί επικείμενες εκλογές, οί επικείμενες συνομιλίες).

*Γεώργιος Δάλκος*

## Ή «Δεκέλεια» στό e-mail σας

Όποιος έπιθυμεί, μπορεί νά λαμβάνει τήν έφημερίδα μας στο ήλεκτρονικό του ταχυδρομείο, στέλνοντάς μας τό e-mail του χωρίς κανένα άλλο στοιχείο, στήν διεύθυνση: dekeleianews@gmail.com. Προαιρετικά μπορεί νά μās αναφέρει και τήν περιοχή πού κατοικεί.

**Έγγραφείτε συνδρομητές  
στήν έφημερίδα μας.**

**Ένισχύετε μιά προσπάθεια  
γιά τό καλό τῆς περιοχής.**

Τό site «Ελεύθερο Βῆμα Άχαρων»  
eleftherovima.wordpress.com του κυρίου  
Κώστα Ζίγκρη, εκτός του ότι μās προσφέρει  
έγκυρη ένημέρωση, δέν παραλείπει νά  
προβάλλει πάντα τήν έφημερίδα μας.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ» (Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ), που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα διεξαχθεί στις **8 Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 5.00 μ.μ.** στα γραφεία του σωματείου στο ανατολικό κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού. Κατά τη συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:



- Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 1/1/2014 έως 31/12/2014,
- Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια ως άνω περίοδο,
- Προγραμματισμός και προϋπολογισμός επόμενου έτους,
- Εισηγήσεις και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία, τις προοπτικές και τους στόχους του σωματείου.

Σημείωση: Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη Κυριακή 15/3/2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με την παρουσία όσων μελών είναι παρόντα, σύμφωνα με το Καταστατικό.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Σωτήριος Μαλλής

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ρίζος Τζαλακώστας

**18 έναντιον ενός;**

Συνέχεια από τη σελ. 1

κι άλλα δανεικά, για να μην κάνουμε όσα όλη ή υπόλοιπη Ευρώπη έχει αποφασίσει ως διέξοδο από την κρίση, θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε πάντα και θέλουμε να μās χρηματοδοτούν γι' αυτό. Τό αποτέλεσμα, 18 χώρες έναντιον μās. Ούτε μέτωπο του Νότου, ούτε «πλούσιοι και φτωχοί», ούτε δεξιοί κι αριστεροί. Η Ευρώπη και η Ελλάδα. Όλες οι χώρες, όλα τα κόμματα, όλων των πολιτικών κατευθύνσεων. Καμιά φορά πρέπει και να κουνάμε λίγο τό κεφάλι μας, να ξεζαλιζόμαστε, να ξεχνάμε την πολιτική και να καταφεύγουμε στην άπλη λογική: Είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να έχει άδικο και μόνο εμείς δίκιο; Είναι δυνατόν τό 41% του 1,92% της Ευρώπης να αποφασίζει ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να πληρώνουν 800.000 50άρηδες συνταξιούχους, να πληρώνουν τίς ζημιές των κρατικών επιχειρήσεων, και να ονομάζεται αυτό «δημοκρατία και λαϊκή έντολη»; Γιατί εκεί είναι τό πρόβλημα, εκεί ήταν πάντα. Και αυτή ή κυβέρνηση αρνείται να αλλάξει τό χρεωκοπημένο οικονομικό σύστημα. Προσπαθεί να τό διασώσει. Και από πάνω, ζητάει και λεφτά για να τό κατορθώσει.

Υπάρχουν οί δυνατότητες διεξόδου από τό άδιέξοδο. Αφού δέχονται όλοι ότι δέν πρέπει να δημιουργούμε συνεχώς έλλείμματα, τότε ή κάθε κυβέρνηση μπορεί να τό επιτύχει αυτό με τό δικό της τρόπο. Αν ή προηγούμενη τό έκανε με καταστροφικό τρόπο, ποιός εμποδίζει τή νέα κυβέρνηση να κάνει τίς δικές της επιλογές; Αλλά ή κυβέρνηση απορρίπτει τίς προτάσεις των εταίρων, απορρίπτει και τή λογική των «ισοδυναμιών», δέν θέλει να κάνει επιλογές, θέλει δηλαδή να διατηρήσει τίς ίδιες και τό κόστος τους να τό πληρώσουν

οί ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί έχουμε «άνθρωπιστική καταστροφή».

Πρίν λίγες μέρες ό Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης είπε ότι χρειαζόμαστε άλλα 6 δισ για να καλύψουμε 400.000 νέους συνταξιούχους πού έβγαλαν γρήγορα-γρήγορα σύνταξη και τώρα δέν έχουν να τους τήν δώσουν. 6 δισ, μισό μνημόνιο. Για τήν λιτότητα, λέει ό Μάρτιν Σουλτς, δέν φταίει ή Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ή πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Οί άλλες χώρες ξέρουν πολύ καλά τί συμβαίνει. Ξέρουν γιατί πληρώνουν. Νά τά βρούμε αυτές τίς ώρες στίς Βρυξέλλες και να μην συμβεί τό μοιραίο άτύχημα, είναι ένα μόνο βήμα. Ο κίνδυνος θά είναι συνεχώς μπροστά μας όσο τό πολιτικό σύστημα δέν αποφασίζει να πει όλη τήν αλήθεια.

Αντί γι' αυτό, ή κυβέρνηση συνεχίζει τίς επικοινωνιακές υπερπαραγωγές, με σκηνές πλήθους, διαδηλώσεις, έντονες συγκινήσεις, φορτισμένες λέξεις, «ό Σόιμπλε θέλει να μās κάνει σαπούνι». Οί γερμανικές σημαίες με τή χιτλερική σβάστικα φτιαγμένη από ευρώ, οί ευρωπαϊκές σημαίες πού καίγονται στίς πλατείες, οί δηλώσεις για ήρωικούς αγώνες απέναντι στην «Ιερή Συμμαχία των κερδοσκόπων», δέν είναι υπέρ του Σύριζα. Είναι έναντιον, έγκλωβίζουν στην πραγματικότητα τήν κυβέρνηση σε έναν άδιέξοδο δρόμο. Τήν οδηγούν στο ρόλο πού είχε προκαθορίσει τό σύστημα, να πάρει τήν απασφαλισμένη χειροβομβίδα και να οδηγήσει τή χώρα στη δραχμή. Θά είναι Θεία Δίκη, αλλά θά είναι κρίμα και για τήν «πρώτη φορά αριστερά» και για τή χώρα.

Φώτης Γεωργαλές  
athensvoice.gr

20/02/2015 (Πρίν τήν συνεδρίαση του Eurogroup)

**Σημαίες του ΠΑΜΕ**

**στό 27ο Δημοτικό Σχολείο**

Τήν Καθαρά Δευτέρα ή Λαϊκή Συσπείρωση διοργάνωσε «Κούλουμα» στον χώρο του 27ου Δημοτικού Σχολείου, με καλεσμένους όποιον επιθυμούσε. Μέχρις εδώ άψογα. Θεώρησε όμως ευκαιρία να κομματικοποιήσει τήν έκδήλωση αναρτώντας σημαίες του ΠΑΜΕ και έντός του προαυλίου και μέσα στην αίθουσα έκδηλώσεων. Δηλαδή αν αύριο ζητήσουν τό σχολείο ή ΝΔ, ό ΣΥΡΙΖΑ, ή ή Χρυσή Αύγή με ποιό επιχείρημα θά τους άρνηθούν;



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ**

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι στις ομάδες γυμναστικής που γίνονται στο σπιτάκι του Συλλόγου μας, στην οδό Κέδρων 11, υπάρχουν αυτή την στιγμή 4 ελεύθερες θέσεις.

- Τρίτη και Πέμπτη : 9.30 - 10.30 1 θέση
- Τρίτη και Πέμπτη : 10.30 - 11.30 2 θέσεις
- Τρίτη 18.00 - 19.00 και Παρασκευή 17.00 - 18.00: 1 θέση

Εάν ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλέσετε στο 210-8169431  
Η δραστηριότητα είναι ανοιχτή σε μέλη και μη μέλη που κατοικούν εντός ή εκτός Βαρυμπόπης.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Βαρυμπόπης

**ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ  
ΡΑΦΕΙΟ  
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ**

*Ειρήνη*



**Ράβουμε υατά παραγγελία στα μέτρα σας!!!**

- Κουστούμια • Ταγιέρ • Φούστες • Παντελόνια
- Υπερμεγέθη XXXL
- Κουρτίνες • Καλύμματα • Παπλωματοθήκες

Κ. Κεντέρη 29 - Ολυμπιακό Χωριό  
Τηλ.: 210 2476223 Κιν.: 6944 901816

## Ημέρα των τριών Ιεραρχών

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου παρακολούθησα με τα εγγόνια μου την Θεία Λειτουργία των τριών Ιεραρχών.

Εισερχόμενος εις τον Ναό, καταρχάς χάρηκα, γιατί πρώτη φορά είδα γεμάτη την εκκλησία με παιδιά, σπάνιο γεγονός σε άλλες εορτές/Κυριακές. Αλλά αυτήν την φορά τίμησαν τους προστάτες της παιδείας, τους τρεις Ιεράρχες, και με την συνοδεία των δασκάλων/καθηγητών τους.

Αυτό όμως που με λύπησε, με προβληματίσει, μου δημιούργησε ανησυχία, είναι το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Αυτά που θα διαχειριστούν τη τύχη της χώρας μας.

Από πού να αρχίσω, από τις ενδυμασίες τους, λες και πήγαιναν εκδρομή στην Πάρνηθα ή επισκέπτονταν κάποιο Μουσείο. Φορούσαν παπούτσια αθλητικά, ακαλαίσθητα μπουφάν και τζινς, κάποια από τα κορίτσια έφεραν μπουφάν με κουκούλα και με τον ορειβατικό σάκο στην πλάτη, άλλες φορούσαν παντελόνι τύπου κολάν και σχεδόν όλες με απεριποίητα μαλλιά. Καθισμένοι στις καρέκλες σαν να ήταν ανήμποροι γέροντες, δεν σηκώνονταν για να αποδώσουν τον απαιτούμενο σεβασμό στις ιερότερες στιγμές της Θείας Λειτουργίας αλλά ούτε στην εμφάνιση του Ιερέα στην Ιερά Πύλη. Το πιθανότερο από άγνοια και όχι από ασέβεια, καθώς δεν μπορούσαν να το δεχθώ, όποτε απαιτείτο, τους έκανα νόημα να σηκωθούν, τα παιδιά υπάκουαν χωρίς καμιά αντίρρηση.

Τα περισσότερα παιδιά έλαβαν την Θεία Κοινωνία, αλλά αμέσως μετά αποχώρησαν του Ναού, αφήνοντας τον Ιερέα, τους Ψάλτες και κάποιους γονείς/παππούδες και φυσικά τους καθηγητές τους. Μεταξύ των καθηγητών και ο Θεολόγος καθηγητής που με την άψογη εμφάνισή του διάβασε το πανηγυρικό της ημέρας, που αφορούσε κυρίως τους μαθητές, αλλά οι μαθητές του, απουσίαζαν.

Με το τέλος της Θείας Λειτουργίας, έφυγα πιο προβληματισμένος, διερωτώμενος, γιατί, γιατί όλα αυτά, τι φταίει, ποιοι ευθύνονται για την μη ένδειξη του απαιτούμενου σεβασμού στην Θεία Λειτουργία από την πλειονότητα των μαθητών, και τι μπορούμε να κάνουμε.

Τώρα, θα μου πείτε, και όπως πάντα, οι άλλοι φταίνε, όπως, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι αρμόδιοι φορείς της παιδείας. Όχι, δεν φταίνε μόνο αυτοί. Όλοι μας φταίμε. Πρωτίστως φταίει η οικογένεια, οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά. Γιατί από αυτούς το παιδί θα πάρει την καλή ανατροφή, τις πρώτες καθοδηγητικές του βήσεις για την θρησκεία, για την ζωή. Στην οικογένεια πλάθεται η κόσμια αγωγή και παιδεία καθώς και ο χαρακτήρας του και σύμφωνα με την ρήση του Πλάτωνα «η σωστή ανατροφή είναι κεφαλαίωδης, αρχή της παιδείας». Κατά συνέπεια, η σωστή ανατροφή- παιδεία είναι η πηγή και η ρίζα της αρετής. Θυμόμαστε τους γονείς μας, για να στηρίξουν τα νέα φυτά έβαζαν πασσαλούς, έτσι και εμείς οι γονείς/παππούδες, δίδασκαλοι να εμφυτεύουμε με μεγάλη επιμέλεια και προσοχή στην ψυχή των νέων μας, υποθήκες και συμβουλές ώστε να διαμορφώσουν σωστούς χαρακτήρες, για τους οποίους θα καμαρώνουμε. Επιτρέψτε μου να σας πώ στο παρελθόν,

στα δικά μας πτωχά παιδικά - σχολικά μας χρόνια για να συγκρίνουμε το παρόν με το παρελθόν, για εξαγωγή συμπερασμάτων, και ο καθένας ας ενεργήσει ανάλογα, για το καλό των παιδιών/εγγονών του.

Όλοι θυμόμαστε το χέρι της μαμάς ή της γιαγιάς ή του παππού που μας πήγαινε στο σχολείο τις εορτές/Κυριακές με μπλωμένα αλλά καθαρά ρούχα, χτενισμένοι, με γυαλιστερά παπούτσια (σκαρπίνια τα έλεγε η γιαγιά μου) που τα φοράγαμε μόνο τις Κυριακές/εορτές.

Στην συνέχεια, ο δάσκαλος μας, μας επιθεώρουσε, αν κάποιος δεν φορούσε καθαρά ρούχα του έλεγε «εσύ... είσαι ατημέλητος την άλλη Κυριακή ...» και ας μην γνωρίζαμε τι θα πει ατημέλητος, λίγο ή πολύ καταλαβαίναμε και συμμορφωνόμασταν. Αλλά και ο δάσκαλος έδινε το καλό παράδειγμα. Ακόμα θυμάμαι το όνομά του, κύριο Δούμπλη τον έλεγαν. Φόραγε γυαλισμένα παπούτσια, κουστούμι με κοφτερή τσάκιση και φυσικά πάντα κουρεμένος και ξυρισμένος. Ήταν δάσκαλος με τα όλα του που λέμε. Με το αυστηρό ύφος του, με το ευπρεπές πάντα ντύσιμό του, και πάντα με το παράδειγμα στην συμπεριφορά του διδασκε τους μαθητές του. Μετά την συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο του σχολείου και σε στοίχιση τριών γραμμών πηγαίναμε στην εκκλησία, όπου παίρναμε θέση στο κέντρο της εκκλησίας, δεξιά τα αγόρια αριστερά τα κορίτσια. Απόλυτη ησυχία επικρατούσε καθ' όλη την διάρκεια του εκκλησιασμού. Παρακολουθούσαμε τους γονείς/παππούδες μας μιμούμενοι τις κινήσεις τους, τις οποίες θεωρούσαμε ιερές. Με αυτό τον τρόπο μαθαίναμε πότε να κάνουμε τον σταυρό μας, πότε να σηκωθούμε... κ.λπ. Μαθητής της 1ης ή 2ας ή 3ης τάξης θα έλεγε το Πάτερ ημών, και μαθητής της 4ης ή 5ης ή 6ης τάξης θα έλεγε το Σύμβολο της Πίστεως και όχι διαβάζοντάς τα.

Με αυτές και άλλες πολλές καλές Αρχές μεγαλώσαμε, και αυτό το οφείλουμε στους γονείς / παππούδες μας και στους σεβαστούς μας δασκάλους, που με το παράδειμά τους και την ορθολογική διδασκαλία τους, διαμόρφωναν εξαιρετους μαθητές, τόσο στα γράμματα όσο και στον χαρακτήρα, έτοιμους να εργασθούν για το καλό της πατρίδας.

Παρά την φτώχεια και την πείνα μας, έτσι, μεγαλώσαμε με υψηλό ήθος, πίστη στην Ορθοδοξία μας, στα ήθη, έθιμα, παραδόσεις και φυσικά στην ιστορία μας.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, είναι αδήριτη η ανάγκη τα παιδιά μας να μην ξεφύγουν από τα ήθη, έθιμα, παραδόσεις, θρησκεία και την αληθινή ιστορία μας, γιατί λός που τα ξεχνά δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης το Έθνος μας κινδυνεύει ακόμη περισσότερο. Θα αφεθούμε να γίνουμε βορά από τα μεγάλα Έθνη; Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη όλοι μαζί γονείς/παππούδες, οι αρμόδιοι φορείς της εκπαίδευσης, οι Ταγεί του Έθνους να σταθούμε δίπλα στην νεολαία μας καθοδηγώντας την σωστά για το καλό τους και κατ' επέκταση για το καλό του Έθνους μας.

2 Φεβρουαρίου 2015  
Χρήστος Δ. Γιανταμίδης  
Θρακομακεδόνες

## Θετικός απολογισμός των 5 μηνών από τον Δήμαρχο στην κοπή της πίττας του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων

Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα του, παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών και Προέδρου του κ. Γιάννη Κασσαβού και του Α' Αντιπροέδρου και Αντιδημάρχου Θρακ/νων κ. Αναστάσιου Χίου. Την εκδήλωση προλόγισε ο Β' Αντιπρόεδρος κ. Παπαματθαίου, ενώ την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Λάμπρος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος.

Ο κ. Κασσαβός αντάλλαξε θερμές ευχές με όλους τους παρευρισκομένους και ευχαρίστησε θερμά τον κ. Παπαματθαίου για το έργο και την προσφορά του στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Επίσης, ο Δήμαρχος Αχαρνών έκανε ένα μικρό απολογισμό αναφερόμενος στην κακή κατάσταση του Δήμου που παρέλαβε, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ως νέα Δημοτική Αρχή



αλλά και στην επιτυχή αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών συνθηκών, τονίζοντας ότι: **«Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τις υπηρεσίες του Δήμου που αντιμετώπισαν επιτυχώς την επέλαση του πρόσφατου χιονιά στους Θρακομακεδόνες, καταφέροντας υπό αντιξοές συνθήκες να κρατήσουν ανοικτούς τους δρόμους, αλλά και στις Αχαρνές κατά τη διάρκεια της καταστροφικής νεροποντής του περασμένου Οκτωβρίου. Ειδικά στους Θρακομακεδόνες, οι υπηρεσίες του Δήμου έδωσαν μία μεγάλη μάχη, χρειάστηκαν εκατοντάδες φορτηγά για να καθαρίσουν τα κενά οικοπέδα από τα κομμένα κλαδιά και τα σκουπίδια που είχαν συσσωρευτεί εκεί. Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες αφού ήδη ξεκίνησε η ανακατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου. Η ετοιμότητα και ο καλός συντονισμός των εργαζομένων μας αποτελούν τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής της λειτουργίας του Δήμου και μεταδίδουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ασφάλειας στους κατοίκους του Δήμου μας. Να τονίσω πως το τι παραλάβαμε δεν το αναφέρω ως δικαιολογία, αλλά γιατί πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν από τι αφετηρία ξεκινάμε!»**

### ΚΑΠΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΟ ΚΑΠΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 09:00 π.μ. ΕΩΣ 14:00 μ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132140323

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

### Αναγγελία Γάμου

♥ Ο Χριστόφορος Κουσιδής του Κωνσταντίνου και της Ζεϊνάμπ το γένος Κουσιδου, ο οποίος γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής και η Στεφανία Ορφανίδου του Χαραλάμπους και της Μαρίας τό γένος Σαρηγιαννίδη, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, θα τελέσουν τον γάμο τους στα Άνω Λιόσια Αττικής.

## Ιατρός Συμποσίαρχος και μουσικής επιστάτης

**Μ**έσα στις παραδόσεις του Έλληνας ανθρώπου, με χρονικές αρχές που σβήνουν στα όρια του μύθου, υπήρξε αναμφισβήτητο το συμπόσιο ή ο πότος που ήταν όλως διάφορος του δείπνου και ελάμβανε χώρα με συγκεκριμένες ενδιαφέρουσες διατυπώσεις. Πολλές φορές παρευρίσκοντο με πρόσκληση στο συμπόσιο πρόσθετοι συμπότες, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στο δείπνο. Το γεγονός αυτό επιμαρτυρεί στην άποψη ότι το συμπόσιο ακολουθούσε το δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου οι Έλληνες πρόγονοι συνήθως δεν έπιναν. Μετά την εξάντληση των εδεσμάτων, περί το τέλος δηλαδή του δείπνου, γινόντουσαν σπονδές και αφού εψάλλετο ο παϊάν άρχιζε το συμπόσιο δηλαδή ο πότος, όπως φαίνεται στο συμπόσιο του Πλάτωνα.

Στην αρχαία Αθήνα λάβαιναν χώρα συχνά συμπόσια και κατά τη διάρκεια τους εκορυφώνετο η ευωχία με ευχάριστες και σπουδαίες συνδιαλέξεις με μουσική και χορό με παίγνια-αθύρματα και άλλα ψυχαγωγήματα που γέμιζαν με ψυχική ευεξία τους συμπότες. Ο οίνος ανεμειγνύετο πάντοτε με νερό ή δε πόση ακράτου οίνου εθεωρείτο γνώρισμα βαρβάρων. Με ψηφοφορία εξέλεξαν συμποσίαρχο, ο οποίος επέβαλλε την τάξη στο συμπόσιο. Ο Πλάτωνας προτιμά σαφώς τα συμπόσια στα οποία οι φιλοσοφικές συζητήσεις ήταν το κυρίαρχο θέμα και όπως φαίνεται στο συμπόσιό του κυριαρχούσε η πνευματική και φιλοσοφική συζήτηση.

Χρόνια τώρα στο κέντρο των Θρακομακεδόνων σε συγκεκριμένο χώρο με ακριβεία στο σπίτι ευγενούς φίλου έχουμε συμπόσια όμοια με τα των αρχαίων Ελλήνων. Κάθε Πέμπτη, δηλαδή τέσσερις φορές το μήνα, γίνεται συγκέντρωση ορισμένων φίλων και γνωστών με εσώτερο πνευματικό αίτημα τη γνώση. Οι συνδαιτυμόνες που βλέπουν «τις Κυριακές κολλαρισμένες, τις Δευτέρες λαχανιασμένες, τρικυμισμένες τις Τρίτες, τελματωμένες τις Τετάρτες, κουρασμένες τις Παρασκευές και λουλακισμένα τα Σάβ-

βατα» κάνουν τις Πέμπτες με την έμπνευση και την αγάπη του έξοχου φίλου μας Λεωνίδα Ζωγράφου ημέρες «που ντυνόμαστε γνώση, αισθητική, ποίηση, φιλοσοφία και μύθο και ανασταίνουμε τις ψυχές μας σε παραδείσια πνευματική έξαρση». Θεωρώ το Λεωνίδα Ζωγράφο φίλο μου και γνωρίζω ότι μοιράζεστε μαζί μου την εκτίμηση μου. Γιατρός, χειρουργός οφθαλμίατρος, επιτυχημένος στο χώρο του, διδάκτωρ της Ιατρικής αλλά και «μουσικής επιστάτης». Δημιούργησε θαυμάσια οικογένεια και με τις δυο κόρες του συγκροτεί υπόδειγμα ανθρώπων, φίλων, Ελλήνων. Η μουσική του κατάρτιση είναι τεράστια, η συλλογή του δε σε μουσικές δημιουργίες απίστευτα υπεράριθμη. Ευγενής, προσπτός, καλοκάγαθος, ονειροπόλος, ονειροφάντης, τρυφερόκαρδος, λιθοβολημένος από τη μελαγχολία μερικές φορές, αλλά κρατάει στα χέρια του το μίτο μιας σφύζουσας πνευματικής φωλιάς με αυτοθυσιαστική παράδοση σε όλους μας. Φανταστείτε το μόνιμο συμποσίαρχο να χτυπάει το κουδούνι και να κάθονται στη σειρά: η Νόνη και ο Ηλίας Παπαντωνάτος, η Παλμύρα και ο Ανδρέας Παπαματθαίου, η Βαρβάρα Μπακάλη, η Αρετή και ο Γιώργος Λιβανός, η Εύα Δημόντα, η Αργυρώ και ο Κώστας Ζήσιμος, η Όλγα Αδαλοπούλου, η Ρένια και ο Κώστα Παγώνης, η Βούλα Γκιολή, ο Γιάννης Φρέρης, η Αφροδίτη Μπερσή, η Αθηνά Σιγανού, η Ειρήνη και ο Παναγιώτης Κουράκος, η Βάνα και ο Δημήτρης Λεμπέσης, ο Θύμιος Ράππος, ο Γεράσιμος Φαραντός, η Μαρία Τσιμπουράκη, η Καίτη Κούβαρη, ο Γιάννης Παπαδοπούλου, η Τζούλια Δασκαλάκη, η Ελένη Κατάρρα, η Λόλα Κοντολέων και ο υπογράφων.

Τα συμπόσια με τους συμποσιαστές σε έξαρση δε διαθέτουν κατόπιν αυστηρής εντολής του συμποσίαρχου, Λεωνίδα Ζωγράφου – φέρει τρείς εκτός των άλλων σοβαρούς τίτλους, άρχων της πόσεως, συμποσίαρχος, ή βασιλεύς – οινοχόους και οινηρούς θεράποντες. Σας δηλώνω με προ-

φανή λύπη ότι ο συμποσίαρχος δεν επιτρέπει την επαναφορά και του αρχαίου τυπικού. Κατά την έναρξη έπιναν με μέτρια ποτήρια. Στη συνέχεια και με την αύξηση της ευωχίας έπιναν με μεγαλύτερα. Στο συμπόσιο του Πλάτωνα βλέπουμε το Σωκράτη και τον Αλκιβιάδη να κατεβάζουν μονορούφι μέγα έκπωμα ο καθένας δηλαδή δοχείο που χωρούσε 8 κοτύλες – κύπελλο – μονάδα μετρήσεως υγρών με δύο λαβές – και μάλιστα απνευστί ή αμυστί κατά το αρχαιότερον.

Σοβαρή έλλειψη του δικού μας συμποσίου είναι ότι ο βασιλεύς συμποσίαρχος Λεωνίδα Ζωγράφος απαγορεύει την είσοδο στο συμπόσιο αυλητρίδων, ορχηστρίδων και κιθαρωδών. Έχεις όμως το συμπόσιό μας και δύο άλλες σοβαρές ελλείψεις. Αντί για ανάκλιτρα έχει καρέκλες οι οποίες στερούνται υπαγκωνίων – μαξιλαριών.

Επιφυλάσσομαι να υποβάλω γραπτή πρόταση στο συμποσίαρχο να χρησιμοποιούμε κύλικες, φιάλες και ρυτά και κατά την ώρα του συμποσίου κώμος να κρούει τύμπανο για ψυχική έξαρση και ανάταση των παρευρισκομένων. Στο δικό μας συμπόσιο μετά την εξάντληση του θέματος της ημέρας υπέροχες γυναίκες και σύζυγοι στρώνουν το τραπέζι με τραπεζομάντηλο. Ο ποιητής γράφει «αν αφήσετε τις γυναίκες θα στρώσουν με τραπεζομάντηλα όλη τη γη». Προτείνω να τις αφήσουμε. Στη συνέχεια χειροκαμώστρες πεπειραμένες φέρνουν τα φαγητά από τα σπίτια τους. Υπέροχους κεφτέδες η μία, γεμιστό κοτόπουλο η άλλη, πίπτες κάθε είδους όλες, φάβα και κάθε είδους λιχουδιά. Τις κατηγορώ μόνον ότι δε μαγειρεύουν κουρκούτι και κατσαμάκι και θα ζητήσω από το συμποσίαρχο να λάβει μέτρα. Πίνουμε κρασί σε απλά ποτήρια και χαμογελάμε ο ένας στον άλλο πρόσωπο προς πρόσωπο και κοιταζόμαστε στα μάτια άνθρωπος προς άνθρωπο.

Ας γυρίσουμε λοιπόν στις παραδόσεις μας και τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο Άγιος Βασίλειος που έρχεται από τις χώρες των υπερβορείων είναι το δικό μας αρχέτυπο

που μετεξελιχθηκε σε παγκόσμιο και συνδέεται με την «κερυνίτιν έλαφον» την οποία με διαταγή του Ευρυσθέα έπρεπε να συλλάβει και να την φέρει ενώπιον του ο Ηρακλής. Έφτασε στη χώρα των Υπερβορείων ο ήρωας και εκεί τον υποδέχθηκε η Άρτεμις. Μεταφράζω από τον 3ο Ολυμπιόνικο του Πινδάρου στοίχοι 26-33.

*«Εκεί η αλογολάτισσα κόρη της Λητούς Τον υπεδέχθη σαν ήρθε από της Αρκαδίας τις βουνοπλαγές και τα κυματιστά φαράγγια*

*Όταν εξαναγκασμένος από τον πατέρα του τις εντολές του Ευρυσθέα έπρεπε να εκτελέσει*

*Φέρνοντας του την ελαφίνα την χρυσοκέρατη*

*Αυτή που κάποτε η Ταυγέτη*

*Είχε αφιερώσει στην όρθια Αρτέμιδα*

*Αυτήν ακολουθώντας ε γνώρισε και εκείνη τη χώρα που βρίσκεται πίσω από του παγωμένου βορά τους ανέμους.*

*Εκεί αφού εστάθη τα δέντρα εθαύμασε».*

Άλλωστε και ο Ησίοδος συνηγορεί στην άποψη του Πινδάρου, αφού μας παραθέτει πληροφορίες των ιερών της Δήλου για σχέσεις με τους υπερβορείους.

Ο συμποσίαρχος γιατρός Λεωνίδα Ζωγράφος επέλεξε και δημιούργησε κέντρο αυτοπαιδείας που σφύζει από παράδοση ελληνικότητας, επιστήμης, φιλοφροσύνης και ευωχίας πνευματικής με ανθρώπους που θεωρούν την ελευθερία του λόγου και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου θεμελιώδεις επιλογές ζωής. Όλοι αυτοί ανήκουν σε εκείνους που θεωρούν τα προβαλλόμενα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είδωλα ξένα προς την ελληνικότητα και την κληρονομιά μας. Δημιουργός και υποστηρικτής αυτού του πραγματικού πνευματικού κέντρου είναι ο φίλος μου γιατρός και συμποσίαρχος που η ζωή του και η δράση του समाδεύει την πνευματική ζωή των Θρακομακεδόνων. Ακριβώς γιατί κατασκεύασε ένα χώρο στον οποίο όλοι εμείς κοινωνούμε πνευματικές και ηθικές αξίες.

**Κωνσταντίνος Καλογεράς**

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε, να τιμήσουμε όλοι μαζί την «**Ημέρα της Γυναίκας**»  
**Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015 - ώρα 18.00μμ**  
Στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

Την ίδια ημέρα θα δοθεί Τσάι «Αλληλεγγύης»  
Τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν σε  
πάσχουσες οικογένειες της περιοχής μας.  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Σημείωση : Το site του Συλλόγου είναι <http://www.sgthrak.gr>

### Κύκλοι Μητέρων

Οί Κύκλοι τῶν Μητέρων καί τῆς Προνοίας Θρακομακεδόνων διοργάνωσαν «τραπέζι» στίς 15 Φεβρουαρίου στό ΠΚΘ, μέ σκοπό τήν ενίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Τριάδος.



### ΠΑΡΝΗΘΑ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Πωλείται οικόπεδο από ιδιοκτήτη, στη θέση «Μπίλιζα» κοντά στην πλατεία και σε συγκοινωνίες, 1003 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286

## Στο Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής για τα απορρίμματα ο Δήμαρχος Γ. Κασσαβός

Τις εργασίες του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γ. Κασσαβός. Το συνέδριο που διοργάνωσαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΣΔΝΑ είχε θέμα: "Βιώσιμη, Οικολογική, Οικονομική διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική".

Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να εξηγήσει αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αχαρνών τόσο με την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου, τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη, τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, καθώς και με τους Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Πέτρο Φιλίππου, Γιώργο Καραμέρο, Χρήστο Καπατάη.



Ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός δήλωσε: «*Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να αποδειχθεί σωτήριος μοχλός ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και της προστασίας του Περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αχαρνών, παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα και συνεργαζόμαστε στενά με την Περιφέρεια Αττικής και όλους τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων μας που να εξασφαλίζει ταυτόχρονα προοπτική ανάπτυξης, αλλά και οικονομία. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά πως το 2012 ο Δήμος Αχαρνών κατέβαλε το ποσό των 2 εκ. ευρώ (!) για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων!*»

## Η εκδήλωση για την κοπή πίτας της παράταξης «Για την Πόλη μας»

Σε πολύ ευχάριστο κλίμα η Δημοτική Παράταξη «Για την πόλη μας» έκοψε την πίτα της για το 2015.

Ο κ. Σωτήρης Ντούρος, σημείωσε ότι μια ήττα είναι ανθρώπινο να δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα. «*Όμως δεν παραγνωρίζουμε ότι ο αχαρναϊκός λαός τίμησε την παράταξη με μεγάλο ποσοστό και αυτό το τιμούμε. Ως αξιωματική αντιπολίτευση ασκούμε τον ρόλο τον οποίο μας ανέθεσαν οι δημότες υπεύθυνα. Στεκόμαστε απέναντι στη διοίκηση στα θέματα που κρίνουμε ότι θίγεται το συμφέρον της πόλης. Στεκόμαστε όμως αρωγοί στα ζητήματα στα οποία η διοίκηση προωθεί τις σωστές λύσεις και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σε πολλά από αυτά ζητήματα έχουμε συμφωνήσει.*»



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ πολλών συντοπιτών μας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιάννα Τσουπρά και Γιάννης Σμέρος, ο πρώην Δήμαρχος Τάσος Μουστακάτος, ο συγγραφέας Ιωάννης Κορνιλιάκης κ.α.

## «Αρωγή»



Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00 οι μαθητές των Μοντεσσοριανών Σχολείων – Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας επισκέφθηκαν το Κέντρο παιδιών με ειδικές ανάγκες «Αρωγή» του Δήμου Αχαρνών, που εδρεύει στους Θρακομακεδόνες. Η ορχήστρα του σχολείου έπαιξε για τους μαθητές της «Αρωγής» Χριστουγεννιάτικες και άλλες μελωδίες και τα παιδιά τραγούδησαν όλα μαζί γνωστά μουσικά κομμάτια. Η Διεύθυνση του σχολείου παρέδωσε στον Πρόεδρο της «Αρωγής» κ. Γκασούκα, δωροεπιταγές αξίας 300 ευρώ (χρήματα που προέρχονταν από το Χριστουγεννιάτικο bazaar του σχολείου). Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοίκηση της Αρωγής για να καλύψουν γενικότερες ανάγκες τη «Αρωγής».

## Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, την Τρίτη 20-1-2015 και Πέμπτη 22-1-2015, τοποθετήθηκαν στον Δήμο μας 4 σταθμοί μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών.

Οι σταθμοί μέτρησης τοποθετήθηκαν αρχικά στις περιοχές: Αγία Άννα, Κόκκινος Μύλος, Κεντρικό Μενίδι και Θρακομακεδόνες, με την προοπτική μετεγκατάστασής τους διαδοχικά σε όλες τις περιοχές του Δήμου, με στόχο τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Μέχρι το τέλος του 2015 η Ε.Ε.Α.Ε θα αναπτύξει μία διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να πραγματοποιούν αιτήματα, η διεύθυνση της οποίας θα γνωστοποιηθεί σε νεότερη ανακοίνωσή μας.

Πληροφορίες: κα Παπαδονικολάκη, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τηλ. 2132072304.

## 428.567 € υπεξεραιθέντα δημοτικά τέλη διεκδικεί ο Δήμος Αχαρνών

**428.567,55€** υπεξεραιθέντα χρήματα από δημοτικά τέλη διεκδικεί ο Δήμος Αχαρνών μετά από ενέργειες του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού από τις εταιρείες πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος Energa Power Trading A.E. και Hellas Power A.E.

Με στόχο τη διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων των δημοτών μας, ο Δήμος Αχαρνών παρίσταται ως Πολιτική Αγωγή κατά των εταιρειών Energa Power Trading A.E. και Hellas Power A.E., διεκδικώντας **428.567,55€** υπεξεραιθέντα χρήματα τα οποία εισπράχθηκαν μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος αλλά δεν αποδόθηκαν ως Δημοτικά Τέλη στον Δήμο Αχαρνών για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο

του 2011 έως τον Ιούλιο του 2012. Τα δημοτικά τέλη αφορούν τέλη ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, τέλη ακινητής, περιουσίας, φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων, κλπ.

Η οικονομική ζημία που προξένησαν στον Δήμο Αχαρνών οι δύο παραπάνω εταιρείες ανέρχεται στο ποσό των 428.567,55 ευρώ, και συγκεκριμένα 261.176,31 ευρώ από την Energa Power και 167.391,24 ευρώ από την Hellas Power.

Η υπόθεση θα εκδικασθεί ενώπιον του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, και ο Δήμος Αχαρνών θα διεκδικήσει την απόδοση των υπεξεραιθέντων δημοτικών τελών αλλά και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

## Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο από τον Δήμαρχο για το κλείσιμο του Κέντρου μεταναστών στην Αμυγδαλέζα

Με αφορμή το τραγικό συμβάν την Παρασκευή 13/02 της αυτοκτονίας ενός νέου ανθρώπου που κρατούνταν στο Κλειστό Κέντρο Φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στην Αμυγδαλέζα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, συγκλήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ του Σαββάτου 14/02/2015 με μοναδικό θέμα την έκδοση απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού στην οποία αναφέρεται ότι:

- Η μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας δεν μπορεί να ασκείται μέσω στρατοπέδων κράτησης μεταναστών.
- Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί άμεσα το οξύ κοινωνικό και ανθρωπιστικό ζήτημα που συνεπάγεται η παρουσία χιλιάδων μεταναστών στη χώρα μας.
- Ειδικότερα, ο Δήμος Αχαρνών έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και δεν αντέχει περαιτέρω γκετοποίηση και κοινωνική υποβάθμιση.

- Η μέχρι σήμερα λειτουργία του κλειστού Κέντρου Φιλοξενίας παράνομων Μεταναστών στην Αμυγδαλέζα αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για τα θεμέλια της τοπικής μας κοινωνίας.

- Οι συνθήκες λειτουργίας και κράτησης στο Κέντρο Μεταναστών στην Αμυγδαλέζα αποτελούν ντροπή για την ανθρωπινή αξιοπρέπεια και παραβιάζουν κατάφωρα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
- Και τέλος το ηθικό χρέος που έχουμε ως Δημοτική Αρχή να προστατέψουμε την κοινωνική ειρήνη, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των κατοίκων μας, αλλά και την ασφάλεια και αξιοπρέπεια των ανθρώπων που κρατούνται στο κέντρο κράτησης.

**Πρότεινε στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητηθεί από την επίσημη πολιτεία το άμεσο και οριστικό κλείσιμο του κέντρου κράτησης στην Αμυγδαλέζα, η άμεση και ασφαλής εκκένωση του κέντρου, με ταυτόχρονη απομάκρυνση όλων των ατόμων που κρατούνται εκεί. Η πρόταση του Δημάρχου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.**

## Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός πραγματοποίησε επίσκεψη την Πέμπτη 12/02/15 στο νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ Γιάννη Πανούση, στο πλαίσιο των διμερών επαφών του για την πάταξη της παραβατικότητας και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στις Αχαρνές, αμέσως μετά την εξαγγελία των προγραμματικών δηλώσεων.

Στη συνάντηση, ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ενημέρωσε λεπτομερώς τον νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της ΕΛ.ΑΣ. Ο κ Κασσαβός συζήτησε με τον νέο Υπουργό τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι των Αχαρνών εξαιτίας της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας και της παράνομης λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης Λαθρομεταναστών στην Αμυγδαλέζα, ενώ ζήτησε τη δέσμευσή του για την άμεση υλοποίηση του συμφώνου συνεργασίας με στόχο τη διαρκή και αποτελεσματική αστυνόμευση των Αχαρνών. Επίσης, παρών στη συνάντηση ήταν και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ Δημήτρης Τσακνάκης.

Ο Υπουργός από την πλευρά του δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει σύντομα νέα συνάντηση, όπου θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συμφώνου συνεργασίας και τόνισε ότι συνιστά μεγάλη πρόκληση η **λειτουργία ενός πρότυπου αστυνομικού κέντρου στο εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο της Αυλίζας με τη μεταφορά επιπλέον δυνάμεων και υπηρεσιών από την ευρύτερη περιοχή**, το οποίο στο μέλλον θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με αντίστοιχα προβλήματα. Ενώ επεσήμανε πως σύντομα θα δωθεί λύση και για το Κέντρο Μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, για το οποίο ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με την αρμόδια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου.

## Εκδήλωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στις 15 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.30 π.μ στην κατάμεστη αίθουσα της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών, η εκδήλωση για την συμπλήρωση 8 ετών από την εύρεση του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών, με στόχο την ανάδειξη, προβολή και πλήρη αποκατάσταση του, που συνδιοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ σε συνεργασία με τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών. Παραβρέθηκαν οι βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Δέδες, Νίκος Ορφανός, Παύλος Χαϊκάλης και ο κ. Ιάκωβος Ποθητός ως εκπρόσωπος του Α Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αλέξη Μητρόπουλου, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος του σωματείου ΔΙΑΣΩΜΑ κ. Σταύρος Μπένος η Αρχαιολόγος, Συγγραφέας και ανασκαφέας του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών Μαρία Πλάτωνος - Γιώτα, η αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής κ. Γιάννα Γκουρτζιούμη, η προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών κ. Έλενα Κασωτάκη, ο εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως αιδεσιμώτατος π. Αναστάσιος Σαργέντης, η εκπρόσωπος της περιφερειάρχου Αττικής κ. Ρένας Δούρου και αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττικής κ. Γιάννα Τσούπρα, ο επικεφαλής της παράταξης «Αχαρνείς» δημοτικός σύμβουλος κ. Οδυσσεάς Καμπόλης, ο εντεταλμένος σε θέματα πολεοδομίας δημοτικός σύμβουλος κ. Στέργιος Πεδιαδίτης, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ο Διευθυντής του 5<sup>ου</sup> Γυμνασίου Αχαρνών κ. Σπύρος Καραβίας με την καθηγήτρια κ. Τζούλια Εφεντζή και ο Διευθυντής του 9ου Γυμνασίου Αχαρνών δρ Λαμπρινός Πλατυπόδης, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος κ. Γεώργιος Λεκάκης, η υποθηκοφύλακας Αχαρνών κ. Ελένη Τσεμπετζή, ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών κ. Βασίλης Νίκας, η πρόεδρος της ΕΓΕ Αχαρνών κ. Λίτσα Αλεξάνδρου - Πανά, η Δρ Αναστασία Παμουκτσόγλου πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η πρόεδρος της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών κ. Ειρήνη Μπαϊρακτάρη, εκπρόσωποι της ΙΛΕΑ, του Ομίλου των Φίλων της Δημοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς», της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών, εκπρόσωποι του φορέα «Κοινωνικό Έργο Προσφέρει», ο τοπικός τύπος και πλήθος μελών των τοπικών φορέων και μελών-εθελοντών του Επισκηνίου και όλοι μαζί με την παρουσία τους δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στις ενέργειες και στις δράσεις του Επισκηνίου για την άμεση πλήρη αποκάλυψη του σημαντικότερου μνημείου της πόλης μας. Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε από τον δημοσιογράφο κ. Κώστα Ζίγκρη και συνεργείο της ημερησίας αθηναϊκής εφημερίδας KontraNews.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι με συγκίνηση παρακολούθησαν το εμβόλιμο θεατρικό δράσιμο, κατά την ομιλία της αρχαιολόγου κ. Ιωάννας Γκουρτζιούμη, των εξαιρετικών ηθοποιών και εθελοντιών-μελών του Επισκηνίου, Παρασκευής Δαμάσκου, Γιάννας Μαλακατέ, Ράνιας Παπαδάκου, Αικατερίνης Παυλάκη και Ιφιγένειας Στάκου υπό την καθοδήγηση της κ. Καλλιόπης Καλαφάτη καθώς και των ταλαντούχων μουσικών Αθανασίου Κατάρρα (φλάουτο) και Σπύρου Κονσολάκη (κιθάρα) με την ερμηνεία εκλεκτών μελωδιών του Μάνου Χατζηδάκη.

Το «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ»-Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών ευχαριστεί θερμά την συνδιοργανώτρια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και προσωπικά την αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Ιωάννα Γκουρτζιούμη, τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών για τη συνεργασία της, τα ΜΜΕ και όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση αυτή, κυρίως δε τα μέλη-Εθελοντές του Επισκηνίου, που για μια ακόμη φορά με το ζήλο τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της.

[www.episkinion.orginfo@episkinion.org](http://www.episkinion.orginfo@episkinion.org)

  
**τελεται**  
 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ † ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ † ΣΤΕΦΑΝΙΑ  
 ΜΕ ΣΕΡΑΣΜΟ  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΛΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΕΛΕΤΕΣ  
 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 ΑΠΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ  
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 95, ΑΧΑΡΝΑΙ  
 ΤΗΛ.: 211 4015323 - 210 2382240  
 ΚΙΝΗΤΑ. 6983 326000 - 6948 086032

  
**ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ**  
**ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ**  
**ΨΥΞΗ**  
**ΘΕΡΜΑΝΣΗ**  
**ECONOMY ΓΙΑΝΝΗΣ**  
 210 - 9427315  
 6978 - 239124



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### Ημερίδα υγείας

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, η "Ημερίδα Υγείας" που συνδιοργάνωσαν το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.Α) με το Παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.

Θέματα της ημερίδας ήταν τα Αυτοάνοσα Συστηματικά Νοσήματα και ο Μαστός ως πηγή ζωής και νόσου.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός, μέλη φορέων, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μέλη και φίλοι των παραρτημάτων.



Οι εισηγητές, καταξιωμένοι Επαγγελματίες Υγείας, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των Παραρτημάτων και παρουσίασαν με ιδιαίτερως κατανοητό τρόπο τις εισηγήσεις τους. Την πρώτη συνεδρία παρουσίασε, ο Δρ Ευθύμιος Σταυρόπουλος, Αρχιπλοίαρχος Ιατρός Ρευματολόγος και Υποδιευθυντής ΓΕΝ/ΔΥΓ, και τη δεύτερη ο Δρ Αριστέιδης Διαμαντής, Πλοίαρχος Κυτταρολόγος και Διευθυντής Εκπαίδευσης ΝΝΑ.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Παναγιώτης Καζανάς στην ομιλία του τόνισε πως θεωρεί επιτακτική την ανάγκη για σωστή ενημέρωση της κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και υγείας και συμπλήρωσε πως είναι στο χέρι του καθενός μας η διαφύλαξη της υγείας μας καλώντας σε επαγρύπνηση.

Στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρείαπραγματοποίησε μία σειρά εκδηλώσεων με το σύνθημα "ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ", σε πολλές περιοχές της χώρας με στόχο την ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Το Παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, έλαβε μέρος και έστειλε το δικό του μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου, την Τετάρτη 4-2-2015, στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Από το πρωί της Τετάρτης μέλη του Παραρτήματος διένειμαν σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια στους πολίτες της πόλης μας.



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μέσα από μια λιτή τελετή, μαθητές του 28ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, σχημάτισαν τον κύκλο της ζωής, και έστειλαν δεκάδες μπαλόνια στον ουρανό αποχαιρετώντας τις ψυχές που χάθηκαν από την επάρατη νόσο. Τη δράση πλαισίωσαν και οι μαθητές του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών.

Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και όσους βοήθησαν να υλοποιηθεί η δράση αυτή.

Για το Δ.Σ.  
Ο Πρόεδρος  
Παναγιώτης Χ. Καζανάς  
Χειρουργός Οδοντίατρος

### «Κότινος» και το ταξίδι συνεχίζεται...



Ο «Κότινος», το γνωστό πλέον δέντρο ζωής του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που φιλοξενείται τους τελευταίους μήνες από φορείς και Συλλόγους του Δήμου μας, συνεχίζει να συλλέγει φάρμακα για άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας.

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, ο «Κότινος» μεταφέρθηκε παρουσία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Παραρτήματος, από τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών, στην ΙΛΕΑ, όπου και θα παραμείνει για 30 ημέρες.

Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Καζανάς, δήλωσε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία της δράσης αυτής και ανέφερε πως το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας βρίσκεται πάντα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη και θα συνεχίσει δυναμικά αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες και στο μέλλον.

### Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Βλασίου

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη, η τοπική κοινωνία των Αχαρνών τιμήσε τη μνήμη του Πολιούχου της, Ιερομόνητρα Αγίου Βλασίου.

Στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, χοροστάτησε και εφέτος, μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου Αχαρνών και Πετρούπολεως, κ Αθηνάγορα, ο Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ Ησύχιος.

Παρά το τσουχτερό κρύο και τη χιονόπτωση, που δε σταμάτησε καθόλου, πραγματοποιήθηκε σε κατανοητή ατμόσφαιρα η περιφορά των Ιερών Λειψάνων και της εικόνας του Αγίου Βλασίου από τα μέλη του χορευτικού τού Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών και της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που σχημάτισαν μία τιμητική πομπή, παρουσία πλήθους πιστών.

Στον εορτασμό παρευρέθηκαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Ιλίου Αχαρνών και Πετρούπολεως κ. Αθηνάγορας, Ηλιούπολεως (Αιγύπτου) κ. Θεόδωρος, Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας κ. Γαβριήλ, Αργολίδος κ. Νεκτάριος και ο Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος. Το παρών επίσης έδωσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.



Αλέξης Μητρόπουλος, οι Βουλευτές κ.κ. Δέδες, Σκουρολιάκος, Βορίδης, Οικονόμου και Μπούρας, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χάρης Δαμάσκος, ο Δήμαρχος Φυλής κ. Παππούς, ο Υποπύραρχος Αθανάσιος Τσαλίκης, εκπρόσωποι των Σωματίων Ασφαλείας, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Αχαρνών.

### ΓΥΑΛΙΣΜΑ - ΚΕΡΩΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



πριν **1** μετ  
Επαναφορά των φαναριών 100%  
στην αρχική τους κατάσταση.



Τηλ.: 6976 014 792  
email: topouridis@hotmail.com



Τοπουρίδης Δημήτριος



## Καταλληλότητα νερών πηγών Πάρνηθας

Ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με την καταλληλότητα ή μη των νερών των πηγών της Πάρνηθας, για ανθρώπινη κατανάλωση, (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4772/24-12-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Πάρνηθας) ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΝΤΙΤΑ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ-ΤΑΤΟΪΟΥ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΑΧΟΥΝΙΑ-ΤΑΤΟΪΟΥ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΙΘΑΡΑ (στον δρόμο)	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΣΚΙΠΙΖΑ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΧΑΡΑ-ΜΟΛΑ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΥΡΑ (ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ)	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΦΥΛΗ-ΧΑΣΙΑ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΛΑΤΑΝΑ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΒΙΛΛΙΑΝΙ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΠΑΦΙ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΕΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΗΓΑΔΙ ΛΟΙΜΙΚΟΥ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΗΓΑΔΙ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χημικές αναλύσεις των πηγών μπορείτε να απευθυνθείτε στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (τηλ. 2102445226).

## Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Αχαρνών



Την πορεία αποκατάστασης του οδικού δικτύου της πόλης, δεδομένου ότι οι εν λόγω εργασίες είχαν παγώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων που δυσχέραναν το έργο των ειδικών συνεργειών παρακολουθεί από κοντά ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.

Ο Δήμαρχος έδωσε μεγάλη έμφαση στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιούνται, ζητώντας πλήρη ενημέρωση από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Νίκο Γεωργακόπουλο για τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούνται ώστε το οδόστρωμα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια πεζών και διερχομένων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργακόπουλο, που έχει την ευθύνη επίβλεψης των συνεργειών, η μέθοδος που ακολουθείται είναι η πλέον ενδεδειγμένη δεδομένων των καιρικών συνθηκών και της ταυτόχρονης κυκλοφορίας οχημάτων. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται σημειακές επεμβάσεις με απόξεση (φρεζάρισμα) του κατεστραμμένου οδοστρώματος και αντικατάστασής του με διπλή στρώση νέου, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για την απορροή των υδάτων, όπου αυτό είναι δυνατό. Ενώ με την ολοκλήρωση των σημειακών επεμβάσεων και μέσα στο περιορισμένο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας, θα γίνει προσπάθεια κάλυψης των μεμονωμένων λάκκων που αποτελούν ένα χρόνιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα του δήμου.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και επισκευής, με έμφαση στα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου όπως για παράδειγμα Μόρνου, Μπόσδα, Δημοκρατίας, Παύλου Μελά (Μεγάλα Σχίνα - Θρακομακεδόνες), Νεάρχου, Κύμης, κλπ., με στόχο τη βελτίωση της βατότητάς τους, την μεγιστοποίηση της κυκλοφοριακής ασφάλειας και την αποφυγή ατυχημάτων.

## Στο ρέμα της Εσχατιάς για επιτόπια αυτοψία οι Δήμαρχοι Αχαρνών και Φυλής

Η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς τέθηκε στη σύσκεψη των Δημάρχων Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και Φυλής κ. Χρήστου Παππού με τους Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρο

απομάκρυνση απορριμάτων και ογκωδών αντικειμένων και θα προχωρήσουν οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τη διευθέτησή του.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-



Φιλίππου και Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου.

Το ρέμα της Εσχατιάς, που διασχίζει τους δύο όμορους Δήμους Αχαρνών και Φυλής, έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο το φετινό χειμώνα, λόγω της υπερχείλισής του από έντονες βροχοπτώσεις και τις καταστροφικές πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές.

Σε επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, οι Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής δεσμεύθηκαν ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα ο καθαρισμός του ρέματος με την

σασβός τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθούν γρήγορα τα έργα διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς από το ύψος των Αχαρνών, με στόχο τον περιορισμό του όγκου των υδάτων. Ο κ. Κασσαβός τόνισε: «Είναι απαράδεκτο το 2015, να χάνονται περιουσίες και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές στις Αχαρνές και τα Άνω Λιόσια. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε ένα τέλος σ' αυτή την κατάσταση. Αρκετός χρόνος έχει χαθεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες περιμένουν από εμάς οριστικές λύσεις».

## Λεφτά υπάρχουν! 8 εκατομμύρια από τον Βενιζέλο στο ...Σουδάν λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές!





### σχοδή οδηγών

## Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ



ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 125  
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΤΗΛ.: 210-24.32.836  
6977 24.88.33  
6944 29.77.78

## ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

Το Κοινωνικό έργο "Προσφέρω" με έδρα το Μενίδι (Αχαρναί), απαρτίζεται από μια ομάδα εθελοντών πολιτών, οι οποίοι ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ, τον δύσκολο αυτό καιρό που ζούμε, με τη βοήθεια του κόσμου, προσφέρουν βοήθεια στους συνανθρώπους μας.

ΑΡΧΗ ΜΑΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.

Συγκεντρώνουμε κουβέρτες, ρουχισμό για όλες τις ηλικίες, υποδήματα, παιχνίδια, σχολικά είδη, τρόφιμα και φάρμακα (όχι ληγμένα). Τα φάρμακα που συγκεντρώνουμε παραδίδονται στα Κοινωνικά φαρμακεία-ιατρεία Μενιδίου, Μεταμόρφωσης αλλά και στους Γιατρούς του Κόσμου.

Η διαλογή του ρουχισμού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, που ζητάει την βοήθειά μας.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ:

1. Την τρίτη ηλικία, όπου αρκετές φορές έχουμε βοηθήσει, είτε ατομικά είτε σε ιδρύματα όπου φιλοξενούνται.
2. Τα μικρά παιδιά, όπου πολλές φορές τους πηγαίνουμε ρουχισμό, υποδήματα και παιχνίδια στα ιδρύματα όπου φιλοξενούνται, όπως Κιβωτό του Κόσμου, Λύρειο ίδρυμα, Παιδών Αγγλαΐα Κυριακού, Βρεφών Μητέρα κτλ.
3. Τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα και χρειάζονται ρουχισμό που φροντίζουμε να τους παρέχουμε, όπως στο ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαϊτειο κτλ.
4. Τους συνανθρώπους μας που κοιμούνται έξω και δυστυχώς ακόμα και μικρά παιδιά. Όσο μπορούμε τους παρέχουμε ρουχισμό, υποδήματα, κουβέρτες αλλά και σπιτικό ζεστό φαΐ.
5. ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ" ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ή ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ FACEBOOK...

Τα ρούχα και τα υποδήματα που προσφέρετε να είναι σε καλή κατάσταση, όχι σκισμένα, όχι βρώμικα.

Όταν μας ζητάτε πράγματα και ενημερώνεστε ότι έχουν βρεθεί, παρακαλείστε εντός 20 ημερών να τα παραλαμβάνετε, αλλιώς θα δίνονται σε άλλες οικογένειες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357  
ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ  
blog: <http://www.prosfero.blogspot.gr/>  
Facebook: Κοινωνικό έργο Προσφέρω

## Οι γενικόλογες δηλώσεις έχουν επιπτώσεις

Ν. Αυγερό



Υπάρχουν άτομα που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν γενικόλογες δηλώσεις δίχως να έχουν κανένα κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν ότι ο λαϊκισμός δεν έχει όρια όσο είναι αποτελεσματικός. Το πρόβλημα όμως υπάρχει και είναι μάλιστα σοβαρό όταν είναι ειδικοί που ακούν αυτές τις δηλώσεις. Τώρα έχουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα με τους υδρογονάνθρακες.

Όταν κάποιος δηλώνει ότι δεν θα αγγίξει ένα μικρό διαγωνισμό για τρία οικόπεδα θαλάσσια και μη, ενώ θα αλλάξει τον επίσημο μεγάλο διαγωνισμό για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, για να μπορέσει να στριμώξει τους ξένους επενδυτές, δίνει την εντύπωση ότι δεν θα υπάρχει κανένα κόστος. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να αναλύσουμε τι έγινε με τον μικρό διαγωνισμό. Τα δεδομένα είναι απλά.

**Μόνο και μόνο οι δηλώσεις έφτασαν για να φύγουν τελικά όλες οι ξένες εταιρείες από τον διαγωνισμό.** Πιο

συγκεκριμένα, από τον διαγωνισμό έφυγε η ιταλική Enel, η αγγλοολλανδική Shell, η γαλλική Total και η ισπανική Repsol.

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι είναι όλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Πάντως ο διαγωνισμός δεν έχει πια ξένους υποψήφιους και αυτό από μόνο του κοστίζει στην Ελλάδα. Πρέπει αυτό το θέμα να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους. Γιατί όσοι πιστεύουν ότι θα πιέσουν τους ξένους προς όφελός μας, τι θα κάνουν τώρα που δεν είναι



καν υποψήφιοι. Όμως το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ο μεγάλος μας διαγωνισμός για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα, διότι πρέπει να έχουμε μεγάλες υποψηφιότητες αν θέλουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε την ελληνική ΑΟΖ και σε αυτό το πλαίσιο να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα, για το εργατικό δυναμικό, για την οικονομία μας. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται υψηλή στρατηγική.

The Daily Telegraph:

### Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα διασχίσουν τη Μεσόγειο και θα εμφανιστούν ως μετανάστες...



Σύμφωνα με ένα ντοκουμέντο που εξασφάλισε το αντιπυρηνικό think tank Quilliam η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ευελπιστεί να «κατακλύσει τη βόρεια Λιβύη με τους μαχητές της για να διασχίσουν έπειτα τη Μεσόγειο εμφανιζόμενοι ως μετανάστες «αποκαλύπτει στις 17 Φεβρουαρίου η The Daily Telegraph. Αφού θα διασχίσουν την Μεσόγειο Θάλασσα οι μαχητές αυτοί λογαριάζουν «να δοκιμάσουν να επιτεθούν

στις ναυτιλιακές γραμμές των πόλεων του νότου της Ευρώπης», προσθέτει η εφημερίδα.

Ο συγγραφέας του άρθρου που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Abu Arhim Al-Libim, είναι ένα μέλος σημαντικό του Ισλαμικού Κράτους και λειτουργεί ως «προπαγανδιστής και στρατολόγος στο web».

«Η Λιβύη διαθέτει ένα τεράστιο δυναμικό για μας», γράφει ο Al-Libim, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα. Προσθέτει: «η χώρα έχει κατακλυστεί από όπλα που στην πλειονότητά τους εξασφαλίστηκαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη», αναφέροντας παράλληλα ότι «πολυάριθμα ταξίδια παράνομων μεταναστών που προέρχονται από την Λιβύη» προσφέρονται ως μια ευκαιρία εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος «κατέχει ήδη πολλά δίκτυα εγκατεστημένα στη Λιβύη. Αυτή είναι η οργάνωση που στις 15 Φεβρουαρίου ανέβασε ένα βίντεο με τον αποκεφαλισμό 21 χριστιανών Αιγυπτίων. Αυτά τα σχόλια του προπαγανδιστή έρχονται τη στιγμή που η Δύση δείχνει όλο και πιο ανήσυχη απέναντι στην επιδείνωση της ασφάλειας της Λιβύης», συμπεραίνει η βρετανική εφημερίδα.

(courrierinternational 18/2/15)



# STANDARDKLIMA

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΦΑΝΗΣ ΤΖΙΕΡΗΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

KIN.: 697 460 1656  
- 693 719 1636

## Παπαδιαμάντης: Ο άγιος των γραμμάτων

(Απόσπασμα από το βιβλίο του Οδυσσέα Ελύτη «Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη»)

Εναν σχεδόν αιώνα μετά τον θάνατό του, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος Έλληνας λογοτέχνης και το έργο του εξακολουθεί να φωτίζεται από αναρίθμητες μελέτες.

Εγεννήθη εν Σκιάθω την 4ην Μαρτίου του 1851. Εβγήκα από το ελληνικόν σχολειόν εις τα 1863 αλλά μόνον το 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος όπου ήκουσα την α' και την β' τάξιν. Την γ' τάξιν εμαθήτευσα εις Πειραιά. Είπα διέκομμα τας σπουδάς μου και έμεινα εις την πατρίδα. Κατά Ιούλιον του 1872 επήγα εις το Αγιον όρος όπου έμεινα ολίγους μήνας. Το 1873 ήλθα εις Αθήνας και φοίτησα εις την δ' του Βαρβακείου. Το 1874 ενεγράφην εις την φιλοσοφικήν σχολήν όπου ήκουα κατ' εκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ' ιδίαν δε ησχολούμην εις τας ξένας γλώσσας.

Μικρός εξωγράφιζα Αγίους, είπα έγγραφα στίχους και εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας. Το 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Το 1879 εδημοσιεύθη η «Μετανάστις» έργον μου εις τον Νεολόγον Κωνσταντινουπόλεως. Το 1881 εν θρησκευτικόν ποιημάτων εις το περιοδικόν «Σωτήρα». Το 1882 εδημοσιεύθη «οι Εμποροι των Εθνών» εις το Μη Χάνεσαι, αργότερα έγγραφα περί τα εκατόν διηγήματα, δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά και εφημερίδας».

Αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα, ιδιαίτερα φτωχό σχετικά με το έργο του. Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι ο Παπαδιαμάντης



δεν είδε ποτέ όσο ζούσε ένα βιβλίο τυπωμένο με το όνομά του. Ακόμη και για την έκδοση ενός συγκεντρωτικού τεύχους με τα διηγήματά του δημοσίευσε κάποτε αγγελία ζητώντας την οικονομική συνδρομή του κοινού - και δεν εκδόθηκε. Η ζωή του, αν εξαιρέσουμε τα ανέμελα παιδικά χρόνια, ήταν όχι απλώς δύσκολη αλλά μαρτυρική.

Μέσα από την αλληλογραφία του με τον πατέρα του, που μάταια περιμένει να τον

καμαρώσει καθηγητή, είναι ολοφάνερη η ανέχεια που θα στοιχειώνει για πάντα τη ζωή του. «Με 6.000 δραχμάς διειρηθήν ενώ εις τας Αθήνας επί δέκα έτη, πότε νηστικός και πότε χορτάτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεχής και μόνιμος εργασία δεν ευρέθη δι' εμέ. Οσάκις τυχόν μου εμειδία επ' ολίγον μία ελπίς, η σκληρά τύχη μοι την αφήρπαζε... Λοιπόν, τοιαύτας ελεεινότητας πρέπει να σας γράφω για να πιστεύσητε ότι δεν είμαι άσωτος... Ας μείνωμεν εις την έντιμον πενίαν μας δια να μας βοηθή και ο Θεός».

### Αλαφροπατώντας σαν ίσκιος

Για να καταφέρει να επιβιώσει, έκανε μαθήματα σε παιδιά, αργότερα έμαθε μόνος του αγγλικά και γαλλικά και άρχισε να εργάζεται ως μεταφραστής σε εφημερίδες όπως το «Αστύ». Εκεί τον συναντά ο Παύλος Νιρβάνας, που αργότερα αφηγείται:

«Κάποτε τον έβλεπα να μπαίνει μέσα στο γραφείο αλαφροπατώντας σαν ίσκιος, ν' αφήνει τα χειρόγρατά του χωρίς να πει λέξη και να φεύγει βιαστικά περπατώντας σύριζα στον τοίχο. Ήτανε φανερό πως κι αυτή ακόμα η στιγμιαία παρουσίασή του μέσαστον κόσμο του γραφείου τον ενόχλούσε υπερβολικά.

Όσοι δεν τον γνώριζαν, καθώς ήτανε κακοντυμένος και με ξεφτισμένες πάντα τις άκρες των μανικιών του, μπορούσαν να τον πάρουν και για υπηρέτη του γραφείου. Από τις παρουσιάσεις αυτές μου μένει εν-

τυπωμένη η πρώτη φορά που είχε έρθει να αναλάβει υπηρεσία στο γραφείο. Ο κ. Κακλαμάνος, αφού του μίλησε για τη δουλειά που είχε να κάνει, έφτασε με κάποια επιφύλαξη και στο ζήτημα του μισθού:

«Ο μισθός σας θα είναι εκατόν πενήντα δραχμές».

Ο Παπαδιαμάντης κοντοστάθηκε, σαν να έκανε κάποιους υπολογισμούς με τον νου του.

«Μήπως είναι λίγα;», του είπε δειλά ο Κακλαμάνος, έτοιμος να αυξήσει το ποσό που είχε προτείνει.

Τότε άκουσα από τα χείλη του Παπαδιαμάντη τη μοναδικότερη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει άνθρωπος τέτοια στιγμή:

«Πολλές είναι εκατόν πενήντα», είπε. «Με φτάνουνε εκατό».

Και έφυγε βιαστικός και ντροπαλός χωρίς να προσθέσει λέξη».

### Ο άνθρωπος των καπηλειών

Ταυτόχρονα με τις μεταφράσεις αρχίζει να δίνει στις εφημερίδες και τα περιοδικά κείμενά του. Σιγά-σιγά γίνεται γνωστός στους φιλολογικούς κύκλους για τα κείμενά του αλλά ακόμη γνωστότερος για την εκκεντρική του εμφάνιση και τον κλειστό του χαρακτήρα.

Μια εξαιρετική περιγραφή του Παπαδιαμάντη μάς έδωσε ο **Δημήτριος Χατζόπουλος** (αδελφός του πεζογράφου Κώστα Χατζόπουλου, λογοτέχνης και ο ίδιος) από μια

Συνέντευξη στη σελ. 13

## ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



### ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

- 2 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DEFENDER.
- 40 ΠΥΡΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.
- 20 ΛΟΞΟΙ ΠΥΡΟΙ.
- 5 ΙΝΟΞ ΛΑΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.
- ΕΞΤΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ.
- Η ΜΟΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ.



ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ: www.photofimage.gr - Kalogerakis Photography

## HALKIASDOORS

A HELLENIC CREATIVE DOOR STUDIO  
 ΕΔΡΑ - ΕΚΘΕΣΗ: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΑΡΑ 42, ΑΧΑΡΝΑΙ  
 ΤΗΛ. 210 2443678 e-mail: halkiasdoors@gmail.com  
 www.halkias-doors.gr  
 http://www.facebook.com/HalkiasPortesAsphaleias



## Πρώτες Βοήθειες - Ήλεκτροπληξία



Τό πλέον συνηθισμένο αίτιο είναι οι χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές καθώς και οι ιδιαίτερα φτηνές με άσφαη πρόελευση.

**Ήλεκτροπληξία:** Είναι η διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό.

**Αίτια:** (Αναφερόμαστε στις συνθήκες της απλής καθημερινής ζωής και όχι στις αντίστοιχες της βιομηχανίας, των έργων σπηριών, κλπ.).

- Τό πλέον συνηθισμένο αίτιο είναι οι χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές καθώς και οι ιδιαίτερα φτηνές με άσφαη πρόελευση.

- Η πλημμελής φροντίδα των μικρών

παιδιών.

- Οι άκαλυπτες ηλεκτρικές πρίζες.  
- Η άπροσεξία (έπαφή των ηλεκτρικών συσκευών με βρεγμένα ή ιδρωμένα χέρια).

**Συμπτώματα ελαφρῆς μορφῆς:**

- Κεφαλαλγία  
- Ίλιγγος  
- Έμβοές στ' αυτιά  
- Μουδιάσματα  
- Θόλωση διάνοιας

**Συμπτώματα βαρειῆς μορφῆς:**

- Έπιληπτοειδείς κινήσεις  
- Τριγμός των δοντιῶν  
- Αρρυθμία  
- Διαστολή τῆς κόρης των ματιῶν  
- Κωματώδης κατάσταση

**Λίαν ἀξιοσημείωτο:**

Είναι δυνατόν ὁ ασθενής νά φαίνεται νεκρός ἀλλά συνήθως δέν ἔχει ἀποθάνει. Ἐάν τοῦ παρασχεθοῦν μαλάξεις στήν καρδιά καί τεχνητή ἀναπνοή μέχρι πού νά μεταφερθεῖ στό νοσοκομεῖο, τότε σώζεται.

**Μία λεπτομέρεια:**

Τό ρεύμα πού διοχετεύεται μέ κατεύθυνση

ἀπό τό δεξιό χέρι πρὸς τό δεξιό πόδι εἶναι πάντοτε πολύ μικρότερης βαρύτητας ἀπό τό ἄλλο πού διοχετεύεται ἀπό τό ἀριστερό χέρι πρὸς τό ἀριστερό πόδι, διότι διέρχεται μέσω τῆς καρδιάς. (Τὴν πορεία τοῦ ρεύματος τὴν ἐξακριβώνουμε εὐκόλα βλέποντας τίς περιοχές εἰσόδου καί ἐξόδου τοῦ ρεύματος στό ἀνθρώπινο σῶμα ἀπό τὰ ἐγκαύματα πού προκαλεῖ).

**Θεραπεία:**

- Διακοπή ρεύματος  
- Ἀπομάκρυνση τοῦ ἀσθενοῦς ἀπό τὸν ἠλεκτροφόρο ἀγωγὸ μέ ξηρὸ ξύλο ἢ ὑφασμα (ἔστω καί ἂν ἔχουμε διακόψει τό ρεύμα, γιὰ νά εἴμαστε σίγουροι σέ περίπτωση λάθους).

- Μεταφορά τοῦ ἀσθενοῦς σέ ἥσυχον καί εὐάερο μέρος

- Κατάκλιση

- Ἡρεμία καί Ψυχικὴ τόνωση

- Ἀναψυκτικὰ ποτὰ

Σέ βαρεῖες περιπτώσεις

- Ἄμεση μεταφορά σέ νοσοκομεῖο

- Ἐάν χρειασθεῖ, καθ' ὁδὸν μαλάξεις καί τεχνητή ἀναπνοή

**Προσοχή:**

- Ἐπιβάλλεται παρακολούθηση τοῦ ἀσθενοῦς τουλάχιστον ἐπὶ 3-5 ὥρες, διότι ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα νά ἐμφανισθοῦν σέ αὐτὸ τό χρονικὸ διάστημα βαρύτερα συμπτώματα.

- Μπορεῖ νά συμβεῖ καί τό ἀντίθετο: Βαρεῖα συμπτώματα νά ἔχουν θεαματικὴ βελτίωση στό ἴδιο χρονικὸ διάστημα (ἐδῶ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ἡ ψυχικὴ υποστήριξη τοῦ ἀσθενοῦς).

- Γιὰ μεγαλύτερη κάλυψη θά πρέπει νά συνεχισθεῖ καί μία διακριτικὴ παρακολούθηση (χωρὶς νά δημιουργοῦμε φόβια στόν ἀσθενῆ) ἐπὶ 15 τουλάχιστον ἡμέρες, διότι καί μέσα σέ αὐτὸ τό σχετικὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ὑπάρχει φόβος νά ἐμφανισθοῦν: ψυχικὲς διαταραχές, μυϊκὲς ἀδυναμίες καί προβλήματα στήν ὄραση.

## ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Εγκαύματα ονομάζονται οι βλάβες που προκαλούνται στο δέρμα από μία σειρά αιτιών, όπως, για παράδειγμα, από τη μεγάλη θερμότητα ή από καυστικές ουσίες (χημικά εγκαύματα).

Ανάλογα με τη βαρύτητα τους τα εγκαύματα χωρίζονται σε πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού.

### ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Καταστροφή δέρματος
- Έντονος πόνος (εκτός από τα εγκαύματα τρίτου βαθμού, τα οποία δεν πονούν, λόγω της ολικής καταστροφής των δερματικών νευρών).
- Πιθανή σοβαρή πτώση της αρτηριακής πίεσης του αίματος στα εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού.
- Οίδημα.

### ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Καίγονται μόνο οι εξωτερικές στιβάδες της επιδερμίδας. Προκαλούνται συνήθως από υπερβολική έκθεση στον ήλιο ή από σύντομη επαφή με καυτά αντικείμενα και δεν αφήνουν ουλές.

### ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Προσβάλλονται βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, αλλά όχι οι θύλακοι των τριχών ή οι σημηματογόνοι αδένες. Προκαλούνται συνήθως από πολώρη παραμονή στον ήλιο, παρατεταμένη επαφή με αντικείμενα που καίνε ή ζεμάτισμα με καυτά υγρά.

### ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Προκαλούνται από καυστικές χημικές ουσίες (οξέα, αλκάλια, διαλυτικά κ.τ.λ.) και η εικόνα τους διαφέρει ανάλογα με την τοξικότητα της χημικής ουσίας.

Όταν περιθάλπτε εγκαύματα, να θυμάστε πάντα ότι στόχος σας είναι να ανακουφίσετε τον **πόνο**, να προλάβετε το **σοκ** και να αποφύγετε τη **μόλυνση**. Επίσης αν δεν είστε σίγουροι για το βαθμό εγκαύματος, περιποιηθείτε σαν να ήταν τρίτου βαθμού.

### ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- Σταματήστε την έκθεση στην πηγή θερμότητας (φωτιά, καυτά υγρά, χημικές ουσίες).
- Ελέγξτε την αναπνοή και το σφυγμό του θύματος και, αν χρειαστεί, αντιμετωπίστε ή προλάβετε την κατάσταση σοκ.
- Απομακρύνετε τα ρούχα που καλύπτουν την περιοχή με το έγκαυμα, εφόσον δεν είναι κολλημένα επάνω στο δέρμα.
- Προσπαθήστε να ψύξετε το έγκαυμα, κατά προτίμηση με άφθονο δροσερό τρεχούμενο νερό. Αν δεν υπάρχει νερό, βάλτε παγοκύστη ή παγάκια, τα οποία έχετε προηγουμένως τυλίξει σε μια πετσέτα ή σε μια σακούλα.
- Για τα εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού φροντίστε το θύμα να μεταφερθεί σε σταθμό Πρώτων βοθηθιών ή σε νοσοκομείο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφαιρείτε ποτέ ρούχα που είναι κολλημένα πάνω στο έγκαυμα.
- Μην βάζετε ποτέ παγωμένο νερό ή πάγο απ' ευθείας πάνω στο έγκαυμα.
- Μην προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε το έγκαυμα με γιατροσόφια και μη βάζετε τίποτα άλλο πάνω στην πληγή, εκτός από νερό.
- Μην δένετε το έγκαυμα.

### Άννα Κανδύλη Ρευματολόγος



- Πάρνηθος 82 - 136 74 Αχαρνές  
Τηλ.: 210 2402311 - Κιν.: 6974 801416
- Δ. Σούτσου 38 - 115 21 Αθήνα (στάση μετρό Αμπελοκήπων)  
Τηλ.: 210 6410984 - Fax: 210 6410987  
E-mail: annakandili@yahoo.gr

### ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Από το 1990 στις Αχαρνές!

Τμήματα: Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ

Λεωφ. Αθηνών 1Α - τηλ. 210 2407175 & 210 2465928

email: neomenidi@gmail.com

facebook: neomenidi

## BIOS

ΠΩΛΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - LAPTOP

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - OFFICE - INTERNET

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΟΣΙΜΑ - ΜΕΛΑΝΙΑ - ΧΑΡΤΙ Α4

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

bios05kg@gmail.com  
697.300.5983

## Παπαδιαμάντης: Ο άγιος των γραμμάτων

Συνέχεια από τη σελ. 11

βραδιά στο μπακάλικο του Μπάρκα, τον Μάρτιο του 1893: «Ο κ. Παπαδιαμάντης, ο εκ της νήσου Σκιάθου συγγραφέας, ο ιδιόρρυθμος, ο εκκεντρικός, ο μπόέμ, ο Μένιππος φιλόσοφος, ο άνθρωπος των καπηλειών και των τρωγλών, ο θαυμάσιος τύπος, ο ειλικρινής χαρακτήρ, ο περιφερόμενος συχνάκις ανά τας αθηναϊκάς οδούς με το τετριμμένον και ξεθωριασμένον επανωφόριον, με τα διπλά καταρακωμένα πανταλόνια, με την ράβδον παραμάσκαλα και την χείραν αιωνίως επί του στήθους με τα άφθονα μαύρα ακτένιστα μαλλιά, με το πλατύγυρον λερωμένον υμίψηλον, με τα πυκνά ακατάστατα και ακαλλίτεχνα γένεια, με την είρωνα φίλοιον φυσιογνωμίαν του, με την ανθηράν ευφυολογίαν την αναφαινομένην εν ακρατήτω πεζολογία, ο καταδαπανών δέκα ώρας της ημέρας εις μεταφράσεις εκ του γαλλικού και του αγγλικού δια την Ακρόπολιν και το Νέον Πνεύμα της, ο σκορπών ολόκληρον το βάρος του θυλακίου του δια μίαν εσπέραν, ο ζων μεταξύ ενός ποτηρίου οίνου και ενός κυπέλλου ζύθου, με τα σιγαρέττα του εις το πλάι, ο χρυσός αυτός άνθρωπος καθ' όλην την διάρκειαν του μποέμικου δείπνου μας, μας έτερπεν εκ καρδίας, τόσοσ αγαθός, και τόσοσ φιλόφρων δεικνυόμενος, αυτός ο τόσοσ άγριος ο τόσοσ απότομος συνήθως».

### Δεν έχω έρωτες

«Δεν έχω έρωτες, οι ήρωές μου έχουν», είπε κάποτε απαντώντας σε σχετικά πειράγματα. Η ζωή του κύλησε με μοναδική συντροφιά εκείνη των λιγοστών του φίλων οι περισσότεροι ναυάγια της ζωής και αλκοολικοί όπως ο καλόγερος Νήφων, που,

σύμφωνα με τον Κωστή Παλαμά, ήταν εκείνος που τον παρέσυρε στη συνήθεια αυτή. Ο Κώστας Βάρναλης συμπληρώνει την εικόνα:

«Τέσσαρα χρόνια ζήσαμε δίπλα στο μεγαλύτερο Έλληνα διηγηματογράφο και, κατά τη δίκαιη παραδοξολογία του Μαλακάση, δίπλα στο μεγαλύτερο Έλληνα ποιητή. Φτωχοντυμένος και συμμαζεμένος με τα γένια του και την ανθρωποφοβία του, απομονωμένος σταύρωνε τα χέρια του, έγερνε δίπλα το ιερατικό του κεφάλι και βυθιζότανε στα δημιουργικά του ονειροπολήματα, στην πραγματική ζωή. Απόφευγε να κοιτάει τον κόσμο. Τον εφοβότανε; Ίσως. Αυτός λοιπόν ο φτωχικός, ο φοβισμένος, ο αμίλητος άνθρωπος του λαού, μας είχε επιβάλλει το σεβασμό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όταν αυτός καθότανε πέρα ή διάβαζε, η φωνακλάδικη και ασεβέστατη παρέα μας χαμήλωνε τον τόνο για να μην τον ανησυχήσει».

Ο γολγοθάς της ζωής του πλησιάζει στο τέλος του. Ο Κωστής Παλαμάς μάς περιγράφει τον «γερασμένο» ήδη στα πενήντα του συγγραφέα: «Εν δίπλωμα καθηγητού της γαλλικής το οποίον πενηνκονταετής έλαβεν για να ικανοποιήσει τους εναπομείναντες συγγενείς του δεν τον ωφέλησεν σε τίποτα. Κανείς δεν εφρόντισε να του προσφέρει μια έδρα καθηγητού και ήταν πολύ υπερήφανος για να καταδεχτεί να την ζητήσει. Εξη λοιπόν ασθενής και πενόμενος, χωρίς όμως ποτέ να ζητεί ούτε να δέχεται συνδρομή. Ο μόνος αρωγός στις στιγμές του πόνου και του πένθους του ήταν ο εξαίρετος διηγηματογράφος Βλαχογιάννης, προς τον οποίο έτρεφε μεγάλη φιλία και εμπιστοσύνη. Μοίραζε

την εμπιστοσύνη και την φιλία του ανάμεσα σε έναν συγγραφέα της ολκής του Βλαχογιάννη και έναν απλό οπωροπώλη ονόματι Μπούκη. Ο Μπούκης αγαπούσε και σεβόταν πολύ τον Παπαδιαμάντη. Έστελλε συχνά τη σύζυγό του εις την κατοικίαν του, μίαν ώρα δρόμο από το κατάστημά του για να τον φροντίζει».

### Η τελευταία συνάντηση

Ο επίλογος από τον Παύλο Νιρβάνα: «Με μια γιορτή που είχαμε δώσει στον "Παρνασσό" είχαμε μαζέψει λίγα χρήματα για να μπει σε κάποια κλινική. Ο αλκοολισμός, που τον είχε καταβάλει σε μεγάλο βαθμό, απαιτούσε μια συστηματική θεραπεία. Πήγα στη Δεξαμενή με τον φίλο Αλέκο Μαυρουδή για να του πούμε πως υπήρχαν αρκετά χρήματα στη διάθεσή του και να τον πείσουμε να μπει σε κλινική. Δακρυσμένος έσκυψε να μου φιλήσει το χέρι από ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν αισθάνθηκα μεγαλύτερη συγκίνηση στη ζωή μου. Τράβηξα με βία το χέρι μου και έκανα με τρόπο την πρόταση. «Όχι νοσοκομείο», μου είπε ικετευτικά. «Οι νοσοκόμοι είναι είρωνες».

Φοβόταν μήπως τον ειρωνευτούν για την αιτία της αρρώστιας του.

«Καλύτερα στην πατρίδα», πρόσθεσε. «Να πεθάνω κοντά στους δικούς μου».

Αντίκριζε τον θάνατο, που ένιωθε πια την παγωμένη του πνοή, με τη γαλήνη του μεγάλου χριστιανού.

«Στην πατρίδα», ξαναείπε.

Θα ήταν σκληρό και μάταιο να του αντισταθεί κανείς.

«Όπως αγαπάς, Αλέξανδρε».

Σε λίγες μέρες έφυγε για τη Σκιάθο και την αιωνιότητα».

### Επιστολή προς τους γονείς του

«Σας παρακαλώ πάτερ και μητέρα μου να μην έχετε βαρύ παράπονον κατ' εμού. Ό,τι σας λέγουν μη το πιστεύετε εύκολα. Μη ακούετε τίποτα. Σας πέμπω σήμερα τρία φύλλα της εφημερίδος Μη χάνεσαι. Η επιφυλλίς υπό τον τίτλον «Οι έμποροι των εθνών» είναι ιδιόν μου έργον. Είναι σαπική εφημερίς αλλ' εγώ δεν σαπίζω, γράφω επιφυλλίδα ιστορικήν και φιλολογικήν, και τούτο το κάμω εξ ανάγκης δια να λάβω χρήματα, ώστε να μην με κατακρίνετε, σας παρακαλώ».

Από γράμμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στον πατέρα του τον Νοέμβριο του 1882

### Ο «μαγεμένος» Ελύτης

...Να πού βρίσκεται η αληθινή μαγεία του Παπαδιαμάντη. Δε ζητά να τεντώσει τα νεύρα μας, να σείσει πύργους και να επικαλεστεί τέρατα. Οι νύχτες του, ελαφρές σαν το γιασεμί, ακόμη κι όταν περιέχουν τρικυμίες, πέφτουν επάνω στην ψυχή μας σαν μεγάλες πεταλούδες που αλλάζουν ολοένα θέση, αφήνοντας μια στιγμή να δούμε στα διάκενα τη χρυσή παραλία όπου θα μπορούσαμε να 'χαμε περπατήσει χωρίς βάρος, χωρίς αμαρτία. Είναι εκεί που βρίσκεται το μεγάλο μυστικό, αυτό το θα μπορούσαμε είναι ο οίσκακας που δε γίνεται να γυρίσει, μόνο μας αφήνει με το χέρι μετέωρο ανάμεσα πίκρα και γοητεία, προσδοκώμενο και άφαστο. Σα να 'χανε ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου...»



Οπτομετρία  
Οπτικά  
Φακοί επαφής  
Ακουστικά βαρηκοΐας



ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ  
ΟΡΑΣΕΩΣ & ΗΛΙΟΥ  
**1+1 ΔΩΡΟ**



• Λεωφ. Αθηνών 1 & Φιλαδέλφειας 18  
16374 Αχαρνάι - Αθήνα  
Τηλ. 210 2441955

• Λ. Κύμης & Επταλόφου  
(κτίριο ΙΚΑ, έναντι Α' πύλης Ολ. Χωριού)  
13677 Αχαρνάι - Αθήνα  
Τηλ. 210 2449520

www.giakoumelos.gr  
info@giakoumelos.gr

: optika giakoumelos

• ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ

## Αντιδράσεις των Πομάκων σε δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καραγιουσούφ

«Εξεδήλωσε την αντίθεσή του στη χρήση της λέξης Πομάκοι, σαν να μην υπάρχουν 40.000 Πομάκοι στην ελληνική Θράκη», αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ.

Αναλυτικά:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων και η εφημερίδα «Ζαγάλιστα», καταδικάζουν με ανακοίνωσή τους σε όλους τους τόνους τη στάση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού



Ροδόπης, Αϊχάν Καραγιουσούφ, αναφορικά με τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γ. Πανούση, για τη σχεδιαζόμενη πρόσληψη -μεταξύ άλλων- Πομάκων και Ρομά, αστυνομικών.

Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση: «Παρά το γεγονός ότι ο κ. Καραγιουσούφ είναι βουλευτής ενός αριστερού δημοκρατικού κόμματος, επέλεξε να συνταχθεί με τις πλέον σκοταδιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις μερίδας των μουσουλμάνων της Θράκης. Εξεδήλωσε την αντίθεσή του στη χρήση της λέξης Πομάκοι, σαν να μην υπάρχουν 40.000 Πομάκοι στην ελληνική Θράκη. Με τη στάση του συνεχίζει την πολιτική της πολιτισμικής και γλωσσικής μας γενοκτονίας, τη στιγμή που και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, έχει κατ' επανάληψιν αναγνωρίσει επισήμως (και ως πρωθυπουργός) τους Πομάκους της χώρας του.

Η υπορρή μας, χάρη στους πολυετείς και σκληρούς αγώνες του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων και της εφημερίδας «Ζαγάλιστα», έχει κατ' επανάληψιν αναγνωρισθεί από διεθνείς οργανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ετήσιες αναφορές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων του State Department. Η στάση του κ. Καραγιουσούφ είναι ίδια με αυτή των γκριζών λύκων, αλλά και φορέων της ελληνικής πλευράς, οι οποίοι μέχρι πριν λίγα χρόνια πολτοποιούσαν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και πολιτισμικούς οδηγούς (πρώην νομαρχιών, αλλά και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), επειδή ανέφεραν την απαγορευμένη λέξη: Πομάκοι. Γιατί ο κ. Καραγιουσούφ δεν συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα; Οι Πομάκοι, είναι συστατικό στοιχείο της ελληνικής Θράκης, με δικό τους ανεξάντλητο ιστορικό, λαογραφικό και γλωσσικό πλούτο. Συχαίρουμε τον υπουργό Γ. Πανούση για τις πρωτοβουλίες του και τον καλούμε να μην υπαχωρήσει στις σκοταδιστικές και αντιδημοκρατικές αντιλήψεις. Ως πρώην πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, γνωρίζει την αλήθεια.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση και τον υπουργό Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά, να αποσύρουν τον ρατσιστικό νόμο 3647/2008 (άρθρο 23), ο οποίος καθιερώνει ποσοστό 0,5% για την εισαγωγή μουσουλμανοπαίδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ομαδοποιεί τους Πομάκους, εκόντες άκοντες, με τους άλλους μουσουλμάνους της Θράκης. Επιθυμούμε τον «εκδημοκρατισμό» του ποσοστού, αναδιαμορφώνοντάς το με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πληθυσμιακή και εθνοτική πραγματικότητα της ελληνικής Θράκης. Δηλαδή, να εισάγονται με την ποσόστωση 0,2% Πομάκοι, 0,2% Τουρκογενείς και 0,1% Ρομά», καταλήγει η ανακοίνωση.

### Σε στενή συνεργασία η Μητρόπολη Ιλίου και η Περιφέρεια Αττικής

Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρούπολεως κ. Αθηνάγορα είχε στις 27 Φεβρουαρίου η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής. Στη συνάντηση μετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα, Σπύρος Τζόκας.



Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, βρέθηκαν τα ζητήματα της χωρικής και ποιμαντικής αρμοδιότητας της Μητρόπολης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν συνολικά τη Δυτική Αττική.

Παράλληλα δώθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών της Μητρόπολης και της Περιφέρειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

### Ακόμη και ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητά να μην καταργηθούν τα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών

Ακόμη και ο Δήμαρχος Αθηναίων που οι απόψεις του για το θέμα των λαθρομεταναστών είναι γνωστές ζητά τη διατήρηση των κέντρων κράτησης την ώρα που το νέο πολιτικό καθεστώς προχωρά στην απερίσκεπτη έως και ανόητη κατάργησή τους χωρίς ουσιαστικό αιτιολογικό παρά μόνο εμμονές και αντεθνικές ιδεοληψίες.

«Από τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης των μεταναστών δεν πρέπει να περάσουμε στην πλήρη κατάργησή τους», δήλωσε ο δήμαρχος της Αθήνας Γιώργος Καμίνης σχολιάζοντας το ζήτημα που έχει προκύψει Είναι απαραίτητο να υπάρξει φροντίδα για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μετά την απελευθέρωσή τους, πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας ο κ. Καμίνης υποστήριξε ότι δεν πρέπει από την υπερασυννόμηση να περάσουμε στην υποασυννόμηση και εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης μπορεί να βρει την ισορροπία που απαιτείται.

Αναφορικά με το θέμα της καθαριότητας, προανήγγειλε ότι έως το τέλος Μαρτίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 20 μεγάλοι βυθιζόμενοι κάδοι που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την πόλη.

### Ανομοιότητα, ανοχή και Μουσουλμάνοι»

- Βουδιστές που ζουν με τους Ινδουιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Ινδουιστές ζουν με τους Χριστιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Ινδουιστές ζουν με Εβραίους = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Χριστιανοί που ζουν με Shintos = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Shintos ζουν με Κομφουκιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Confusians ζουν με Μπαχάι = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Μπαχάι που ζουν με τους Εβραίους = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Εβραίοι που ζουν με αθεϊστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Οι άθεοι που ζουν με Βουδιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Βουδιστές που ζουν με Σιχ = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Σιχ που ζουν με τους Ινδουιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Ινδουιστές ζουν με Μπαχάι = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Μπαχάι που ζουν με τους Χριστιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Χριστιανοί που ζουν με τους Εβραίους = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Εβραίοι που ζουν με Βουδιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Βουδιστές που ζουν με Shintos = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Shintos ζουν με αθεϊστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Οι άθεοι που ζουν με Κομφουκιανούς = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Confusians ζουν με Ινδουιστές = Δεν υπάρχει πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Ινδουιστές = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με Βουδιστές = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Χριστιανούς = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Εβραίους = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με Σιχ = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με Μπαχάι = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με Shintos = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με τους άθεους = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με κανέναν = Πρόβλημα
- Μουσουλμάνοι που ζουν με τους Μουσουλμάνους = μεγάλο πρόβλημα

ΚΑΙ αυτό οδηγεί

Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Γάζα

Δεν είστε ευχαριστημένοι στην Αίγυπτο

Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Λιβύη

Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Μαρόκο

Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Ιράν

Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Ιράκ

Δεν είστε ευχαριστημένοι στην Υεμένη

Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Αφγανιστάν

Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Πακιστάν

Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Συρία

Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Λίβανο

Δεν είστε ευχαριστημένοι στη Νιγηρία

Δεν είστε ευχαριστημένοι στην Κένυα

Δεν είστε ευχαριστημένοι στο Σουδάν

Δεν είστε ευχαριστημένοι σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ισλαμική χώρα του κόσμου

Έτσι, πού είναι οι μουσουλμάνοι ευτυχισμένοι;

- Είναι χαρούμενοι στην Αυστραλία
- Είναι χαρούμενοι στην Αγγλία
- Είναι χαρούμενοι στο Βέλγιο
- Είναι χαρούμενοι στη Γαλλία
- Είναι χαρούμενοι στην Ιταλία
- Είναι χαρούμενοι στη Γερμανία
- Είναι χαρούμενοι στη Σουηδία
- Είναι χαρούμενοι στις ΗΠΑ και τον Καναδά
- Είναι χαρούμενοι στη Νορβηγία και την Ινδία
- Είναι χαρούμενοι σχεδόν σε κάθε χώρα η οποία δεν είναι ισλαμική!

Και ποιος φταίει; Δεν είναι το Ισλάμ... Δεν είναι η ηγεσία τους... δεν είναι οι ίδιοι...

Κατηγορούν τις χώρες στις οποίες ζουν ευχαριστημένοι. Τι στο διάολο; Στη συνέχεια, θέλουν να αλλάξουν τις χώρες που είναι ευτυχείς, να είναι σαν τις χώρες από όπου ήρθαν, από εκεί που ήταν δυσχερή!!!

- Ισλαμική Τζιχάντ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- ISIS: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Αλ-Κάιντα: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Ταλιμπάν: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Χαμάς: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Χεζμπολάχ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Boko Haram: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Al-Nusra: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Αμπού Σαγιάφ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Αλ Μπαντ: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Μουσουλμανική Αδελφότητα: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση
- Lashkar-e-Taiba: ΜΙΑ ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση

## Υπάρχει σχέδιο άφελληνισμού;

Του Ν. Φωτόπουλου Αντιπροέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

**Σ**ήμερα όλο και περισσότεροι Έλληνες με αυτά που γίνονται και με αυτά που βιώνουν καθημερινά, εύλογα ανησυχούν και διερωτώνται: «**Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο άφελληνισμού της χώρας μας;**»

Στίς κατ' ιδίαν συζητήσεις και συναντήσεις τους πολλοί σκεπτόμενοι συμπατριώτες μας προβληματίζονται, διατυπώνοντας τό ερώτημα αυτό. Οί περισσότεροι όμως πιστεύουν ακράδαντα στην ύπαρξη τέτοιου σχεδίου τό οποίο, κατά τήν γνώμη τους, έχουν έκπονησει ξένοι παράγοντες και τό υπηρετούν με ακρίβεια ντόπιοι πολιτικοί.

Οί ανησυχίες και οί προβληματισμοί τών γηγενών Ελλήνων έντεινεται περισσότερο διαπιστώνοντας ότι:

1) Συνεχίζεται ακάθεκτος ό δημογραφικός κατήφορος, τόν όποιο τά τελευταία χρόνια, επέτεινε ή οικονομική κρίση. Επίσημα στοιχεία κατέδειξαν μείωση τής γεννητικότητας, αύξηση τών άμβλώσεων, τών αυτοκτονιών, τής μετανάστευσης χιλιάδων νέων στό έξωτερικό γιά αναζήτηση εργασίας. Παρατηρείται επίσης έξαρση τού φαινόμενου, τής άνισης εργασιακής μεταχείρισης τής γυναίκας, ένψ ή έλλειψη επαρκούς άριθμού βρεφονηπιακών σταθμών δέν μπορεί νά καλύψει τίς ύφιστάμενες ανάγκες, χωρίς όστόσο νά λαμβάνονται μέτρα άνάσχεσης τών δυσάρεστων αυτών έξελίξεων.

2) Η Πολιτεία δέν θέλει ή άδυνατεί νά σταματήσει τήν άθροά εισροή χιλιάδων λαθρομεταναστών στην χώρα μας, ή παρουσία τών όποιων άλλωστε βαθαίνει, αλλά σταθερά τήν σύνθεση τού πληθυσμού τής και δημιουργεί άλλα πολιτισμικά πρότυπα, αλλά ήθη και πρωτόγνωρες συνήθειες. Τό οικτρό και άποκρουστικό δημόσιο θέαμα τής αυτομαστιγώσης μουσουλμάνων στόν Πειραιά μέ μαστίγια έξοπλισμένα μέ ξυράφια και καρφιά, γιά έξαγνισμό από τίς άμαρτίες τους, όπως, οί ίδιοι ισχυρίζονται, επιβάλλει στην Πολιτική έξουσία νά στείλει σέ όλους αυτούς,

ένα σαφές μήνυμα, όμοιο μέ αυτό τών Αυστραλών: «**Η προσαρμόζεστε στό δικά μας ήθη και έθιμα ή γυρίζετε στόν τόπο σας!**». Ούτε μπουρκες, ούτε σαρίες, ούτε προφήτες, ούτε μαντίλες, ούτε ιμάμηδες - κήρυκες τού μίσους. Θέλει νά είσαι Έλληνας; θά φέρεσαι ως Έλληνας.

3) Αλλοδαποί άγοράζουν μαζικά, σέ τιμή εύκαιρίας, περιουσίες Ελλήνων. Έντυπωσιακή ύπήρξε ή αύξηση άγοράς κατοικιών από ξένους έπενδυτές. Τό Α' έξάμηνο τού 2014 εισέρευσαν στην χώρα μας, γιά τό σκοπό αυτό, 117,4 έκ.άτ. έναντι 60,3 τό αντίστοιχο διάστημα τού 2013. Τό φαινόμενο αυτό πρέπει νά άποδοθεί κυρίως στην δυσχερή οικονομική θέση πού έχουν περιέλθει οί Έλληνες ιδιοκτήτες, από τούς βαρύτατους φόρους πού επιβλήθηκαν, και από τίς δραστικές περικοπές μισθών και συντάξεων.

4) Ψηφίζονται νόμοι και έκδίδονται άποφάσεις, πού άποβλέπουν στό νά άποκόψουν τό λαό μας, από τίς πατροπαράδοτες παραδόσεις τής φυλής μας, από τήν γλώσσα, τόν πολιτισμό, τήν επικρατούσα θρησκεία μας. Η έμπνευση τής κατάργησης τής Κυριακής άργίας, ή θεσμοθέτηση τού συμφώνου τής έλευθερης συμβίωσης, ό αντίρατσιστικός νόμος και ή έξοκείωση τών νέων μέ τήν όμοφυλοφιλία και γενικά μέ τήν έκτροπή και τήν διαστροφή είναι μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

5) Η τηλεοπτική άσυδοσία καλά κρατεί μέ θέματα και θεάματα πού άποχαυνώνουν και διεγείρουν τά ένστικτα τών τηλεθεατών.

6) Η παιδεία μας συνεχώς υποβαθμίζεται, άφου έπαυσε νά καλλιεργεί τό πνεύμα και νά παρέχει άγωγή τής ψυχής. Η προσφερόμενη γνώση είναι τίς περισσότερες φορές άνούσια και χωρίς ήθικό περιεχόμενο.. Τά σχολικά έγχειρίδια είναι άχρωμα χωρίς πνοή ζωής, ένψ καλλιεργούν τήν ήττοπάθεια, και τήν άποίεροποίηση των ιερών και όσιών τής φυλής μας. Η αύξηση τών φαινόμενων τού χουλγκανισμού, τής σχολικής βίας, τής καταστροφής μνη-

μείων, οί βανδαλισμοί δημοσίων κτηρίων και σχολικών εγκαταστάσεων, ή παρανομία, ή διαφθορά καθώς και ή άνεξέλεγκτη διάδοση τών ναρκωτικών, πού καθιστούν μεγάλο άριθμό νέων άνίκανο γιά εργασία, επιβεβαιώνουν τού λόγου τό άληθές.

7) Έγιναν και γίνονται ένέργειες και προσπάθειες γιά τό στοργγύλεμα τής ιστορίας μας, άφου ή ιστορική πραγματικότητα παραποιείται και διαστρεβλώνεται, σύμφωνα μέ τίς έπιταγές ξένων δυνάμεων ή άκόμη γιά τήν ίκανοποίηση τών έπιθυμιών και τών βλέψεων τών γειτόνων μας, οί όποιοι δέν παύουν νά προβάλλουν παράλογες και ύπερφίαλες άπαιτήσεις σέ βάρος τών συμφερόντων τής χώρας μας.

Παρά τό γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς νά επιδέχονται καμμίας άμφισβήτησης, έν τούτοις δυσκολεύεται κανείς νά άποδεχθεί και νά υιοθετήσει, έλαφρά τή καρδιά, τίς θέσεις και άπόψεις πού ύποστηρίζουν, ότι ύπάρχει οργανωμένο σχέδιο άφελληνισμού τίς πατρίδας μας μέ τόν ύπέροχο πολιτισμό τής, αλλά και τήν ένδοξη και μακραίωνη ιστορία τής.

Είναι δύσκολο νά πιστέψει κανείς ότι ύπάρχουν Έλληνες πολιτικοί πού υπηρετούν συνειδητά αυτή τήν ένδοτική και επίζημία γιά τήν χώρα μας πολιτική, σύμφωνα μέ τά κελεύσματα και τίς έπιταγές αλλοδαπών, πού έπιβουλεύονται τήν πατρίδα μας.

Άνεξάρτητα όμως από τήν όποια έκδοχή ή έρμηνεία δεχθούμε γιά τά όσα συμβαίνουν, έχουμε ύποχρέωση ως λαός και ως Έθνος νά βρισκόμαστε σέ συνεχή έπαγρύπνηση και έργήγηση.

Όσο οί κυβερνώντες μας παραμένουν άτάραχοι και συνεχίζουν νά «στρουθοκαμηλίζουν», μή θέλοντας νά δούν κατάματα, τούς όποιους διαγραφόμενους κινδύνους και τήν

όποια επερχόμενη Έθνική άπειλή, από τήν άσκούμενη, ύποχωρητική και πειθήνια στόν έξωτερικό παράγοντα πολιτική τους, (πιστεύοντας ότι έτσι προσφέρουν άνεκτίμητες ύπηρεσίες), τόσο περισσότερο πρέπει νά έχουμε άναπεπταμένες τίς κεραιές μας γιά νά άντιλαμβανόμαστε τά μηνύματα τών καιρών, έτοιμοι νά άντιδράσουμε μέ θάρρος και άποφασιστικότητα.

Δυστυχώς σήμερα όλο τό ένδιαφέρον τής πολιτικής μας ήγεσίας έχει έπικεντρωθεί άποκλειστικά και μόνο στην δημιουργία τού πρωτογενούς πλεονάσματος, ένψ φαίνεται ότι άγνοείται και παραγνωρίζεται σκόπιμα τό δημογραφικό μας «έλλειμμα». **Η συνεχιζόμενη ακάθεκτη συρρίκνωση και γήρανση τού πληθυσμού τής χώρας μας, άποτελεί τήν μεγαλύτερη Έθνική άπειλή.** Γιά τό μείζονος σημασίας αυτό ζήτημα, δυστυχώς δέν γίνεται καμία άναφορά από τούς πολιτικούς άρχηγούς, οί όποιοι παραλείπουν νά τό άναφέρουν στίς όμιλίες και τοποθετήσεις τους, άφου ούτε και στην Δ.Ε.Θ. (Διεθνή έκθεση τής Θεσσαλονίκης), είπώθηκε από πλευράς τους κάτι σχετικό.

Είναι άναγκαίο τό δημογραφικό πρόβλημα νά βρεθεί στό έπίκεντρο τού ένδιαφέροντος. Μία δημόσια τοποθέτηση τού Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας και μία πρό ήμερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή, σέ επίπεδο τών άρχηγών τών πολιτικών κομμάτων, γιά τό δημογραφικό θά συμβάλλει προς τήν κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα θά δώσει τό έναυσμα γιά άλλαγή πορείας, ένψ θά ενημερώσει τόν Έλληνικό λαό γιά τίς πραγματικές θέσεις και άπόψεις τών πολιτικών σχηματισμών πού εκπροσωπούνται στό κοινοβούλιο. Εάν δηλαδή σκοπεύουν και πώς νά επιλύσουν τό Έθνικό μας αυτό πρόβλημα.

### Δημοσιογράφος καταγγέλει ότι το CNN πληρώνεται για να δημιουργεί ειδήσεις η για να της σβήνει !!!



Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Amber Lyon, τρεις φορές βραβευμένη με Emmy, το CNN που συνήθως ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τις ξένες κυβερνήσεις επιβάλλει στους δημοσιογράφους να αναδημοσιεύουν επιλεκτικά ορισμένα γεγονότα.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Ομπάμα πληρώνει το CNN για τον εκδοτικό έλεγχο ορισμένων γεγονότων από αυτά!

**Σ.Σ.: Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τί γίνεται εδώ.**

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΘΕΣ/ΚΗΣ 31 - ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΤΗΛ.: 210-5440446  
ΚΙΝ.: 6932669566/6936709602  
ΟΙΚΙΑ: ΕΛ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 3  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ  
ΤΗΛ.: 210-9634122 (ΕΞΥΠ. ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ)



## Δημοτικό Συμβούλιο

• Μετά από οδηγία του Υπουργείου να αποφεύγονται οι ένοικιάσεις χώρων και κτιρίων από τον Δήμο, ο «ΝΟΣΤΟΣ» μεταφέρεται στις Έργατικές Κατοικίες του Προφήτη Ηλία σε δημοτικό κτήριο.

• Για το ίδιο λόγο τα ΚΑΠΗ Θρακομακεδόνων μεταφέρονται στο Πνευματικό Κέντρο. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που τα είχε φιλοξενήσει από την άνοιξη του 2014, δεν έχει πληρωθεί ακόμα ούτε ένα ευρώ. Επιβάλλεται να λυθεί το θέμα και να αποζημιωθεί τάχιστα, γιατί δεν είναι πρόπον να είναι ο Δήμος αναξιόχρεος και αναξιόπιστος και δεν είναι δικαιολογία ότι την σύμβαση την είχε υπογράψει έλλιπώς ή προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

• Στο Συμβούλιο της 5ης Φεβρουαρίου ψηφίστηκε το πρό-

σωπο το οποίο θα έπερνε την θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη». Από τους έννέα υποψηφίους παρόντες ήταν μόνον δύο. Ο Θέμης Οικονόμου και ο Μιχαήλ Σιδέρης. Ο πρώτος παρουσίασε τό βαρύ του βιογραφικό και παρ' όλο που ήταν λίγο άπαξιωτικός (έχω πάρει τις περισσότερες ψήφους από όλους σας και δεν εξέλεγην λόγω έκλογικου συστήματος) φαινόταν σίγουρο για εμάς τους άφελεις ότι θα προκρινόταν, αφού ο δεύτερος δεν παρουσίασε απολύτως τίποτα εκτός, όπως δήλωσε, «δουλευταράς». Ο κύριος Σιδέρης όμως, έκανε την έκπληξη λαμβάνοντας 31 ψήφους έναντι 4. Τό ότι ήταν υποψήφιος μέ την παράταξη του Δημάρχου, σημαίνει ότι οι Σύμβουλοι γνωρίζουν καλλίτερα τά προσόντα του.

## Η ενοχη σιωπή που δεν αντέχει ούτε και την αλήθεια - οι εξάρσεις και οι ολέθριες συνέπειες -

Η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινή γνώμη ασχολείται εδώ και 6 χρόνια με το πρόβλημα της κρίσης χρέους της χώρας μας, χωρίς ακόμη να διαφαίνεται η λύση του. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνέπειες του 2<sup>ου</sup> Παγκοσμίου Πολέμου διευθετήθηκαν εντός ελαχίστου και μόνον χρόνου, είναι λυπηρό ότι ενώ η χώρα μας ευρίσκεται εις το επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη και σήμερα τις πραγματικές αιτίες και τις διαστάσεις του μακροχρόνιου προβλήματός μας και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτό οφείλεται εις την εσωστρέφεια, την σύγχρονη παθογένειά μας, αλλά και εις την απομάκρυνση από τις ρίζες μας και τις αρετές των προγόνων μας.

Ο μέγας φιλόσοφος Πυθαγόρας έλεγε, ότι οι αριθμοί καθορίζουν την τάξη και την αρμονία του Σύμπαντος. Επάνω λοιπόν σε αυτούς στηρίζονται και οι αρετές, οι αρχές και οι αξίες των ανθρώπων. Αυτές γιγάντωσαν τον δυναμισμό των προγόνων μας. Ο δυναμισμός αυτός έσπρωξε τους προγόνους μας και εις την δημιουργία εκατοντάδων αποικιών εις τον τότε κόσμο, διότι δεν τον χωρούσε η Πατρίδα μας.

Η ζωή, η τύχη και το μέλλον κάθε Πολιτείας, καθορίζεται από τις εξάρσεις των συμπεριφορών, των πράξεων, των ενεργειών των κυττάρων εκάστης κοινωνίας. Δηλαδή, για να είναι κανείς πιο σαφής, από τον κάθε άνθρωπο που θέλει να είναι μέλος της κοινωνίας. Η ένταξη του καθενός από εμάς εις αυτήν απαιτεί όμως ήθος και τεράστια ευθύνη.

Ανεξαρτήτως των λόγων και των σκοπιμοτήτων που οδήγησαν την χώρα μας το έτος 1981 εις την ένταξη της εις την Ε.Ε. και αργότερα εις την Ευρωζώνη, χωρίς να κρίνουμε και να κάνουμε την παραμικρή αναφορά σε αυτά, οφείλουμε να επικεντρωθούμε τώρα εις τα μετέπειτα συμβάντα, τα οποία ευθύνονται για την ολέθρια πορεία της χώρας μας. Ποία είναι όλα αυτά που οδήγησαν εις τις εξάρσεις οι οποίες αναπόφευκτα χρεοκόπησαν την χώρα μας.

Ο στείρος και αρρωστημένος κομματισμός και η εσφαλμένη από εμάς τους Έλληνες αντίληψη περί αυτού, δημιούργησε την τεράστια διόγκωση του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. **Η ανεξέλεγκτη εις αριθμόν επάνδρωση αυτού από κομματικούς πελάτες-ψηφοφόρους, εις την πλειονότητα ανειδίκευτους αλλά υπάκουους εις την κομματική πειθαρχία, είχε ως συνέπεια όχι μόνον την παράλυση της Κρατικής Διοίκησης, αλλά παράλληλα και την εμπέδωση της ασοδοσίας, της ανυπακοής απέναντι των Νόμων, την διόγκωση και εξάπλωση αυτής της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής. Όμως όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα της κομματικής καταγωγής και προστασίας.** Οι ολέθριες εξάρσεις συνεχίζονται και με την εισροή τεραστίων κεφαλαίων από την Ε.Ε. και τις ανεξέλεγκτες συνάψεις Δανείων με ξένες Τράπεζες, τα οποία γιγάντωσαν τώρα την διαφθορά και την φοροδιαφυγή σε μία Λερναία Ύδρα, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της και εις τον ιδιωτικό τομέα π.χ. την Ελληνική Οικονομία, τελικώς εις ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ως εκ τούτου, η καταστροφή της χώρας μας, και τώρα και η διεθνής απομόνωση αυτής οφείλονται εις τις ολέθριες εξάρσεις όλων αυτών των δικών μας και μόνον συμπεριφορών.

Δεν έχουν άδικο όλοι οι άλλοι, π.χ. οι ξένοι πολιτικοί, οι διεθνείς οικονομικοί αναλυτές, οι συνομιλητές μας εις τις διαπραγματεύσεις, αλλά και οι άλλοι λαοί, ότι η κρίση χρέους της χώρας μας αποτελεί μία μοναδική εξαίρεση και παγκόσμια πρωτοτυπία. Ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις την διαφθορά και την φοροδιαφυγή, με τεράστιες παρενέργειες και ολέθριες συνέπειες εις την πολιτική, οικονομική, κοινωνική, πνευματική ζωή της χώρας, αλλά και εις το ήθος των πολιτών.

Όμως εξ ανάγκης, λόγω τώρα της διογκούμενης πίεσεως της χώρας μας από την Ευρώπη και τους διεθνείς παράγοντες, ακόμη και από τις ΗΠΑ, η πολιτική μας ηγεσία αναγνωρίζει για πρώτη φορά το πρόβλημα της τεράστιας διαφθοράς και φοροδιαφυγής, και υπόσχεται την καταπολέμησή της. **Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται τώρα είναι. Ποιος από εμάς έχει το ηθικό ανάστημα και την δύναμη, για να αντιμετωπίσει την Λερναία Ύδρα η οποία εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια κατατρώγει λυσοσώδως όλους μας, σάρκα και οστά, αυτή την ίδια την ψυχή μας, αλλά και το τελευταίο ευρώ, και η οποία δεν άφησε τίποτε όρθιο, αλλά και κανέναν από εμάς ηθικώς αλώβητο;**

Όποιος από εμάς έχει το θάρρος να αναφέρει τώρα δημοσίως, ότι εμείς και μόνον και ουδείς άλλος ευθύνεται για την κατάντια μας, διατρέχει τον κίνδυνο να τον κατασπαράξουν όλοι οι άλλοι, και κυρίως οι υπαίτιοι, και να το στείνουν εις τα Τάρταρα. Όμως, ενώ η Πατρίδα μας βυθίζεται εις το χάος, η προπαγάνδα αποπροσανατολισμού από τους πραγματικούς υπαίτιους, και ο δήςθεν «από αέρος ψεκασμός που υφίσταται ο λαός μας(!)», συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Για την κατάντια της χώρας μας φταίνει τώρα οι άλλοι. Φταίνει οι ενεργοί, δραστήριοι και υπεύθυνοι πολίτες των άλλων χωρών οι οποίοι εκλέγουν πολιτικούς για να καταστρέφουν την χώρα μας. Και εμείς πιστεύουμε όλες αυτές τις αθήεις χυδαιότητες, με όλη μας την αφέλεια και απάθειά μας.

Διότι εάν ένας άνθρωπος διάγει άσωτο βίο, καταστρέφει την υγεία και την ψυχή του, και οι μακροχρόνιες μεταστάσεις της ασθένειάς του τον οδηγούν εις τον αναπόφευκτο θάνατο, για αυτό δεν ευθύνονται οι άλλοι, ούτε οι ιατροί, αλλά ούτε και οι νεκροθάφτες. Οι οποίοι εκ του λόγου αυτού αναπόφευκτα κερδίζουν από την κατάντια και τον θάνατο του άλλου. Έτσι συμβαίνει και εις την παγκόσμια πολιτική, αλλά τώρα και με την δύσμοιρη Πατρίδα μας την οποία δεν αγαπάμε εμείς οι Έλληνες. .

Όμως εις απάντηση όλων εκείνων που δεν αντέχουν ούτε αυτή την αλήθεια, ακόμη και σήμερα που η χώρα μας βιώνει την μεγαλύτερη τραγωδία, την ανεπίτωτη ένδεια, ταπεινώση και εθνική απομόνωση, η πρωτοφανής σιωπή, απάθεια και αδιαφορία της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί την μοναδική και αδιαφιλονίκητη απόδειξη της δικής μας και μόνον ενοχής και συλλογικής ευθύνης.

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

## ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιολιού

Διδάσκει: **Μαρία Χειμαριού-Ορφανού**

Διπλωματούχος διακεκριμένη με Α' Βραβείο, μουσικός ορχήστρας, μουσικοσυνθέτης και συγγραφέας παιδικών μουσικών βιβλίων



• Προσωπικά μαθήματα και ομαδικά

• Παράλληλα μαθήματα θεωρίας και σολφέζ

• Ειδική μέθοδος διδασκαλίας για παιδιά 4 ετών και άνω

• Συνεργασία με Ωδείο αναγνωσιόμενο από το Κράτος

• Συνεργασία με το Αγγλικό Κολλέγιο TRINITY GUILDHALL

• Music Examinations Centre GRADES AND DIPLOMAS

Τηλ.: 6937 690773 • Περιοχή: Θρακομακεδόνες  
e-mail:marieorfanou@gmail.com • Youtube: maria orfanou  
Έναρξη μαθημάτων όλο τον χρόνο